

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR
26 november 2017



Barchkerk Barchem

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in de liturgie 'Christus koning' of 'de zondag van de voleinding' genoemd.

Twee benamingen waarmee we willen uitdrukken dat uiteindelijk 'alles terecht zal komen', dat in Gods hand alles heel zal zijn.

Niet voor niets heeft de kerk deze zondag uitgekozen om de namen te noemen van hen, die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Wij weten hen immers veilig in Gods hand en vertrouwen hen en onszelf aan Zijn liefde en trouw toe.

In deze dienst worden zij, die bij de ingang van de kerk een kaarsje hebben meegenomen, uitgenodigd naar voren te komen, om deze te ontsteken aan het licht van de Paaskaars. Daarmee wordt vervolgens als een teken van Gods nabijheid het lichtje in het keramische vleugeltje in de gedenk wand aangestoken.

De ouderling van dienst zal een gedenkkaars aansteken voor hen, die we vanmorgen niet bij name noemen, maar wel in onze gedachten zijn.

Voorafgaande aan de dienst van de gebeden willen wij de namen noemen van hen, die vanuit onze gemeente in het afgelopen jaar uitgedragen zijn.

voorganger	: dhr. Jan Leijenhorst
organist	: dhr. Douwe Mik
lector	: mevr. Ria Breukink
ouderling van dienst	: mevr. Joke Lucas

De afbeelding op de voorkant is de zgn. Lutherroos. Maarten Luther heeft bij deze afbeelding verteld: Het kruis (van het geloof) in het hart (de liefde) vertelt dat geloof en liefde in het leven vreugde, troost en vrede geven. Daarom is het leven verbeeld als een witte roos. Het blauwe veld (hemel) en de gouden ring (trouw zonder einde) vertellen van wat echt en betrouwbaar is.

Dienst van Voorbereiding

Welkom/Mededelingen

Zingen: Dit huis waar op de eerste dag
(melodie psalm 134)

Dit huis waar op de eerste dag
de week met U beginnen mag,
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier in lief en leed.

Met hoop en met herinnering
wordt in dit huis van hout en steen
geloof gewekt, geloof gevoed -
en liefde die ons leven doet.

Groet en Bemoediging

Zingen: Dit huis waar op de eerste dag
(melodie psalm 134)

Op hoop van zegen bidden wij
dat Christus in ons midden zij.
Kom, help ons levende en kom
en maak ons tot uw heiligdom.

En laat het licht dat hier verschijnt
een levend licht voor ieder zijn,
dat met ons meegaat en ons zegt
dat Gij ons leidt op onze weg.

Kyriegebed

Glorialied: Lied 305

1 Al - le eer en al - le glo - rie
geldt de luis - ter - rij - ke naam!
Vier de vre - de die Hij he - den
uit - roept o - ver ons be - staan.
Aan - ge - zicht vol van licht,
zie ons vol ont - fer - ming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Wij ontsteken aan de Paaskaars de lichtjes in de keramische vleugeltjes aan de gedenk wand. Tijdens het ontsteken zingen we: Om verder te kijken.

Zingen: Om verder te kijken (melodie lied 23b)

Om verder te kijken, voorbij aan de grens,
naar 't land van geloven. Zo zoeken wij boven:
Wat is er nog hoger, nog boven de mens?

Om hoop stem te geven, ons dagelijks brood,
zijn wij hier gekomen om eeuwig te dromen
van grenzeloos leven voorbij aan de dood.

Om toekomst te vinden, de doodsgrens voorbij,
in liefde te delen en één zijn met velen,
zo dragen wij leven de hemel nabij.

Iedereen in de gemeente die daartoe behoefte voelt, is nu genodigd om een kaarsje in het liturgische bloemstuk aan te steken. Tijdens dit ontsteken zingen we weer: Om verder te kijken.

De kinderen in het midden

Zingen: Licht van Pasen

Licht van Pasen, zondags licht,
levensgloed op ons gezicht –
ga ons voor en vuur ons aan
om verlicht op weg te gaan.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Jesaja 42:1-4

Zingen: Lied 650:1,2

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Schriftlezing: Marcus 4:26-32

Zingen: Lied 650: 5,6,7

De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 981:1,2,5

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Inzameling der Gaven

Orgelspel (*de kinderen komen weer terug in de kerkruimte*)

Dienst van de Gedachtenis

Vandaag willen we in ons midden diegenen gedenken die we als kerkelijke gemeenschap en in ons persoonlijk leven missen. We zullen dat doen door ons hun namen te binnen te brengen, hardop uitgesproken of in stilte herdacht leven zij in de ruimte van ons hart. We doen dat vanuit het besef dat de dood bij ons het laatste woord niet heeft. De woorden ons overgeleverd in de bijbel getuigen van een andere werkelijkheid, die waar worden mag, die waar is, in God. Wij gedenken:

Gerrit Jan Luesink, Hendrik Eelderink, Derk Johan Coenraad Smeitink, Jan Albert Poesse, Jan Berenschot, Jan Altena, Hendrik Nuesink, Bernard Dirk Welbergen, Wilhelmina Zweverink, Theodor Johann Esselink, Gerhard Arendsen Raedt, Bertha Alberdina van Essen-Romville, Gerda Maria Brunsveld-Regelink, Helena Hermanda Striekwold-Schieven, Jan Rietman, Hendrik Jan Fokkink, Aleida Lammerdina Ligtenbarg-Imenkamp

In de stilte van dit moment noemen wij nu in onze gedachten andere namen van wie ons zijn voorgegaan, langer geleden of nog zo dichtbij, hier of elders. Mensen die voor ons zoveel betekend hebben, die wij levend mogen houden door ons noemen van de naam. Ook voor hen brandt hier een gedenkaars.

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel: Hij is mijn licht mijn heil, ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, zij vindt rust in Hem.

Gebeden

Zingen: Ga met ons mee (melodie lied 381)

- 1 Ga met ons mee trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
- 2 Ga mee met ons, verberg U niet altijd.
Gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
- 3 Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Wegzending en Zegen

Zingen: Lied 415: 3

- 3 Amen, amen, amen!
dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!