



Barchkerkblad

In dit nummer

Column
Wereldgodsdiensten
Pastorpraat
In memoriam
Van de voorzitter
Jeugd
Personalia
Ouderenreis
Diensten PRGB
Personalia, giften
Agenda
Gedicht
Kerkdiensten



foto: Hans Menop

De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

Lied 807:3

50ste jaargang no.7
september 2016



Lid van de PKN

Colofon

'Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2. Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen
Annemarie Platerink-Postel, Schuppert 2, 7244 NH Barchem tel. 0573 441626, fam.platerink@hetnet.nl

Abonnementsgeld: € 15.—per jaar

Redactie: Hendrika Dijkman-Harkink, Albert Esselink, Gerrit Haijntink, Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij: fam. G. Haijntink, Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem tel. 0573 441278, ghaijntink@hetnet.nl

Website: www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst:
www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst: Wilt u graag naar de kerk, maar u hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman, tel. 0573 254705.

Graag één dag van tevoren.

Inleverdatum kopij voor:
donderdag 22 september 2016

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

Column

Optelsom

Heb ie het laatst ok in de krante leazen? Wat een good bericht was dat veur de stevigen onder ons.

'Wiej leaft neet korter dan de slanke mensen'.

Wat was het de laatste jaoren moeilijk um op een verjaordag van oe gebakje te genieten.

Der zat altied wel een slanke gezondheidsgoeroe dee oe dan bestraffend an kek. Want het was een optelsom: as ie al stevig waren en dan nöst oe wark neet an sport doot en neet met Flappie, het knien, de rauwkost bunt...

DAN LÖP HET VERKEERD MET OE AF!

Dat is noe eindelijk tegenesproken; ie leaft nao dat lekkere toetje, wientje, toastje, gin dag korter. HIEP HOY.

Maor ok aj geleuvig bunt, of naor de kerke gaot, krie-j geregeld een optelsom veur eleg.

Den man den vrouw, hef altied zo netjes 'e leafd, gin mense tekort edaon en -geregeld nao de kerke ewes. En moj no zeen, zovölle narigheid, zo zeek.

Ik heb daor maor gin andwoord op. Ik zelf geleuf neet dat wie ooit een afrekening kriegt en dat wiej der een optelsom van meugt maken.

Ok neet van: het zal um of eur der nog wel eens naor gaon. Nee ok dat neet. Maor wie meugt wel op kracht, steun en troost rekkenen ten alle tijden.

Um het ok disse keer neet zo ernstig af te sluten nog een optelsom uut mien eigen leaven.

Laats waren zo'n vieftien vrouwen in mien tuin kieken. Ik had mien wark verzet, want ze kwamen al met de koffie.

Nao de koffie (met cake) samen de tuin rond.

Um twaalf uur vond ik het mooi ewes en zei dat ik der 's middags neet wasse. Ik mos nog warken. Ach jee, zee wollen ok bie ons hun brood opetten. Ach dat kon der dan ok nog wel bie.

Er werd gezellig gepraot en um de tied deur te kommen leazen ik wat zelfgemaakte gedichtjes veur. Daordeur kwammen de vrouwen der achter dat ik al vieftig jaor etrouwd was ewes. Nö nö, zei een wat oudere vrouw, dan zee ie der nog jong uut en dan nog zo'n tuin en nog naor 't wark.

Heel blie met het compliment zei ik: dank oe, dank oe wel.

Maor toen kwam de optelsom. As ie al vieftig jaor bunt etrouwd, dan mot ie al rond de tachtig wean, dartig en vieftig is tachtig.

Tegenwoordig dörf ik dan blie te vertellen: ik bun net zeuvenenzestig.

Mieme!

Wereldgodsdiensten

1. Inleiding

the times they are a changin'

We leven in een snel veranderende wereld. In mijn jeugd (ik ben nu 62) bestonden voor mij de verschillen tussen mensen uit: hij is Rooms Katholiek, zij is Hervormd en zij doen nergens aan. We gingen naar de winkels van onze



geloofsgenoten en we waren allemaal blank en ik gaf iedere maandagmorgen een centje voor de zending aan de zielige negertjes in Afrika.

Toen ik zo'n 12 jaar oud was, kwamen er ineens gastarbeiders bij ons in het dorp. Donkere mannen die in een oude school woonden. Die midden op de dag ineens gingen bidden en die ik niet kon verstaan.

Integratie

Inmiddels leven we in Nederland met heel veel medelanders, landgenoten met een niet Nederlandse oorsprong. We krijgen te maken met andere religies dan de bij ons tot voor kort gangbare. En 'wij' vinden dat 'zij' moeten integreren in onze samenleving. Nee, ze hoeven niet zo te worden zoals wij, maar ze moeten zich wel aanpassen.

Voor mijn gevoel moeten niet alleen zij, maar ook wij integreren. Want ook ik moet leren leven in een samenleving die totaal niet meer die van vroeger is. Een samenleving waarin mensen een andere cultuur- en geloofstraditie hebben dan ik en daar net zo veel steun, troost en hoop uit putten als ik uit de mijne.

Wereldgodsdiensten

We krijgen via de media informatie over die culturen en godsdiensten. Maar in gesprekken met gemeenteleden blijkt dat er nog veel onbekendheid is met niet-christelijke godsdiensten.

Daarom wil ik in de komende nummers van het Barchkerkblad iets vertellen over de vijf grote wereldgodsdiensten, zodat wij iets beter de taal van hun geloof kunnen begrijpen. Dat kunnen natuurlijk alleen maar wat grote lijnen zijn. Maar wie weet ontstaat er bij u de behoefte om hierover samen eens wat meer door te praten. Laat het me dan weten.

De vijf wereldgodsdiensten die ik met u wil behandelen zijn: het Hindoeïsme, het Boeddhisme, het Jodendom, het Christelijk geloof en de Islam. Maar eerst kort iets over godsdiensten zelf.

Vraag

Er zijn dingen in het leven die iedereen heel makkelijk kan bedenken. De meeste mensen weten wel wanneer ze geboren zijn, waar hun huis staat, hoe hun moeder heet.

Maar er zijn ook dingen die je minder makkelijk te weten kunt komen: wat voor weer het morgen wordt bijvoorbeeld. En of je voor de toets van volgende week een voldoende haalt, of de rentestand de komende maand nog zal veranderen.

Andere vragen zijn nog moeilijker te beantwoorden. Bijvoorbeeld een vraag als: Waarom leven we? En waarom gaan we dood? Hoe is de wereld ontstaan?

Met dit soort vragen houden godsdiensten zich bezig. Vragen waar niemand meteen een antwoord op weet.

en antwoord

Iedere godsdienst probeert op een eigen manier antwoord te geven op deze vragen. En deze geloofsantwoorden helpen mensen om in de onzekerheid van het leven toch houvast te hebben. Als je ergens in gelooft, vertrouw je erop dat het waar is.

De manier van antwoord geven wordt ook sterk bepaald door de natuurlijke omgeving en de leefgewoonten. Ook zullen we ontdekken dat gezin, familie en andere natuurlijk verbanden in godsdiensten van groot belang zijn.



In het komende kerkblad wil ik iets schrijven over het Hindoeïsme.

Jan Leijenhorst

Pastorpraat



Oppas opa, dus een nieuwe weekindeling

Bij het maken van afspraken voor een bezoekje hoor ik het vaak: dan kan ik niet, dan is het onze oppasdag. Nu is het voor ons, Ida en mij zover. We worden oppas opa en oma. de afgelopen maanden waren voor ons hele bijzondere. Op 20 juni promoveerde onze zoon Evert aan de universiteit in Gent. Vlak voor die gebeurtenis kregen we een telefoontje van onze dochter Marja. Zij en Auke waren die morgen de overgelukkigste ouders geworden van een dochter, Luna. Wat een dag.

En op 11 augustus werd Kiki geboren, dochter van Evert en Marije, zusje van Lynn. Drie kleindochters, wat geweldig.

Marja en Auke hadden het al gevraagd, zouden jullie oppas opa en oma willen worden? Ja, natuurlijk, zeiden wij. En dat gaat nu gebeuren. Ida heeft op woensdag haar bapodag (een vrije dag vanwege de leeftijd) en dat wordt de dag waarop we naar Den Bosch gaan om op Luna te passen. Dit met ingang van oktober.

Mijn reguliere werkdagen zijn nu de maandag, dinsdag en donderdag.

kindernevendienst

Als je God zou willen zoeken, waar zou je dan moeten beginnen? Ergens hoog in de lucht? Achter de sterren of voorbij de horizon? Of is Hij heel dichtbij? Zie je Hem elke dag in de wereld om je heen, in de mensen die je tegenkomt, in jezelf? In de Bijbel wordt verteld dat mensen niet hoeven te zoeken naar God. Want God gaat op zoek naar mensen. We lezen in de kerk en de kindernevendienst de komende weken verhalen waarin mensen gevonden worden, door elkaar en door de Eeuwige. Het zijn de bekende genesis-verhalen over Jacob en Jozef.

Over Jakob die van huis vlucht, weg van zijn broer, helemaal alleen de woestijn in. Maar in de woestijn ontdekt hij dat hij toch niet helemaal alleen is. God laat zich zien, Hij laat van zich horen. Later kan Jakob ook opnieuw op zoek gaan



naar zijn broer. In de weken daarna lezen we het Jozefverhaal. Ook daarin wordt gezocht, verloren en gevonden.

Startdienst

Het blijft een vreemd woord, vind ik, startdienst. Want de hoofdactiviteiten van de kerk gaan immers gewoon altijd door, de erediensten, de diaconie, het pastoraat, de nevendienst. Toch zijn er activiteiten die een tijdelijke (zomer-)pauze kennen. Dat zijn vooral de vergaderingen en de vorming en toerusting, samen het zogenoemde winterwerk. Tijdens de startdienst worden die weer opgestart. In de bijdrage van de jeugdraad kunt u lezen hoe we dit jaar de startzondag willen gaan invullen.



Vorming en toerusting

Natuurlijk, iedere zondag worden we in het lezen uit de bijbel en het overdenken daarvan in de preek toegerust en bemoedigd. Maar vaak is dat een eenrichtingsverkeer, alleen maar luisteren. En niet altijd sluit dit aan bij onze persoonlijke ervaringen en omstandigheden. Een preek blijft een algemene uitleg. Daarom is er in de kerk daarnaast aandacht voor catechese, gespreksgroepen en andere werkgroepen. Een soort permanente educatie. Samen doordenken wat het verhaal van God betekent voor ons leven van alle dag. Dit doen we bijvoorbeeld in de 'beziningsgroep'. Een groep gemeenteleden die het fijn vinden om wat meer te weten over de achtergronden van Bijbelverhalen en daarover van gedachten willen wisselen. Ook de tiengroep hoort bij vorming en toerusting. In de buurgemeenten wordt er ook aan vorming en toerusting gedaan. Hierover wordt u regelmatig geïnformeerd in ons kerkblad zodat u daar ook gebruik van kunt maken.

In de komende tijd zal ik in overleg met de kerkenraad en nevendienstleiding een plan voor vorming en toerusting voor onze gemeente opstellen.

Hebt u nog suggesties voor onderwerpen waarover u in gesprek wilt zijn, of andere vormen van toerusting waar u behoefte aan hebt, laat het mij dan even weten.

Ik wens u Gods vrede en alle goeds,

Jan Leijenhorst

In Memoriam



'Moeders gaan, maar sterven niet'. Na een leven vol liefde en zorgzaamheid is op dinsdag 5 juli 2016 overleden GERRITJEN ROES-SINK-KORNEGOOR. Gerritjen werd als zesde en laatste kind geboren in het gezin Kornegoor op Polman. Ze ging in Borculo naar school en vond daarna een betrekking als hulp in de huishouding bij dominee Onnes in Barchem. Ze heeft het daar heel goed gehad. Op zestienjarige leeftijd leerde ze Arie Roessink, smid in Barchem, kennen en op 11 september 1954 traden ze in het huwelijk. Ze gingen wonen in de smederij aan de Borculoseweg in Barchem. Samen hebben ze er een mooi bedrijf van gemaakt. Arie deed de werkplaats en Gerritjen beheerde de winkel. Er werden hun drie dochters geboren, Ineke in 1956, Yanni in 1959 en Gea in 1964. Ondanks de drukke werkzaamheden van vader en moeder hebben zij een heel fijne en goede jeugd gehad. In 1985 verkochten Gerritjen en Arie de zaak en lieten een huis bouwen aan de Scholtenhof. Daar hebben ze kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Er kwam tijd voor hobby's als samen uit fietsen. Gerritje was heel druk met de tuin, die moest er perfect bijliggen. Daarnaast hield ze van breien, borduren en naaien. Kleine dochters waren intussen grote dochters geworden en die kregen partners. En er kwamen kleinkinderen, Sanneke, Marjolein, René, Guido, Mérit, Verah en Mattisse. Gerritje en Arie waren er verguld mee. Oppassen, logeerpactijen, samen naar de doolhof in Ruurlo, de kinderboerderij in Laren. Een moeilijke periode brak voor Gerritjen aan toen bleek dat Arie ernstig ziek was. Gerritjen heeft hem tot zijn overlijden op 25 september 2004 verzorgd. Op een gegeven moment werd het huis aan de Scholtenhof voor haar alleen te groot en verhuisde ze naar het Station, waar ook haar zuster Hanna woonde. Daar heeft ze nog een mooie tijd gehad, samen met haar zuster en de andere medebewoners. De laatste periode van haar leven kwamen er wat problemen, ze werd vergeetachtig en kreeg ook lichamelijke klachten. Nog vrij onverwacht overleed ze. Op 11 juli hebben we afscheid van haar genomen in het crematorium in Zutphen in het belijden dat wij geloven dat Gerritjen Roessink-Kornegoor bij God gekend is en in zijn liefde bewaard.



Na een periode van afnemende gezondheid is op maandag 11 juli overleden HENDRIKA ARENDINA HIDDINK-ROEKEVISCH. Dika Roekevisch werd geboren op 2 maart 1925 op Altena aan de Schoneveldsdijk in Barchem als vijfde van de acht kinderen. Na de lagere school ging ze uit dienen bij Esselink aan de Winkelsdijk. Als tiener ging ze vaak in het weekeinde uit dansen bij Hietland en leerde daar Herman Hiddink kennen. Ze kregen verkering en op 10 juni 1949 traden ze in het huwelijk. Dika trok in bij de familie Hiddink op Nieuwland aan de Schoneveldsdijk. Dat was in het begin niet gemakkelijk voor haar, maar gaandeweg vond ze haar plaatsje in het gezin. Zwaar was het voor Dika en Herman dat het zoontje dat hun geboren werd maar vier dagen geleefd heeft. En ook gaf de levenloos geboren dochter hun veel verdriet. Blij en dankbaar waren ze toen het bij de derde geboorte allemaal wel goed bleef gaan. Een gezonde dochter, die ze Ans noemden. Dika hield ervan om in het achterhuis en op het land te werken en ook de tuin had haar aandacht. Toen haar dochter trouwde met Henk Arfman uit Vorden ging ze ook daar regelmatig een handje helpen in de tuin. Daarnaast hield ze van naaien en breien, ze maakte haar kleren zelf. Hendrik en Dika bouwden het boerenbedrijf aan de Schoneveldsdijk af toen de melkmachines kwamen. Er kwam meer tijd voor ontspanning, vooral samen fietsen deden ze graag. En natuurlijk genieten van de kleinkinderen Andre, Marjon en Lisette. Een donkere tijd brak aan voor Dika toen Herman in 1999 overleed. Gelukkig kreeg ze veel steun van Ans, Henk de kleinkinderen, familie en vrienden. Nog een jaar bleef ze aan de Schoneveldsdijk en verhuisde toen naar de Beukenlaan in Barchem. Aan het pleintje heeft ze nog goede jaren gehad. Omdat haar geheugen achteruit ging, verhuisde ze in 2008 naar Gudula in Lochem. Ook daar heeft ze het fijn gehad en kon ze met haar humor de medebewoners vermaken. Op 16 juli hebben we haar in de Barchkerk herdacht en afscheid van haar genomen. We lazen de bemoedigende psalmwoorden: 'Waar liefde woont, gebied de Heer zijn zegen, leven tot in eeuwigheid.'

In memoriam



Op 28 juli heeft STIENA BRINKERHOF-PARDIJS, na een ernstige ziekte het leven moeten loslaten in de leeftijd van 80 jaar.

“Nog zoveel te doen en te geven, nog lang niet klaar met het leven...” was een gedeelte uit het gedicht op de rouwbrief.... zo voelde dat en daarom was het loslaten zwaar.

Stien werd geboren op schrikkelag 1936 te Laren. Na haar huwelijk met Joop Brinkerhof is ze in de Wildenborch gaan wonen. Twee dochters werden er geboren, Ageeth en José. Stien was een lieve, trotse moeder en later een geweldige oma voor haar vier kleinkinderen. Het was tussen hen een wederkerig genieten van de bezoeken en de logeerpartijen. Stien was in haar leven een actieve vrouw, altijd bezig in huis met die dingen die gelijk haar hobby's waren, zoals alle naaiwerk, koken en bakken, maar het liefst was ze bezig in de tuin, Stien had hele groene vingers en haar bloementuin was een plaatje.

Na het stoppen van het werkzame leven kreeg ze meer tijd voor de sociale contacten en andere activiteiten, zoals wandelen, het Pieterpad hebben ze samen uitgelopen.

Jammer genoeg werd Stien ziek in 2013, maar ze overwon de ziekte. Intussen was de boerderij verkocht en samen maakten ze een nieuwe start in Barchem. Stien vond het fijn in het dorp en de tuin, die werd opnieuw een plaatje. Helaas werd ze in december 2015 opnieuw ziek en de hoop op beterschap was tegen beter weten in niet meer mogelijk, al bleef ze knokken om te kunnen leven.

Op de dag van de crematie hebben wij in het licht van de kaarsen haar levensverhaal verteld, uitgediept door haar kinderen, kleinkinderen en vriendin. Daarnaast lezen en overdachten wij de woorden uit Psalm 103, een mens als een ademtucht en uit Spreuken 31, over de sterke vrouw. Tenslotte wensen wij haar man Joop, de kinderen, kleinkinderen en allen die haar missen sterkte en Gods nabijheid toe. Dat alle mooie herinneringen aan deze spontane, lieve, levenslustige vrouw hen mogen troosten in hun verdere leven.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

Van de voorzitter



Goud, zilver en brons,

In juni won de Barchkerk zilver dankzij een actie van Supermarkt Attent. In de winkel waren 8 glazen buizen geplaatst en kregen de klanten muntjes bij het afrekenen van hun boodschappen die zij dan vervolgens in één van de 8 buizen konden deponeren. Gemeenteleden, heel hartelijk bedankt dat jullie deze actie gesteund hebben en dat wij daardoor € 275,- mochten ontvangen uit handen van Frank Bannink die wij hierbij ook heel hartelijk dank willen zeggen voor deze 2de prijs. DOS (door oefening sterk) won de 1ste prijs, dus goud! Hebt u ook genoten van de Olympische Spelen waar het ook eigenlijk voornamelijk om de medailles gaat. Sporters die waar moeten maken wat van hen verwacht wordt, met minder dan goud is er vaak teleurstelling, terwijl het meedoen alleen al een hele prestatie is. En we weten ook allemaal zo goed wat Yuri wel had moeten doen, en dat Daphne niet met haar schoenen had moeten gooien en dat het jammer was dat Epke op een haar na de rekstok miste en dat Sanne op de evenwichtsbalk een gouden verrassing was. Naar mijn idee verdienen de paralympiërs ook veel respect om met een handicap toch een topprestatie neer te kunnen zetten. Ook toen Barchem meedeed aan “Zomer in Gelderland” viel er een prijs te winnen, we werden op dat moment 3de, dus brons! Mooi om de gemeenschapszin waar te nemen en fantastisch dat zoveel Barchemers zich ingezet hebben voor een mooi resultaat. In de Barchkerk waren er uitvoeringen met een gouden randje toen in juli de Politiekapel optrad en in de zomeringdienst toen wij van het zangduo Bennie en Wim mochten genieten.



Van de voorzitter



De eerste openluchtdienst vond plaats op 21 augustus. Helaas was het die morgen niet zulk heel mooi weer en hebben we in 't Onderschoer een fijne schuilplaats gevonden. De zaal werd gevuld met ongeveer 80 personen. In de dienst gingen Jan Leijenhorst en Gerry te Walvaart voor. Met het thema "genoeg voor iedereen" werd het verhaal van de arbeiders in de wijngaard verteld. De kinderen gingen die morgen naar de brandweerkazerne en kregen van vrijwilligster Thea Huisken mee dat een ieder in nood geholpen wordt, ongeacht je achtergrond. Tot slot deelden de kinderen een (chocolade)muntje met een gouden randje uit en dronken we gezamenlijk een kopje koffie na een zeer geslaagde start van het Barchems feest.

Joke Bannink

Hier enkele foto's van de kerkschoonmaak.

Albert en Bennie hangen de kroonluchter hoger zodat de beamer beter gebruikt kan worden en de voorzitter laat het licht weer stralen.



Jeugdraad

Startzondag

'Deel je leven', is het thema van onze startzondag 2016. We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega's, met gemeenteleden. En die laatste groep, gemeenteleden, willen we deze keer wat meer in het zonnetje zetten.

Net als de afgelopen jaren zullen ook de tieners en kinderen in en rond de dienst hun eigen aandeel hebben. Na de kerkdienst verzorgt de leiding van de nevendienst een gezellig samenzijn (met natuurlijk lekkers en spelletjes).

U/jullie, van harte welkom op 18 september in de Barchkerk.

De jeugdraad

Bedankt.

Hierbij iedereen die er voor zorgde, dat er steeds een voorraad oude kaarten was, bedankt. Dan de dames die meegewerkt hebben om ze te maken. De opbrengst is ondermeer gegaan naar het torenfonds, Leger des Heils, Moldavie.

En nu voor het bloempotje, waarvan de opbrengst 155 euro was, de rest is in de collectebus gegaan van het Rode Kruis.

Annie Luesink.

Voor de jeugd

Hallo allemaal,

De vakanties zijn weer voorbij en we gaan weer naar school, de sport en de muziekles. Zijn jullie nog op vakantie geweest? Hebben jullie daar nog andere mensen ontmoet? Spraken ze dezelfde taal of een andere taal? Heb je nog vrienden gemaakt? En heb je nog iets van God gezien? God zelf kun je niet zien. Maar wel misschien heel mooie natuur? Of aardige mensen? Als je God zou willen zoeken, waar zou je dan moeten beginnen? Ergens hoog in de lucht? Achter de sterren of voorbij de horizon? Of is Hij heel dichtbij? Zie je Hem elke dag in de wereld om je heen, in de mensen die je tegenkomt, in jezelf? In de Bijbel wordt verteld dat mensen niet hoeven te zoeken naar God. Want God gaat op zoek naar mensen. Als een herder die niet rust voordat hij zijn verloren schaap weer gevonden heeft, zo is God gehecht aan de mensen. Hij heeft hen al gevonden voordat ze ergens naar op zoek zijn. We lezen in deze periode verhalen waarin mensen gevonden worden, door elkaar en door de Eeuwige.

God gaat met je mee

Op een van de zondagen gaan we lezen over Jacob. Jakob is weg. Weg van huis, maar niet weg van God. Want God laat zich zien als Jakob op de vlucht is. In een droom ziet hij een ladder. Daarop gaan engelen van beneden naar boven. Misschien omdat ze mensen de weg naar God willen wijzen.

Graag tot ziens in de kindernevendiensten! Els Oltvoort



Ouderenreis

Geef u zelf en uw medereiziger alvast op!

Ouderenreis, dinsdag 4 oktober 2016.

Natuurlijk hebben wij voor dit jaar weer een mooie dagtocht samengesteld. Uw enthousiasme nodigde de Diaconie daartoe uit. Het is fijn om samen op pad te gaan, en met elkaar het wel en wee te delen.

Wij vinden het leuk om bewoners uit Barchem ook uit te nodigen.

Dit jaar wordt het een kleurrijk en bloemig uitje, De Orchieënhoeve in Luttelgeest.

Deze bloemlezing mag u niet missen en ook de prachtige vlindertuin zal een genot zijn. Jacqueline van Dop gaat deze reis met ons mee.

Wij, de Diaconie, heeft de bus besproken. Deze bus is voorzien van alle gemakken zoals:

-een lift en u kunt in uw rolstoel blijven zitten als dat nodig is.
-rollators kunnen mee en als het nodig is gaan we in overleg met u een rolstoel aanvragen bij de Orchieënhoeve.

-de Orchieënhoeve beschikt over goede rolstoeltoiletten. Laat u dus niet weerhouden en misschien kunt u gezellig een afspraak maken met een goede kennis om samen te gaan. Het is een geheel verzorgde dag en hopelijk genieten!



Het programma van deze dag is:

-09.00 uur Vertrek vanaf Graafschap terrein.

-10.30 uur Aankomst Orchieënhoeve in Luttelgeest, ontvangst met koffie en gebak.

-11.00 uur Uitleg over ontstaan en verzorging van de orchidee. Hierna een wandeling op eigen gelegenheid door de tuinen en de kwekerij en vlindertuin. Tevens is er een mogelijkheid onderweg een video te bekijken. Dan kun je even uitrusten!

-13.00 uur Koffietafel, waar u heerlijk kunt genieten van een broodje kroket en meer.

-15.00 uur Kunt u nog een bezoek brengen aan de winkel, waar u dan nog een attentie ontvangt.

-16.00 uur Vertrek vanuit Luttelgeest.

-17.30 uur Aankomst op Graafschap terrein.

Als er veel mensen uit Barchem zijn laten we de bus ook in Barchem komen!

Uiteraard zijn er kosten aan het uitje verbonden, deze bedragen € 42,00 per persoon.

U kunt het bedrag tijdens de reis deponeren in de collectebus of via een machtigingsformulier uw bijdrage af laten schrijven van uw rekening.

U kunt zich opgeven vanaf 5 september tot 30 september bij: Bertha Welbergen, telefoon: 0573 441219

of via email: bertha.welbergen@gmail.com

Wim Lammers, telefoon: 0573 280265 of via email:

w.lammers@kpnmail.nl

Bij opgave vermelden of u rolstoel / rollator meeneemt.

Wim Lammers, namens de Diaconie. PKN Lochem

diensten PGRB

11 september 10:00 Hoeksteen Ds. T. Gaastra

18 september 10:00 Dorpskerk Ds. D. Bos

25 september 10:00 Dorpskerk geen dienst

25 september 10:00 Hoeksteen Ds. T. Gaastra

2 oktober 10:00 Dorpskerk Ds. T. Gaastra

9 oktober 10:00 Dorpskerk Hr. J.H. Leijenhorst

16 oktober 10:00 Dorpskerk Ds. T. Gaastra

Personalia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

17-09 mw. G.C. Valkeman-Wezinkhof, Schoneveldsdijk 19,	75 jaar
20-09 mw. B.J. Rouwenhorst-ter Haar, De Berkelhof 41, Lochem,	84 jaar
23-09 mw. J.G. Mensink-Bannink Zwiepseweg 7,	82 jaar
27-09 mw. G.A. Dinkelman-Pasman, Schuppert 4A,	80 jaar
03-10 mw. J.G. Regelink-Bouwmeester, Van Damstraat 12,	84 jaar
04-10 mw G. Wolsink-Zweverink, Schoneveldsdijk 14,	75 jaar
06-10 dhr. D.J. Schot, Zuiderwal 3A, Lochem,	82 jaar
12-10 mw R.Z. Holmer-Schutte, De Heest 4,	81 jaar

Huwelijksjubilea:

17-09 fam. Lievestro, Eekvenne 27,	40 jaar getrouwd
08-10 fam. Esselink, Schuppert 11,	40 jaar getrouwd
10-10 fam. Dinkelman, Schuppert 4,	25 jaar getrouwd

Bloemengroet, de bloemen gingen afgelopen tijd naar:

26-06 fam. Bos, Omloop	24-07 dhr. B. Bröcker, Schuppert
03-07 mw. J. van Felius, Vrochterdiik	21-07 dhr. W. Hilhorst, Heidehoflaan
03-07 mw. H. Arfman, Molenberg	07-08 dhr. J. Smeitink, Dollehoedsdijk
10-07 mw. M. Nijhof, Sutfenne Zutphen	07-08 dhr. J. te Vaanholt, Sutfenne Zutphen
10-07 dhr. H. Beumer, Molenberg	07-08 mw. E. Oltvoort, Woodbrokersweg
17-07 dhr. W. Hiddink, O. Ruurloseweg	14-08 dhr. J. Brinkerhof, Eekvenne
24-07 fam. Arfman, de Leuke, Vorden	14-08 fam. Esselink, Brinkerinkweg

Overleden:

28-07 mw H.G. Kremer-Pasman, De Berkelhof 109, 83 jaar
02-08 mw. T. de Wolf-Leenders, Borculoseweg 4Q, 85 jaar

Collecten:

datum	1e collecte	bestemd voor	diaconie	2e collecte
12-06	42,83	Werelddiaconaat	22,18	kerkvoogdij
26-06	58,25	Gudula	22,41	22,18
03-07	68,94	Jeugdwerk JOP	20,55	22,41
10-07	93,02	Rudolphstichting	30,90	20,55
17-07	30,97	St. de Hoop	13,63	30,85
24-07	48,15	Plaatselijke Diaconie	21,78	13,62
31-07	35,40	Pax Kinderhulp	16,40	21,77
07-08	53,99	Amnesty International	28,30	16,30
14-08	<u>34,80</u>	Zending	<u>17,40</u>	28,30
	€ 466,35		€ 193,55	<u>17,40</u>
				€ 193,38

giften:

onderhoud kerk en kerkvoogdij: dhr. J. R. € 20.00; nn. € 50.00; mw. D.B. € 10.00; nn. € 10.00; nn. € 10.00; fam. de W, € 35.00; nn. € 15.00; nn. € 10.00; nn. € 10.00; mw. D. M-W, € 20.00; nn. € 50.00; G.J. L, € 10.00; fam. B. € 50.00.
voor orgelfonds: dhr. L. € 22.00; nn. € 10,00.

Agenda

- 29 aug 20.00 uur kindernevendienst, Wingerd
5 sept 19.00 uur moderamen, Wingerd
20.00 uur werkgroep BiM, Wingerd
13 sept 20.00 uur werkgroep boek Barchem, Wingerd
14 sept 19.00 uur ouderlingen, Wingerd
20.00 uur kerkenraad, Wingerd
22 sept 10.00 uur koffiemorgen, Wingerd
3 okt 20.00 uur moderamen, Wingerd
4 okt 20.00 uur werkgroep Boek Barchem, Wingerd
12 okt 20.00 uur kerkenraad, Wingerd



Gedicht

Belofte

God heeft ons niet beloofd
een recht en rustig spoor,
een pad bestrooid met bloemen
ons hele leven door.

God heeft ons niet beloofd
een wolkeloze lucht,
of vreugde zonder pijn,
gezing zonder gezucht.

Maar God heeft ons wel beloofd
licht op de levens baan,
troost in het bange donker
moed om op pad te gaan,
genade in beproeving.
Zijn liefde oneindig groot
zijn mateloos erbarmen,
zijn kracht tot in de dood.

Dit gedicht is van Annie Johnson

Adressen

Voorzitter ad interim kerkenraad:

Mw. Joke Bannink-Kok, Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem,
tel. 0573 441783, jbannink@kickmail.nl

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,

Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo, tel. 0573 402102,
(alleen in noodgevallen: 06 40549583)
Reguliere werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag,
jleijenhorst@gmail.com

Scriba: Mw. Erika Kok,

Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT Barchem,
tel. 0575 556878, scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,

Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem, tel. 0573 441786,
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaartdiensten tevens

uitvaarkoster: Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31,
7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:

José Esselink, Brinkerinkweg 2, 7244 RT Barchem,
tel. 0573 441822, esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:

Dhr. Douwe Mik, Van Tuijll van Serooskerkenweg 19,
7261NK Ruurlo, tel. 0573 452600, douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,

Stuwdijk 6, 7244PW Barchem,
tel. 0573 254705, wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,

Scholtenhof 6, 7244AX Barchem,
tel: 0573 441783. jbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:

Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscom:

Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder Wingerd:

fam. H.J. Nijenhuis, Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,
tel. 0573 459652 of 06 81714788

Kerkdiensten

Zondag 4 september 10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst Deuteronomium 30:15-20, Lucas 14: 25-33 Diaconale collecte: Stg. Vrienden van de Bundeling
Zondag 11 september 10.00 uur	Barchkerk	Ds. J. Hazeleger, Eibergen, Viering Heilig Avondmaal Exodus 32:7-24, Lucas 15:1-10 Diaconale collecte: Jeugdwerk
Zondag 18 september 10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst, Startzondag Genesis 25:19-34, Lucas 16:1-8 (17) Diaconale collecte: Vredesweek
Zondag 25 september 10.00 uur	Barchkerk	Mw. J. Ruiterkamp, Vorden Genesis 28:10-22, Lucas 16:19-31 Diaconale collecte: Plaatselijk Jeudwerk
Zondag 2 oktober 10.00 uur	Barchkerk	Ds. H. Westerink, Vorden Genesis 29:1-30, Lucas 17:1-10 Diaconale collecte: Kerk en Israël
Zondag 9 oktober 10.00 uur	Dorpskerk Ruurlo	Dhr. J.H. Leijenhorst, Gezamenlijke ZWO-dienst Genesis 32:23-33, Lucas 17:11-19 Diaconale collecte: Werelddiaconaat
Zondag 16 oktober 10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst Genesis 37:12-28, Lucas 18:1-8 Diaconale collecte: Stg. Naaste

In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.

