



Barchkerkblad

In dit nummer

Van de Redactie
Overstappen
Pastorpraat
In memoriam
Van de voorzitter
Even voorstellen
Meditatie
Buuu
Raad van Kerken
Varia
Column
Gedicht
Personalia
ZWO
Bij de tijd
Kerkdiensten



Bloesem wolkt en zweemt
over het jonge hout dat
leven belooft.
Droomt van de warme adem
van Juli en Augustus
en de zoete kus van September.

Dan de bonte, warme deken
van bladeren die koesteren
en de herinnering bewaren.

Onder het zachte wit
wordt het duister vergeten.
Het blad schoongeveegd
voor een nieuw begin.

50ste jaargang no.5
juni 2016



Lid van de PKN

Colofon

'Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2. Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen

Annemarie Platerink-Postel, Schuppert 2, 7244 NH Barchem tel. 0573 441626, fam.platerink@hetnet.nl

Abonnementsgeld: € 15.—per jaar

Redactie: Hendrika Dijkman-Harkink, Albert Esselink, Gerrit Haijtink, Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij: fam. G. Haijtink, Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem tel. 0573 441278, ghajitink@hetnet.nl

Website: www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst:
www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst: Wilt u graag naar de kerk, maar u hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman, tel. 0573 254705.

Graag één dag van tevoren.

Inleverdatum kopij voor:

donderdag 23 juni 2016

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

Van de redactie

Dit keer geen column van Miemel op deze plaats. Miemel heeft haar plaatsje hier afgestaan voor dit bericht van de redactie. Haar bijdrage elders in dit blad.

Al enige tijd geleden heeft Hans Nieboer aangegeven dat hij wilde stoppen met het verzorgen van het printen van ons kerkblad. Vanaf september 2010 hebben we een samenwerking gehad met de Barchschole. Als wij als kerkgemeenschap zouden zorgen voor een grote afname, dan zou de school een contract aan kunnen gaan voor een hele goede printer met afwerkunit. Daar sloten zich ook de vereniging Contact en andere Barchemse verenigingen bij aan. Zo konden we samen gebruik maken van een goede printmogelijkheid in Barchem.

Drukkerij Lammerdink verzorgde voor ons het drukken van de omslagen waarop dan de omslagtekst en kleurenfoto konden worden ingeprint. Iedere maand leverden wij als redactie bij Hans een stick in met daarop een PDF van ons kerkblad. In het weekend en tussen de lessen door zorgde Hans dan voor de vermenigvuldiging. Een prettig samenwerkingsverband.

Toen Hans met pensioen ging kwam de vraag: hoe nu verder? 'Voor een periode wil ik het nog wel doen,' zei Hans, 'maar op termijn wil ik het graag overdragen'. Het was voor hem niet meer mogelijk om 'tussen de lessen door' te printen en ook het nieuwe schoolsysteem laat 'tussendoor' printen niet meer toe. (De printer moet voor de zelfstandig werkende leerlingen steeds beschikbaar zijn). Begin dit jaar gingen we op zoek naar vervangende mogelijkheden. Er waren verschillende opties. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Editoo.

Editoo is een online programma waarmee iedereen binnen korte tijd en tegen lage kosten een professioneel ogend magazine kan maken. De firma die dit beschikbaar stelt en ook voor het printen zorgt, zetelt in Arnhem. Een aantal enthousiaste medewerkers zorgen voor de nodige begeleiding en adviezen.

Gerrit Haijtink en ik zijn nu aan oefenen om met het programma te werken. De eerste resultaten krijgt u nu onder ogen. Hier en daar lopen we nog aan tegen onze onkunde, maar hopen dit snel te verhelpen. Daarom vragen wij uw begrip als het resultaat nog niet is zoals we dat beogen.

Omdat de de printkosten relatief laag zijn, willen we in samenspraak met de kerkrentmeester nagaan of we over kunnen gaan tot een full-color uitgave. In ieder geval kunnen we wel al een extra kleurenpagina toevoegen.

Vanaf deze plaats willen we met name Hans Nieboer heel hartelijk danken voor zijn inzet. Zijn betrokkenheid en meedenken hebben veel voor ons betekend. Hans bedankt! En we gunnen je van harte dat je het ook wat dit betreft wat rustiger aan mag doen.

Namens de redactie

Jan Leijenhorst

Overstappen

Overstappen is heel eenvoudig

"Je stapt heel eenvoudig over naar Als je kiest om over te stappen helpen de medewerkers van onze Overstapservice je daar graag bij. Zij zorgen ervoor dat de overstap van je huidige provider naar vlekkeloos verloopt en dat je diensten niet onderbroken worden."

Wie kent deze reclames niet. Energiemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, telefoonaanbieders, ze willen ons graag als klant en helpen ons bij het overstappen van onze oude leverancier naar de nieuwe, natuurlijk betere. Het enige dat je hoeft te doen is de helpdesk te bellen, naar de website te gaan, het gratis nummer te bellen.

Wie het wel eens gedaan heeft, weet dat het vaak niet zo makkelijk is als wordt voorgespiegeld. De monteur laat op zich wachten, de papieren rompslomp, een extra belletje naar 0900...

Een grote stap

Elk jaar stappen de kinderen uit groep acht over van de kindernevendienst naar een nieuwe fase in hun leven. De kinderen stappen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en daarmee van de kindernevendienst naar de tienernevendienst.

Voor deze kinderen verandert en in een paar weken heel erg veel.

De basisschool is voor hen vaak nog een beschermde omgeving, met een klein aantal vaste leerkrachten in een overzichtelijk gebouw. En dan na de vakantie de grote overstap naar de middelbare school in een andere plaats met heel veel lokalen, veel leerkrachten en niet te vergeten veel medeleerlingen uit andere plaatsen.

En in deze leeftijdsfase verandert hun lichaam ook nog eens heel erg snel, met alle emoties die daarbij komen.



Overstapdienst

Het is voor de jongelui in alle veranderingen van belang te weten dat er veel hetzelfde blijft, de meest essentiële dingen als de liefde en trouw van de ouders, begeleiders, familie en vrienden en niet te vergeten het besef van een kerkelijke gemeenschap waarin iedereen, jong en oud, altijd welkom is. En heel persoonlijk voor iedereen het besef dat er een God is die je altijd vasthoudt en je bij name kent.

Dat vieren we samen in de overstapdienst.

Voor de hele gemeente

Een dienst die niet alleen voor de kinderen van groep acht is, maar voor ons allemaal. Want allemaal weten we van overstappen.

Een mensenleven telt veel momenten waarop er overgestapt moet worden. Zoals een verjaardag met slingers, elkaar een vriendschapsbandje geven of bloemen op het graf na het overlijden van een dierbare. Het met pensioen gaan, verhuizen, werkeloos worden, op kamers gaan, een andere baan, ziekte of een operatie. Want de dingen gaan gewoon zoals ze gaan... Maar soms ook niet!

Dan is het nodig wat nadrukkelijker stil te staan bij de gebeurtenissen in het leven die er echt toe doen. Dat doen we tijdens de overstapdienst. Stil te staan bij, om te putten uit de bron van ons geloven en vertrouwen, het verhaal van God met ons mensen.

In de Barchkerk

vieren we de overstapdienst op zondag 26 juni. Samen met de leiding van de kindernevendienst en die van de tienernevendienst bereiden we deze dienst voor. Een feestelijke familiedienst, want we hebben echt wat te vieren: Gods liefde en trouw door alles heen.

Jan Leijenhorst

Pastorpraat



Het bevôlt ons goed

Het wordt ons nogal eens belangstellend gevraagd, of het ons in Ruurlo bevalt?

Nu we een winter, een voorjaar en zelfs al enkele zomerse dagen in Ruurlo hebben meegemaakt, kunnen we volmondig zeggen: jazeker. We zijn al helemaal gewend aan onze fietstochtjes, Ida naar Lochem en ik naar Barchem. (Alleen bij storm en regen gaan we met de auto.) Al blijft het wel vreemd om dan langs 'ons' huis aan de Ruurloseweg te fietsen.

Voor ons werk is er niets veranderd. Ik plan mijn bezoekwerk vanuit de Wingerd, af en toe komt er een gemeentelid voor een praatje of een kopje koffie langs, rond tien uur ga ik op bezoek en tussen de middag eet ik er mijn boterhammetje. Alleen 's avonds moet ik voor een vergadering tien minuten eerder weg van huis. Ik heb ook niet het gevoel dat er voor u als gemeente iets veranderd is. We blijven immers gewoon aan alles meedoen in Barchem.

Wat betreft onze leefomgeving is er wel wat veranderd. We wonen in een rustige buurt, waar de kinderen nog gewoon op straat spelen en leren fietsen. De tuin is nu ook zo goed als op orde en de tomaten- en kruidenplantjes staan er al. En we hebben een prachtige 'dikke' boom (hebben we ook nog iets van Laren bij ons) voorin de tuin, die staat volop in blad.

Zo bent u voor ons ook makkelijk te vinden. Dus... als u in de buurt bent en wij zijn thuis: welkom.

IKA-week

De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieperiodes. Vakantieperiodes voor mensen die zonder "zorg" of begeleiding niet op vakantie kunnen, ongeacht hun leeftijd. De IKA biedt mensen een vakantie aan, samen met mensen uit hun eigen regio, in een ongedwongen gemeenschappelijke sfeer, pratend al of niet in het eigen dialect.

Om de paar jaar mag ik als pastor mee. Dit betekent dat ik de ruimte en tijd neem om met de de gasten en vrijwilligers te praten, ik open en sluit de maaltijden, ga twee keer voor in een kerkdienst. Het is heel intensief, want we willen als vrijwilligers alles uit de kast halen om de gasten een zo fijn mogelijke week te bezorgen. Alle aandacht is voor hen.



Ik ben dus van zaterdag 4 t/m zaterdag 11 juni met de IKA in Emmen. Tijdens deze week is Jansje Ruitkamp achterwacht.

TIP. Neem gerust contact met onze diaconie of mij op als u meer informatie wilt hebben over de IKA. Misschien zie ik u dan wel op de volgende vakantieperiode.

Oiko-event

Het komt dichterbij. De zanggroep en de spelersgroep zijn volop aan het oefenen. Aan het decor wordt gewerkt, de PR komt op gang. We zijn heel blij dat er ook vanuit Barchem een heel aantal mensen bij betrokken zijn. Het ziet er allemaal goed uit en we hopen dat de weersomstandigheden weer heel erg goed zijn. Het belooft een hele bijzondere openluchtviering te worden. Elders in dit blad nog meer informatie over het event.

Boek Barchem

Voor de vakantieperiode hopen we als werkgroep Boek Barchem de geschiedenis van boerderijen die in 1860 al bestonden in de buurtschappen Barchem, Bosheurne, Zwiep, Langen en Nettelhorst (De buurtschappen die bij Barchem horen) op papier te hebben. Van die boerderijen zijn ook foto's gemaakt en nu zoeken we er oude foto's bij. Van de boerderijen, de bewoners en van gebeurtenissen die het vermelden waard zijn. Daarna richten wij ons op de kern van Barchem, met de middenstand, de verenigingen en markante gebouwen.

In de loop van het voorjaar 2017 hopen we een eerste proefversie ter inzage te hebben. Dan wordt iedereen uitgenodigd om die te komen bekijken en met aanvullingen en verbeteringen te komen. Als die verwerkt zijn, kunnen we overgaan tot een definitieve versie om die uit te kunnen geven. Daarvoor moeten de benodigde financiën nog gevonden worden. U hoort nog van ons.

Ik wens u Gods vrede en alle goeds.

Jan Leijenhorst

In Memoriam



In de ochtend van 2 mei is overleden GERDA HENDRIKA TEUNISSEN-TRAGTER op de leeftijd van 73 jaar. Ze is geboren als enig kind in Hengelo Gld. Na haar schoolperiode leerde zij voor gezinsverzorgster en heeft dit vak met hart en handen in praktijk gebracht, niets was haar teveel. Na haar huwelijk met Eppie Teunissen verhuisde ze de naar de Vennemansweg te Vorden. Hier werden de drie zonen geboren en wat was ze blij met hen. Gerda werd later oma van zes kleinkinderen en ook het omzijn was haar op het lijf geschreven. Voor ieder kleinkind borduurde ze een geboortetegel en maakte voor hen een fotoalbum van de lagere school periode.

Gerda, het gezin was intussen verhuisd naar Barchem, was een bezige bij die de boel graag op orde had. Naast alle werkzaamheden was ze nauw betrokken bij het sociale leven in het dorp en heeft zij samen met Eppie meer dan 25 jaar voor 'tafeltje dekje' gezorgd, ook was ze actief bij de dagopvang en heeft bestuurswerk vervuld. Gerda was altijd bezig, maar wel; eerst de ander dan zichzelf, ze cijferde daarmee zichzelf vaak weg. In de vrije tijd genoot ze met Eppie van de verschillende vakanties, maar ook van de fietstochten in de eigen omgeving. En bij deze bezigheid ontbrak nooit het fototoestel, want fotograferen was één van haar hobby's, evenals het creatief omgaan met bloemen. De laatste jaren ging het met pozen niet goed met haar gezondheid, maar toch was er altijd hoop en de schrik was groot toen Gerda, nog heel onverwacht, overleed.

Tijdens haar afscheid in het crematorium 'De Omarming', hebben wij haar levensverhaal verteld, aangevuld door warme woorden van schoondochter Anita en kleindochter Manon. We zagen haar weer voor ons zoals ze in haar leven had gestaan: zorgzaam, veelzijdig en hartelijk. De woorden uit I Corinthe 13 over de allesomvattende liefde en uit Marcus 1: 13 "...en de engelen zorgden....", werden naar haar leven vertaald.

Tenslotte wensen wij Eppie, de kinderen en kleinkinderen, sterkte en Gods nabijheid toe in de komende tijd. Dat alle mooie herinneringen aan deze lieve vrouw hen mogen troosten in hun verdere leven, waarin Gerda zo gemist zal worden.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

Van de voorzitter



Visite

Op 10 mei j.l. hebben de visitatoren Ds.Luijk en Mw. Visser een bezoek aan Barchem gebracht. Visitatie is in zekere zin een huisbezoek aan ons als kerk en pastoraat voor ons als kerkenraad. Eerst hebben zij bij Pastor Jan thuis een uur gepraat, daarna kon U als gemeente met de visitatoren praten en daarna was de kerkenraad aan de beurt. Jammer dat er van U niemand is gekomen, is dit omdat U het wel goed vindt gaan?, juist dan hadden zij het ook graag gehoord. Voor ons was het een prettige avond, en wat wij allemaal zo vanzelfsprekend vinden van datgene wat wij doen, lieten zij ons weten dat wij het in Barchem zo gek nog niet doen. Waren we in het begin misschien allen wat gespannen, al gauw werd het net een gewone visite. Al werd er hier in alle vriendelijkheid naar ons geluisterd. En dan op 1ste Pinksterdag hebben we een feestelijke bevestigingsdienst gevierd waarin Bennie Hengeveld en Jochum van der Zaag als ouderling-kerkrentmeesters bevestigd werden en Yvonne Kassenberg als ouderling. Wij hopen dat zij een waardevolle tijd in de kerkenraad van de Barchkerk mogen hebben.

Joke Bannink, ad interim voorzitter.

...

Soms even zwijgen.

Wijsheid is soms even zwijgen,

je eigen mening eventjes parkeren,

zodat je niet de ander gaat bezeren,

omdat je zelf zo graag gelijk wilt krijgen.

Wijsheid geeft je aandacht aan de medemens,

wijsheid leert je luisteren naar Vaders wens.



Even voorstellen

Of 't neudig is wet ik niet, maor ze hebt van de karkeraod evraogd of ik mi'j wol veurstellen en dat ku'j dan ok eigenluk niet weiger'n. Dus hier kump et dan. Ik bun Bennie Hengeveld, ik woon samen met Marian al weer 23 jaor in Barchem. Wi'j woont samen op "de Liester", veur Barchemers is dit wel bekend, 't is de olde botterfabriek. Ruum 64 jaor geleden bun ik geboren in De Heurne bi'j Dinxperlo. Ik bun d'r ene van een trop van dertien. (vrogger ha'j dat nog wel es) Met z'n allen, vier deerns en negen jonges, bu'w groot 'e wodden op de boerderi'je "De Hutte" Ze praoten bi'j ons in de buurte dan ok altied van de Hutterjonges, meestal wisten ze de veurnaam niet en zo hadden ze 't altied goed. Naodat ik met Marian bun etrouwd, ha'w samen al op verschillende plaatsens ewoond.

Onze beide kinder bunt in Friesland geboren, ze hebt in Ellecom naor de laegere schole 'e gaon. En daornao gingen ze vanuut Harfsen naor Lochem naor 't veurtgezet onderwies. In al die plaatsens hebbe wi'j dus ok ewoond, maor now dus al weer 23 jaor naor volle tevredenheid op "de Liester". Wi'j blijft dus altied "import", maor vuult ons best wel Barchems. Op Pinksterzondag bun ik in 'n helen mooien dienst bevestigd as Ouderling/Kerkrentmeister. 't Is een helen mondvul, maor samen met alle andere karkenraodsleden hop ik da'w 'n goeien, gezegende'n tied tege moet gaot en zo hetgene kunt doen wat van ons wod verwacht. Ik wol d'r in ieder geval mien beste veur doen.

De hattelukke groeten,

Bennie



Als jullie nieuwe ouderling wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Yvonne Kassenberg. Ik ben geboren in Lochem en heb hier tot mijn 26e gewoond.

Daarna ben ik verhuisd naar Barchem, waar ik tot op heden woon. Samen met Arie heb ik twee leuke kinderen, Christel en Emiel. Christel studeert Voeding en Gezondheid in Wageningen en zit hier ook op kamers. Emiel heeft sinds kort zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald en woont nog thuis. Afgelopen zomer heb ik helaas mijn man moeten verliezen. Ik heb moeilijke momenten gehad, maar familie en vrienden waren er om mij te steunen. Ook in mijn hobby's kon ik afleiding vinden.

Hobby's van mij zijn wandelen, lezen en uit eten gaan. Ik ga graag naar de zee, om strandwandelingen te maken, want dan kom ik echt tot rust.

Ik heb jaren met plezier als basisschool leerkracht gewerkt. Eerst op de Rembrandtschool en daarna op de meester G. Propschool. Doordat ik zes jaar geleden ziek werd, kon ik dit werk helaas niet meer blijven doen.

In 2010 werd er bij mij chronische lymfatische leukemie geconstateerd. Hiervoor heb ik verschillende chemobehandelingen ondergaan. De chemo's leken allemaal goed aan te slaan, maar helaas heb ik vorig jaar te horen gekregen dat ik er Non Hodgkin bij heb gekregen. Dit nieuws betekende dat verdere behandeling niet meer mogelijk was. Ik wil niet wachten tot ik dood ga, maar heb besloten nog iets met mijn leven te doen. Door ouderling te worden, hoop ik nog veel voor de kerk en jullie te kunnen betekenen. Ook geven mensen om mij heen mij positieve energie.

Yvonne Kassenberg

De bijdrage van Jochum van der Zaag komt in het volgende nummer.

Hiernaast: Bennie Hengeveld, Yvonne Kassenberg en Jochum van der Zaag in de bloemetjes gezet na de bevestigingsdienst.

Meditatie

'Ze zullen wel dronken zijn.'

Ds. Karin van den Broeke over Pinksteren.

Ze zullen wel dronken zijn. Het klinkt als zo'n bijna grappig verwijt aan het eind van het Pinksterverhaal uit Handelingen.

'Ze zullen wel dronken zijn.' Wanneer je zelf in de traditie staat dat je het Pinksterfeest viert, zijn een aantal andere beelden uit Handelingen 2 je bijna vertrouwd. Het geluid van de wind. Leerlingen die in vuur en vlam staan. Mensen vanuit verschillende taalachtergronden bijeen, die de leerlingen allemaal in hun eigen moedertaal horen spreken. En dan klinken aan het eind opeens die merkwaardige vraag en antwoord: 'Wat heeft dit te betekenen?' 'Ze zullen wel dronken zijn.'

'Kom Schepper Geest' klinkt het met Pinksteren wereldwijd weer volop. Een diep verlangen naar die scheppende kracht van God die harten openbreekt, die zacht maakt wat verhard raakte, die ogen en oren opent en monden tot spreken brengt met woorden die op de goede manier de harten raken.

Pinksteren is het feest waarop we vieren dat wat van God zichtbaar werd in Jezus niet vernietigd is aan het kruis, maar juist niet stuk te krijgen is: als een lopend vuur verspreidt de Geest zich over de aarde. En mensen wereldwijd, hoe verschillend ook van taal of achtergrond, verstaan met elkaar de dromen en visioenen van een wereld waarin er recht en ruimte is voor ieder mens.

'Ze zullen wel dronken zijn', is van meet af aan de reactie van enkele omstanders geweest. En natuurlijk kennen ook wij die schampere houding wel. Naïef. Dwaas. Irrationeel. Idealistisch. Dat is wat mensen soms van je vinden, wanneer ze aan je merken dat je jouw leven laat bepalen door wat je van God verstaan hebt, door de weg die Jezus gegaan is.

Het verhinderde Petrus niet om het grootse verhaal van onbegrensde en niet stuk te krijgen liefde nog eens te vertellen. Het verhinderde veel van zijn hoorders niet om dit geloof te aanvaarden, zich te laten dopen en in kleine gemeenschappen samen te leven in een geest van eenvoud en vol vreugde.

'Ze zullen wel dronken zijn'. Ik hoop dat er ook dit jaar met Pinksteren weer met verbazing gekeken wordt naar mensen die in vuur en vlam gezet zijn, die een taal van liefde weten te spreken waarvoor verschillen tussen mensen niet hoeven te wijken, die zich door de scheppende kracht van God laten beroeren.

Veni Creator Spiritus. Opdat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

Ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode

Kerkdiensten PGRB

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 5 juni | 10.00 u Hoeksteen | mw. Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warsneld |
| | 10.00 u Dorpskerk | Ds. T.J. Jansen Schoon-hoven Doetinchem |
| 12 juni | 10.00 u Dorpskerk | Ds. T. Gaastra |
| 19 juni | 10.00 u Dorpskerk | Ds. T. Gaastra |
| | 19.00 u Hoeksteen | Ds. J.Th. Landman, Ds. T.Gaastra |
| 26 juni | 10.00 u Dorpskerk | Ds. T. Gaastra |
| 3 juli | 10.00 u Dorpskerk | Ds. T. Gaastra |
| 10 juli | 10.00 u Dorpskerk | Ds. T. Gaastra |

Buuv

Wat is BUUV?

BUUV is de digitale buurtmarktplaats voor en door bewoners binnen de gemeente Lochem. Via BUUV kun je anderen ontmoeten, samen iets ondernemen of elkaar helpen met van alles.

Dit kan zijn: koken, gezelschap, boodschappen doen, een klus in huis of tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag en ook iets te bieden.

Bij BUUV is het niet "voor wat hoort wat". Als BUUV hoef je echt niet altijd klaar te staan. Je kan ook af en toe een handje helpen; gewoon wanneer het jou uitkomt.

Aan BUUV zijn geen kosten verbonden, alleen soms onkostenvergoeding voor materiaal of reiskosten bij vervoer. Beter een goede BUUV dan een verre vriend.

Voor wie is BUUV?

BUUV is voor iedereen met een vraag of aanbod.

Bijvoorbeeld voor nieuwe inwoners van Lochem, die mensen willen leren kennen. Ouderen die niet stil willen zitten en hun kennis willen delen. Gezinnen die alleenstaanden uitnodigen om te komen eten.

Wijkverpleegkundigen die mensen zoeken om iemand naar het ziekenhuis te begeleiden. Creatievelingen die elkaar vinden om samen mooie dingen te maken. Mensen met een beperking die soms hulp kunnen gebruiken en graag hun talenten laten zien. Tuinhelden zonder tuin. Koffieliefhebbers die met elkaar de dag doornemen. Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten, theaterliefhebbers en sportmaatjes.

BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden.



*BUUV Barchem Vrijwilliger/contactpersoon **Leo Lucas***

Telefonisch bereikbaar 0573-441888

Werkdagen donderdag tussen 15:00-16:00uur

Postadres Kerklaan 18 | 7244 BD Barchem | leolucas1956@gmail.com|

Bezoekadres Barchem 't Onderschoer | Beukenlaan 1, 7244 BB Barchem | Tussen 15:00-16:00uur.

Website www.buuv.nu

Contactpersoon BUUV Barchem !

De sociale buurtmarktplaats BUUV is in de gemeente Lochem vanaf begin april 2016 gestart.

Om BUUV tot een succes te maken, heb ik me aangemeld als contact-persoon voor Barchem. Mijn naam is Leo Lucas en ik woon in Barchem.

Inlooppreekuren: Op donderdag, tussen 15:00 uur en 16:00 uur zit ik in 't Onderschoer om u te helpen. Ik nodig u uit om langs te komen om kennis te maken!

Via St. Welzijn Lochem ondersteun ik het Burgerinitiatief Digitale Buurtmarktplaats **BUUV** met verschillende werkzaamheden, zoals informatie geven over BUUV, het invoeren van nieuwe BUUV'en, invoeren van vraag en aanbod, prikbordkaartjes ophangen, etc.

De inlooppreekuren zijn dus bedoeld om contact te hebben met BUUV'en, te vragen hoe het gaat en nazorg te leveren als de match tot stand is gekomen.

Prikborden

Fysieke locaties voor het plaatsen van BUUV advertenties zijn ook belangrijk, omdat niet iedereen toegang heeft tot een computer of daar de voorkeur aan geeft. Daarom zijn er zijn verschillende prikborden waar bewoners advertenties kunnen ophangen. Het Prikbord voor Barchem is te vinden in 't Onderschoer. Op donderdag worden deze advertenties opgehaald, verversen en op de BUUV website geplaatst.

Post & e-mail

Deelnemers kunnen ook per post of e-mail contact opnemen met mij. Op donderdag wordt de post door mij beantwoord.

Leo Lucas

Raad van Kerken

In de Gemeente Lochem komen elk jaar mensen te wonen die eerder asiel hebben aangevraagd en nu een verblijfstatus hebben. Dat betekent dat ze als volwaardig burger in onze samenleving moeten kunnen meedoen. Jongeren gaan naar school, ouderen meestal ook om in te burgeren. Maar ze mogen ook werken en, na toestemming van Het Plein, ook vrijwilligerswerk doen. Deze nieuwkomers worden gedurende de eerste periode ondersteund door vrijwilligers en professionals van Vluchtelingenwerk Nederland.

Dit jaar komen ook 36 alleenstaande minderjarigen in de stad Lochem wonen. Omdat ze minderjarig zijn, krijgen zij intensieve begeleiding van hun voogden. Ook daar zullen vrijwilligers op diverse manieren een bijdrage kunnen leveren. Wie weet als 'gastouder'. In de Gemeente Lochem worden geen vluchtelingen opgevangen die nog uitsluitel over hun asielaanvraag moeten krijgen. Wel mensen die al een verblijfstatus hebben gekregen en na hun verblijf in AZC's in onze gemeente een woning krijgen toegewezen. Lochem kent ook geen noodopvang. In de loop van 2016 wordt wel een nieuw AZC in Zutphen geopend.

De Raad van Kerken wil met deze brief kerkgenootschappen, de diversiteit aan organisaties en individuele burgers, ook al zou dat eigenlijk niet nodig moeten zijn, vragen om nieuwkomers in hun omgeving te helpen wegwijs te worden in onze samenleving, zodat ze zich snel bij ons thuis voelen. Hoe meer nieuwkomers in een isolement komen, hoe moeilijker het voor hen is om mee te doen in onze samenleving. Daar kunnen we op vaak heel eenvoudige wijze wat aan doen. En dat kan op heel veel manieren. Wat belangrijk is, vaak moet het initiatief uitgaan van mensen en organisaties die hun weg al gevonden hebben en dus weten hoe het werkt: meedoen in de samenleving. Mensen zoals u en ik! Wij roepen u op om uw kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan nieuwe inwoners in de Gemeente Lochem, in het bijzonder in uw eigen omgeving. Er zijn veel voorbeelden te geven en veel mensen doen het al. Ze zijn vrijwilliger, vertellen hun nieuwe burens hoe het werkt met de grijze, de groene en de oranje container. Anderen helpen met het leren van de Nederlandse taal, gewoon door regelmatig een praatje te maken, waardoor nieuwkomers ook contacten op doen.

Organisaties kunnen ook een belangrijke rol spelen. Kerken kunnen diverse activiteiten ondernemen en kunnen bijvoorbeeld tijdens groot-huisbezoek het onderwerp aan de orde stellen om met elkaar te bespreken hoe om te gaan met nieuwkomers. Sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld nieuwe burgers uitnodigen om een keer mee te komen doen, kennis te maken en een proeflidmaatschap van de vereniging aan te bieden. Bedrijven kunnen nieuwkomers uitnodigen voor kennismaking met het bedrijf. Vaak komt het initiatief niet direct van de nieuwkomer, gewoon omdat ze nog niet weten hoe alles werkt en zeker als ze nog onvoldoende Nederlands spreken en lezen en het lastig is er achter te komen wat de mogelijkheden zijn.

Bij veel mensen leven vragen over de omgang met deze nieuwe bewoners in onze gemeente. Vaak kunt u met kleine, op het oog onbetekenende dingen, heel veel betekenen! Juist die kleine dingen als elkaar groeten geven mensen het gevoel dat ze erbij horen. En u zult merken dat de nieuwkomers op hun beurt vaak graag meehelpen, als ze in eerste instantie maar worden uitgenodigd, zodat ze weten dat het op prijs wordt gesteld.

Er zijn ook tal van professionals die nieuwkomers kunnen helpen. Vaak gaat het dan om zaken die te ver gaan voor een vrijwilliger.

Als u hierover twijfelt en hulp zoekt, neem dan contact op met Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Agnieszka Frey, Graanweg 1, 7242 AT Lochem [E-mailadres : lochem@vwon.nl/ Telefoonnummer 026-3838488]

Wij geloven dat iedereen mee mag doen, of je nu lang of kort in Nederland woont. U ook?

Namens de Raad van Kerken Lochem, Laren, Barchem.

Met vriendelijke groet,

R.B. Heringa



Kleurplaat



Varia

BiM fietst weer in het spoor van Opa Schutte

Ook deze zomer verzorgt BIM weer twee fietstochten. Net als in voorgaande jaren gebeurt dat onder het motto 'In het spoor van opa Schutte'. Het vertrekpunt is niet meer De Wingerd, maar camping Reusterman, respectievelijk camping De Heksenlaak in Barchem.

Woensdag 13 juli vertrekken de deelnemers aan deze verrassingstochten (met een lengte van tussen de 15 en 20 kilometer) om 19.00 uur in westelijke richting en ruim een maand later, op woensdag 17 augustus, ook weer om 19.00 uur, zetten ze koers naar het noorden.

De routes blijven geheim, maar zeker is dat bestuursleden van de BIM de pedaleurs begeleiden. Om de kosten hoeven gasten en Barchemers niet thuis te blijven. Tijdens de nazit bij Reusterman en De Heksenlaak vraagt BIM per deelnemer een vrije gift. De opbrengst komt, zoals wellicht bekend, ten goede aan de restauratie- en herstelwerkzaamheden aan het exterieur van de Barchkerk.

Arie Ribbers

MUZIEK~THEATER~VIERING ALS DE HEMEL VALT



In 2015 was er voor het eerst een muziek~theater~viering in het Openluchttheater in Lochem van een bijbels verhaal in een eigentijds jasje, verteld door 6 acteurs, 35 zangers en zangeressen en 8 muzikanten. De viering was zo'n overweldigend succes, dat u op 19 juni a.s. opnieuw kunt aanschouwen.

ALS DE HEMEL VALT begint bij de voorbereidingen van een buurtfeest dat anders is dan de andere jaren. Door middel van muziek en theater vertellen we het verhaal van een man die altijd en overal behulpzaam was, maar door een inschattingfout buiten de gemeenschap komt te staan. Wie zonder fouten is, mag de eerste steen gooien. Maar is er ook iemand die het voor hem opneemt?

Kom het meebeleven, kom mee zingen met 'Als de hemel valt', 'Hart van mijn gevoel', 'Iedereen is van de wereld' en andere hits, kortom: kom genieten van Als de hemel valt!

INFO

JAN LEIJENHORST, jan@leijenhorst.nl
JAN WILLEM DROST, jwdrost@yahoo.com
OPENLUCHTTHEATERLOCHEM.NL

De Barchkerk doet ook mee aan de actie "Attent spekt de Clubkas"!

Vanaf donderdag 26 mei 2016 start Attent Bannink met de 'Attent spekt de clubkas' actie. Deze actie is speciaal opgezet om de verenigingen in de buurt te steunen. In de winkel zal vier weken lang een display komen te staan met 8 buizen. Elke vereniging heeft zijn/haar eigen buis. Bij besteding vanaf € 15,- euro aan boodschappen krijgt de klant één muntje om in de buis van zijn/haar favoriete vereniging te stoppen. Aan het eind van de actie wordt € 1000,- naar verhouding verdeeld en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen. De klanten bepalen dus zelf welke vereniging het meeste geld krijgt, maar elke vereniging is verzekerd van een mooi bedrag. Wij hopen dat velen de actie steunen en de Barchkerk een warm hart toedragen.

Spek de kas van je club bij Attent!

Dank.

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoonjes en bezoekjes.

En natuurlijk de bloemen!! Erg bijzonder.

Die aandacht deed goed, want het was best wel eens lastig. Op dit moment ben ik weer begonnen met het koster zijn. Ik ben nog niet op mijn oude niveau, maar daar wordt nog hard aan gewerkt.

Vanaf deze plek wil ik ook Gerritta heel hartelijk bedanken voor het waarnemen.

4 maand maar liefst sprong je bij, geweldig.

Hartelijke groet,

Joke Klein Geltink

Complimenten aan de BIM,

Als regelmatige bezoeker van de voorstellingen van de BIM wil ik hen een groot compliment maken voor de steeds weer verrassende presentaties. Zo ook weer op 1 mei met het duo Herman Kampman en Jan Niewold. U heeft echt een middagje schaterlachen gemist! Van de humor in het dialect en de muziek uit jaren 60 hadden veel meer mensen kunnen genieten, misschien voor u niet bekend, of sprak de titel "Doe normaal dikkop" niet aan, maar neemt u van mij aan; naar een voorstelling van de BIM kunt u rustig gaan zonder daar spijt van te krijgen.

Een donateur van de BIM

Column

Veurwaord

Dizze keer probeer ik een echte column te schrijven, dat wil zeggen, hedendaags en nogal dwars. Maor moeilijk is het wel, miezelf in een slecht daglech te zetten. Maor ik had gin ander onderwarp.

Slow down, slow down, hénning an, zong Douwe Bob. En as echte Nederlander von ok ikke dat hee een hoge plaatse verdienen.

Maor hoo wee ok hoppen, gedurende de telling ging hee hénning an naor beneden.

De vakjury had der nog wel wat verstand van, maor het gewone volk wol allene maor Rusland een hakke zetten. En zo ging het Slow down naor plaatse elf.

Een dag later ging het helemaal neet hénning an. Verstappen won een grote race. Mooi man, wat een jagen kan den jonge.

Iedereene von het machtig mooi, ok ikke.

Nog helemaal in stemming ging ik een dag later, neet zo hénning an, op een afspraak an.

Iets te late, iets te hard, gordel neet umme, stonnen daor achter de veurmalige Kapelle in Reurle, twee gloepers van de Plietsie met camera. Oeps.

Ja ja ik wette wal dat hard rieden stom is, dat mag neet. Maor, den gordel dat mag ik toch zeker helemaal zelf wetten, at ik zo risico wil lopen.

De overheid begint toch wel arg op de Karke [van het verleden] te lieken.

Altied dat opgestokken vingertje. Maor in de Karke kwam i'j der nog af met een preake, of wonnen oe name openlijk an de schandpaol genaegeld.

Bie de overheid wet ze het better emaaft. Ze praot der neet oaver, maor ie kriegt een vette prente. Had ik maor neet naor Verstappen ekekken. Had ik maor better naor Douwe Bob eluusterd.

Slow down, slow down, hénning an.

Miemel

Gedicht

Daor sleep de duvel tussen

Ze waren verleeft, ze waren jong
ze wissen neet waor het ooit begon,
maor gin mense mog het wetten.
En too dee het wel te wetten kwamen,
to mos het uut
en ze mossen zich schamen.

Het enigste wat in de weage ston,
dat was het geleuf en umdat men von,
dat katholiek en protestant,
dat geet neet samen, dat gif trammelant.
En hulend gaffen ze mekare de leste kusse.
't Mos uut, anders sleep daor de duvel tussen.

De tied wonnen anders, het begon veurzichtig te kommen
Zo hef menig katholiek een protestantse partner evonnen.
Het ging good, ze konnen der samen um lachen,
niks gin duvel in romantische nachten.
En het veurgeslacht bedach met enige spiet,
waorumme kon dat no neet in onze jonge tied.

Maor noe, noe zeet wie met zorgen an,
der komt vremde mensen en waor komt ze vandan?
En dat geleuf, dat moslim, of wat het ok gif.
Onze zorgelijke gedachten raakt zo weer op drift.

Ie blijft uut de buurte,
nee deerne, nee jonge.
Het is weer zoas de olderen ens zongen.
Al dee geleuven dat kan neet, het is neet good,
en de duvel hef weer zolt in ons etten egooid.

Wat is het toch, dat er zo völle tied mot vergaon,
Wat is het, dat het in onze gedachten wel fout mot gaon.
Waorumme kan der neet in elk mense het goeie worden ezoch?
Waorumme heb der weer mensen, uut angst,
hun hart an de duvel verkoch?

Hermien

Personalia, collecten & giften, mutaties

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

| | | |
|--------|---|---------|
| 19-jun | mw. F.L. Kolkman-Schulenbarg, Borculoseweg 4H, | 93 jaar |
| 02-jul | dhr. H.W. Hissink, Vordenseweg 2, | 82 jaar |
| 03-jul | mw. J. Dinkelman-Rekers, Francois Ballochilaan 67, Lochem | 86 jaar |
| 03-jul | mw. W.H. Esselink-Lutke Willink, Hazelberg 11, | 80 jaar |
| 05-jul | dhr. J. Rietman, Hoge Weide, Lochem, | 86 jaar |
| 09-jul | mw. H.J. Boersma-Meutstege, Flierdijk 3, | 83 jaar |

Bloemengroet, de bloemen gingen de afgelopen tijd naar:

| | |
|--------|---------------------------------|
| 24-apr | dhr. J. Rietman, Hoge Weide |
| 01-mei | mw. G. Braakhekke, Soerinksweg |
| 08-mei | mw. J. Bannink, Wildenborgseweg |
| 15-mei | mw. D. Tiessink, Gudula |
| 15-mei | dhr. E. Teunissen, Woonplus |

Collecten

| datum | 1e collecte | bestemd voor | 2 collecte | |
|--------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | diaconie | kerkvoogdij |
| 17-apr | € 31.30 | Pax kinderpulp | € 12.80 | € 12.08 |
| 24-apr | € 55.13 | Eredienst en Kerkmuziek | € 24.30 | € 24.27 |
| 01-mei | € 30.75 | Hoge Weide | € 13.80 | € 13.80 |
| 08-mei | € 14.30 | Plaatselijke diaconie | € 5.65 | € 5.65 |
| 15-mei | <u>€ 126.60</u> | Rwandese jongeren | <u>€ 39.45</u> | <u>€ 39.40</u> |
| | € 258.08 | | € 95.28 | € 95.20 |

Giften: fam. W. € 50,-; mevr. S. € 20,-

Mutaties vanaf 15 april 2016

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| Ingekomen: | van: | naar: |
| mevr. J.M. de Vries-Dijkerman | Ruurlo | Woodbrookersweg 1 |

Verhuisd:

| | | |
|-----------------|----------------|--------------------|
| dhr. J. Rietman | Lochemseweg 17 | Hoge Weide, Lochem |
| dhr. H. Beumer | Bremstraat 4 | Molenberg, Groenlo |

ZWO Barchem-Ruurlo

2 nieuwe projecten ZWO Barchem/Ruurlo

Als ZWO commissie hebben we besloten ons voor de komende 3 jaren te verbinden aan 2 projecten. De opbrengsten van de collectes en acties die we voeren zullen gelijk verdeeld worden onder : Stichting "Garima" en het Oecumenische project in Colombia: "Geloven in verzoening". Hieronder een korte toelichting op de twee projecten.

Garima

De stichting "Garima" is in 2014 mede-opgericht door Johanna Rensenbrink. Zij is lid van de ZWO Ruurlo-Barchem. De stichting heeft als doel een veilig thuis te bieden aan kinderen met Aids in India. Het tehuis ligt in één van de armste streken. De kinderen die daar met het HIV-virus geboren zijn, worden niet geaccepteerd en hebben geen toekomst.

Daarom is er 2 jaar geleden een tehuis geopend waar deze kinderen worden verzorgd. Inmiddels wonen er 17 kinderen. Met giften uit Nederland en sponsorouders hebben deze kinderen weer een toekomst. <http://garima.nl/>

Geloven in verzoening

De Colombiaanse bevolking zit klem tussen de strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de drugsmaffia. Ze kunnen nergens heen met hun verhaal. Ze vertrouwen niemand meer. "De mensen hebben er genoeg van. Ze praten over verzoening. En dan bedoelen ze: laat het geweld ophouden. We willen rust, hoe dan ook. Ook politici hebben het graag over verzoening, want het woord ligt goed bij de kiezer. Het gevaar is groot dat het begrip op die manier een loze kreet wordt."

Vanaf januari 2015 is theologe Inge Landman uitgezonden als medewerker van Kerk in Actie

verbonden aan IMCOL, de Mennonietenkerk in Colombia. Inge gaat zich inzetten voor het oecumenische project 'Geloven in verzoening', dat tot doel heeft bij te dragen aan processen van verzoening en vergeving in een land dat getekend is door extreem geweld, trauma's en wantrouwen. 'Hoe kunnen mensen verder leven met een traumatisch verleden?' Die vraag staat centraal in het project 'Verzoening' van een aantal Colombiaanse kerken.

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/inge-landman-2#all-blogs>

Namens de ZWO-groep

Rita Asselman

Bij de tijd

Barchem blijft bij de (juiste) tijd.

In onze kerktoeren staat een uurwerk van Royal Eijsbouts uit Asten. Dat is niet de eerste de beste klokkengieter, maar een zeer gerenommeerd bedrijf. In de Notre Dame in Parijs hangen bijv. ook klokken van deze onderneming. Ons uurwerk dateert van 1924 en bij de laatste jaarlijkse inspectie is gebleken, dat zij nog in prima staat is. Toch kleven er een aantal nadelen aan dit uurwerk. Zo moeten tweemaal per week de gewichten boven in de toren met de hand opgewonden worden. Bij wisseling van zomer- en wintertijd moet er ook handmatig ingegrepen worden en ook temperatuurverschillen maken, dat de klok niet helemaal op tijd loopt. (dit wordt ook handmatig bijgesteld) Vele jaren (vanaf 1924) zijn er mensen wekelijks de trappen opgegaan om de klok op te winden. Zo heeft Jan Rietman dat heel lang gedaan evenals Jaap Bos. Nu fungeert Bertus Bannink als "le sonneur" van Barchem. We willen deze mensen hiervoor hartelijk bedanken, want binnenkort behoort deze torenklim tot het verleden. In 2010 is er al eens aan Eijsbouts gevraagd of dit opwinden niet automatisch kon en dit blijkt inderdaad te kunnen. Toen is het er niet van gekomen, maar nu is het zo ver dat binnenkort de klok automatisch opgewonden gaat worden. Sterker nog, onze klok wordt straks automatisch aangestuurd door de atoomklok, die in Frankfurt staat en regelmatig signalen afgeeft om precies op tijd te zijn. Dit automatiseren wordt niet door Eijsbouts gedaan, maar door een bedrijf uit Hallum (Friesland). We hebben een offerte opgevraagd bij deze twee bedrijven en de Friese firma bood de apparatuur en benodigde werkzaamheden aanzienlijk goedkoper aan.

Een werkgroep (Albert Wonnink, Jan Cornelissen, Bertus Bannink, Gerrit Stegeman en Bennie Hengeveld) heeft met de ondernemer gesproken, we hebben financiële informatie opgevraagd en Jan Cornelissen heeft een bedrijfsbezoek gebracht. Wij allen hebben er een goed gevoel bij, om deze firma deze werkzaamheden te laten uitvoeren. De eerste week van juni zal de automatisering gereed zijn. Albert heeft naar het technische gedeelte gekeken. Op de een of andere manier wordt het huidige uurwerk afgekoppeld van de wijzerplaat en komt er iets elektronisch voor in de plaats. Het oude uurwerk gaat geconserveerd worden en wordt ingepakt in plastic, zodat het in goede staat blijft.

Bij de tijd (2)

Mocht er na verloop van tijd in Barchem iemand de niet te stuiten aandrang krijgen om de klok weer handmatig op te winden, dan kan de klok van Eijsbouts zo weer aangekoppeld worden. Omdat er zo nu en dan opmerkingen komen over de verlichting van de wijzerplaat, wordt hier tegelijkertijd een andere lamp geplaatst in de hoop dat dan 's avonds de klok beter te lezen is en zo de Barchemers overdag en 's avonds bij de tijd zijn.

Voor deze uitgaaf krijgen wij een bijdrage van het Fonds 1819. Met deze bijdrage zijn we erg blij en hiervoor past een oprecht "dank u wel". Ook heeft de Stichting Barchkerk in het Midden de toezegging gedaan om een deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Het past prima binnen de doelstellingen van de BiM. (buitenkant van de kerk en voor alle Barchemers) Ook voor deze bijdrage "hartelijk dank". Het resterende deel van de kosten kunnen we prima bestrijden uit de opbrengst van de laatste oliebolactie. Mocht het zo zijn dat we hier iets te kort aan komen, dan weten we ook al weer een bestemming voor de komende oliebolactie.

Namens de werkgroep,
Bennie Hengeveld



Agenda

| | | |
|-------|-----------|---------------------------------|
| 30.05 | 19.00 uur | moderamen, Wingerd |
| 31.05 | 20.00 uur | werkgroep boek Barchem, Wingerd |
| 02.06 | 13.30 uur | pastoresoverleg, Wingerd |
| 08.06 | 20.00 uur | kerkenraad, Wingerd |
| 13.06 | 20.00 uur | kindernevendienst, Wingerd |
| 14.06 | 20.00 uur | werkgroep boek Barchem, Wingerd |
| 16.06 | 10.00 uur | koffiemorgen, Wingerd |
| 04.07 | 19.00 uur | moderamen, Wingerd |
| 13.07 | 20.00 uur | kerkenraad, Wingerd |

Adressen

Voorzitter ad interim kerkenraad:

Mw. Joke Bannink-Kok, Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem, tel. 0573 441783, jbannink@kickmail.nl

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,

Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo, tel. 0573 402102, (alleen in noodgevallen: 06 40549583)

Reguliere werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag, jleijenhorst@gmail.com

Scriba: Mw. Erika Kok,

Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT Barchem, tel. 0575 556878, scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,

Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem, tel. 0573 441786, j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaartdiensten tevens

uitvaarkoster: Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31, 7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:

José Esselink, Brinkerinkweg 2, 7244 RT Barchem, tel. 0573 441822, esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:

Dhr. Douwe Mik, Van Tuijll van Serooskerkenweg 19, 7261NK Ruurlo, tel. 0573 452600, douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,

Stuwdijk 6, 7244PW Barchem, tel. 0573 254705, wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,

Scholtenhof 6, 7244AX Barchem, tel: 0573 441783. jbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:

Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscom:

Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder Wingerd:

fam. H.J. Nijenhuis, Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem, tel. 0573 459652 of 06 81714788

Kerkdiensten

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Zondag 5 juni 10.00 uur | Barchkerk | Ds. M. van der Velde Lezing: Lucas 7:11-17 Dicaonale collecte: KIA, werelddiaconaat |
| Zondag 12 juni 10.00 uur | Barchkerk | Dhr. J.H. Leijenhorst, Viering Maaltijd van de Heer Lezing: Lucas 7:36-8:3 Diaconale collecte: Coll. Roosevelthuis |
| Zondag 19 juni 13.30 uur | Openluchttheater Lochem | Oiko-Event, ds. J.W. Drost, dhr. J.H. Leijenhorst |
| Zondag 26 juni 10.00 uur | Barchkerk | Dhr. J.H. Leijenhorst, Overstapdienst Lezing: Lucas 9,51-62 Diaconale collecte: Stg. Vrienden van Gudula |
| Zondag 3 juli 10.00 uur | Barchkerk | Dhr. J.H. Leijenhorst Lezing: Lucas 10,1-20 Dicoanale collecte: Collecte jeugdwerk |
| Zondag 10 juli 10.00 uur | Barchkerk | Dhr. J.H. Leijenhorst Lezing: Lucas 10,(21)25-37 Diaconale collect: Rudolphstichting |

In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.

