



Barchkerkblad

In dit nummer

Column
Vakantie
Pastorpraat
In memoriam
Even voorstellen
Van de voorzitter
Toelichting jaarcijfers
Jaarcijfers Diaconie
Jaarcijfers Kerkrentmeesters
Ingezonden
Personalia
ZWO
Startzondag
Varia
Kerkdiensten



Dat heet vakantie

Goede herinneringen
Aan oude tijden
Komen met de zon
Mijn geheugen binnenglijden

Verlangens komen boven
Zin begint te herleven
De zon heeft alles
Een glans gegeven

Genieten en het gevoel
Gewoon laten komen
Even niets doen
En lekker wegdromen

50ste jaargang no.6
juli-augustus 2016



Lid van de PKN

Colofon

'Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2. Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen
Annemarie Platerink-Postel, Schuppert 2, 7244 NH Barchem tel. 0573 441626, fam.platerink@hetnet.nl

Abonnementsgeld: € 15.—per jaar

Redactie: Hendrika Dijkman-Harkink, Albert Esselink, Gerrit Haijink, Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij: fam. G. Haijink, Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem tel. 0573 441278, ghajjink@hetnet.nl

Website: www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst:
www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst: Wilt u graag naar de kerk, maar u hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman, tel. 0573 254705.
Graag één dag van tevoren.

Inleverdatum kopij voor:
donderdag 18 augustus 2016

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

Column

Gin God of good mense te zene

'Gin God of good mense te zene', kenne iele dizze Achterhookse uitspraak? Het verwoord veur mie absolute eenzaamheid.

Miemel was op vakantie, ja ja dat dut maor.

Had ze niks betters te doon dan veur elf dage in Spanje te gaon niksen?

Nee ze had niks betters te doon.

Het was genieten van prachtige natuur, daar in de binnenlanden.

Hoge bargaen, depe ravijnen en soms ok kilometers gin mense te zeen.

Blomen daar bleuiend in de natuur, zo mooi dat gin tuinontwerper eets zol kunnen verbeteren, an dee composities.

En zo mot het doar ok al eeuwen ewes waen en niks verklungeld deur de mens.

De mensen leaft in Spanje gemudelijk, manjana , manjana.

Dus deden wiele dat ok, 's morgens slungelen aover de markt, koffie met chiros op een terrasje, 's middags siësta nao het etten van bievueurbeeld paella. (Dat is een hutsel van riest met hier en daar een stuk van een olde henne[kip] of een stuk knien [konijn].)

En 's aovends zommerwien met een hapje weer op dat olde marktplein.

Was het daar allene maor mooi en vredig? Nö nee,

Nem de zigueners, ze leaft echt an de rand van samenleaving.

En nem de dieren, schäöpe in kleine hökke en dan de honde en katten.

Honde heb daar vake een echt hondeleaven, zitten an een korte ketting in de brandende zonne, of schooierend oaver straote.

A-j op een terrasje zit hej der zo een stuk of vier bie oe staon met smekende ogen.

A-j dan denkt hoo de beeste het bie ons hebt, al dee deur en deur verwende huusdieren.

En al is der soms kritiek op de vee-holderieie, as old boerinne wet ik met hoo völle leefde ok daar met vee wordt umme-egaon.

En dan zee ie dee Spaanse honde ogen, Nee, veur um was der gin God of good mense te zeen, of toch heel effen, too um een stuksken brood veur wonnen egooid.

Miemel



Vakantie

Zet oew efkes

Een kleine houten bank met het opschrift 'zet oew efkes' langs het fietspad tussen Barchem en Ruurlo. Ik kom er meerdere malen per week langs, maar ik ben nog nooit afgestapt om er 'efkes' te gaan zitten. Ik fiets ook niet om te ontspannen, om te genieten, ik fiets om ergens te komen. Dus kan ik niet 'efkes' gaan zitten. Vaak denk ik, als ik langs dat bankje kom: Dat moet ik toch een keer doen. Ach, ik doe het wel als ik vakantie heb.

Het moet gebeuren

Want in de vakantie moet het toch gebeuren. Dan heb ik toch pas tijd om te ontspannen, dan moet ik de boeken lezen waaraan ik maar niet toegekomen ben. Dan moet ik de bezienswaardigheden bezoeken waar ik me het hele jaar geen tijd voor gegund heb. En dan moet ik ook nog bij die en die aan, omdat het al weer zo'n tijd geleden (een jaar dus) was dat ik hem/haar gezien heb. Of niet?

Dat wordt weer een drukke vakantie.

In de vakantie...?

Iemand zei eens dat je nergens zo moe van wordt als van op vakantie gaan. Allemaal nieuwe indrukken op doen, van alles bezoeken, fietsen, wandelen, autorijden en natuurlijk ook winkelen in onbekende steden. Het kost bergen energie. Heel veel mensen krijgen gierende ruzie op vakantie: de stress komt er dan klaarblijkelijk uit. Bij de top tien van ruzie op vakantie staan onder andere: moeheid, onenigheid over uitgaven, drankgebruik, slecht weer en het opzetten van de tent. Herkenbaar. En we weten dat de vakantie juist bedoeld is om tot elkaar te komen, rust te vinden, niet te moeten. Om de balans te vinden. Om even afstand te nemen van alle dagelijkse drukte. Van het keurslijf. De tredmolen die maar door draait.

De dagelijkse rust

Die vakantie als rustperiode kan ons eraan herinneren om ook in de dagelijkse drukte daar meer tijd voor te hebben: om na te denken, om oog te hebben voor de mensen om ons heen.

Want het is goed om (en dus niet alleen in de vakantie) af en toe tijd vrij te maken en alles weer eens op een rijtje te zetten.

Na te denken over : Waar ben ik nu eigenlijk zo mee bezig en vergeet ik niet om echte aandacht te hebben voor mijn man/vrouw/kind(eren), familie, vrienden.

Aan de voeten van Jezus

In een heel aantal verhalen over Jezus lezen we dat hij op gezette tijden zich terugtrok om te bidden, om tot zichzelf te komen. In een van die verhalen zit Maria rustig aan de voeten van Jezus te luisteren, terwijl haar zuster maar af en aan loopt met eten en drinken, bezig blijft met zorgen. Jezus wijst dan de zorgende Martha op de rust van Maria. Af en toe rust nemen is ook nodig om te kunnen zorgen. Daarvoor is ook de zondag, of een andere rustdag, bedoeld. Weer te weten waar het echt om gaat in het leven. Daarom ook komen mensen bij elkaar in kerken, synagogen, moskeeën, om samen op adem te komen bij het verhaal van liefhebben en trouw zijn.

Zet oew efkes!

Het bankje onderweg, ik moet er gewoon eens op gaan zitten. Misschien stapt dan iemand anders ook van de fiets en komen we in gesprek.

Of het me ook daadwerkelijk lukt om het eens of meerdere keren te doen? Vraag het me maar eens.

In ieder geval hoop ik dat we (want dat gun ik u ook zo) in de komende vakantietijd volop de gelegenheid hebben om 'ons efkes te zetten'. En... we kunnen dat iedere week oefenen, op de rustdag.

Ik wens u veel zondag in uw vakantie en ook veel vakantie op uw zondagen. Vrede en alles goeds.

Jan Leijenhorst



Pastorpraat



Openluchtdienst

Als een soort opmaat voor het Barchems feest willen we **zondag 21 augustus** als gemeente van de Barchkerk een openluchtdienst houden op ons Dorpsplein achter het Onderschoer. Dit natuurlijk in samenwerking met het Onderschoer en de Dorpspleincommissie. De dienst zelf bereid ik voor met Gerry te Walvaart en samen zoeken we nog naar een oplossing voor muziek en de begeleiding van de samenzang. We hopen zo een hele nieuwe traditie in het leven te roepen. Bij minder geschikte weersomstandigheden kunnen we terecht in het Onderschoer.



Vakantie

Ida en ik houden onze vakantie van 23 juli t/m 14 augustus. Jansje Ruiterkamp is dan weer achterwacht. Voor pastorale zaken kunt u natuurlijk terecht bij uw wijkouderling. Omdat onze dochter en schoonzoon pas een dochter (Luna geheven) gekregen hebben en onze zoon en schoondochter hun tweede kind begin augustus verwachten, blijven we dit jaar een beetje in de buurt. Lekker uit in Nederland. Rustig fietsen in de Achterhoek misschien?

Startzondag

Om vast te noteren: op **zondag 18 september** is er weer de startzondag. Samen met de jeugdgraad en kindernevendienst organiseren we een bijzondere kerkdienst met aansluitend een kort programma rond het koffiedrinken na de dienst. Hiermee vragen wij aandacht voor het winterseizoen van de kerk dat op deze zondag weer opgestart wordt. In het volgende blad meer nieuws hierover.

Godsdienstonderwijs Barchschole

Sinds 2007 verzorg ik de GVO lessen (GVO, godsdienstig vormingsonderwijs) op de Barchschole. Het begon met lessen van drie maal drie kwartier in de groepen 6,7, en 8. In overleg met Hans Nieboer veranderden we dat in zes maal een half uur, zodat ik vanaf groep drie verhalen kon vertellen.

Omdat er geen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) werd gegeven en ik de hele groep had, waren mijn godsdienstlessen een combinatie van HVO-GVO. Mijn hoofddoelstelling was om de kinderen bekend te maken met de (geloofs)waarden van mensen en ze kennis te laten maken met joods-christelijke traditie. In de hogere groepen ook een kennismaking met de wereldreligies. De op de eigen godsdienst gerichte geloofsopvoeding ligt voor mij bij de ouders zelf.

Met de komst van het nieuwe schoolsysteem en de komst van een HVO-docent veranderde er voor mij ook veel. Gaandeweg het afgelopen schooljaar ontdekte ik dat de nieuwe manier van werken, met een gedeelte van een jaargroep en het specifiek op het Christendom gerichte onderwijs, mij niet ligt. Ik mis daarvoor de speciale vaardigheden die GVO-docenten wel bezitten.

Daarbij is voor mij het betrokken zijn bij het onderwijs op de Barchschole, zoals het meedoen aan bepaalde schoolactiviteiten, van grote toegevoegde waarde. Dat is nu weggefallen. Ik heb namelijk, naast de twee en een half uur waarin ik les geef aan een groep, zo goed als geen contact meer met de andere leerkrachten en leerlingen. Dit alles heeft mij ertoe doen besluiten om ruimte te maken voor een echte GVO-docent.

Dinsdag 14 juni ben ik voor de laatste keer op de Barchschole geweest en heb in de lessen afscheid genomen van de kinderen die dit jaar de GVO-lessen bij mij volgden.

Ook via dit nummer van het Barchkerkblad wil ik de ouders bedanken voor het vertrouwen dat zij mij als godsdienstdocent de afgelopen jaren gegeven hebben.

De voortgang van het godsdienstonderwijs op de Barchschole zal verder verzorgd worden door een andere docent GVO. Daarover krijgen de ouders zo snel mogelijk bericht van de school.

Ik wens u allen een hele gezegende vakantieperiode toe, Gods vrede en alle goeds.

Jan Leijenhorst

In Memoriam



Op zondag 29 mei is op 90-jarige leeftijd overleden TONIA JOHANNA BANNINK-KLEIN BRAMEL. Jo is geboren op Klein Bramel aan de Nijlandsweg. Daar groeide ze op met haar oudere zus Dika. Op 24 juli 1949 trouwde ze met Johan Bannink (Haneveld), haar buurjongen. Haar zus Dika was even daarvoor getrouwd met buurjongen Gerrit die op Klein Bramel kwam. Jo trok in bij de familie Bannink op Haneveld en was daar zeer welkom bij zijn ouders en ongetrouwde broer Jan. Ze vond al snel haar plaats en werd een zeer gewaardeerde kracht. In die jaren 1950 tot en met 1956 werden er vier kinderen geboren, Bertus, Ali, Henk en Gerrit. Ze was actief bij de meisjesvereniging, bij de vrouwenvereniging van de kapel, de kerk, de plattelandsvrouwen en de Zonnebloem. Avontuurlijk was ze ook, ze ging geen uitdaging uit de weg. Zo ging ze op 75-jarige leeftijd mee met de kleinkinderen in een luchtballon en ook een tocht met de helikopter sloeg ze niet af. Skypen met de kinderen en kleinkinderen in Luxemburg, het was voor haar een uitdaging en ze genoot ervan. Ze heeft in haar leven heel wat stormen doorstaan, zeker ook wat haar gezondheid betreft. Maar ze was onverzettelijk en sloeg zich er doorheen. Hierin gesterkt door haar geloof. Dat had ze van jongs af aan mee gekregen en daar bouwde ze haar hele leven op.

Ze was dankbaar voor alle liefde en zorg van de kinderen en de kleinkinderen, voor de dagelijkse zorg van Reina en Bertus. Dankbaar was ze ook voor warme belangstelling van neven en nichten, familie en vrienden en van de kerkgemeenschap.

Zo heeft ze in alle rust afscheid mogen nemen.

De aloude woorden uit psalm 37, die zo vertrouwd voor haar waren, hebben we ook in de afscheidsdienst mogen laten klinken.

Vertrouw op de Heer en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer hij zal geven wat je hart verlangt.



Op dinsdag 21 juni overleed op 92-jarige leeftijd JAN VAN FELIUS. Hij woonde aan de Vroch-terdijk 13. Jan werd op 29 maart 1924 geboren in Hillegom. Zijn vader was bedrijfsleider in een bollenexportbedrijf. Hij groeide op samen met zijn oudere zus Adri en jongere broer Andries. In 1943 moest hij onderduiken en hij is gedurende twee jaar verborgen geweest in een zolderkamertje. Dit heeft grote invloed gehad op zijn verdere leven. Zo had hij een grote vrijheidsdrang en wilde er graag op uit. Hij leerde Joek de Boer kennen en in 1951 trouwden ze en gingen wonen in twee studentenkamers in Delft, op de Boterbrug. Hun werdentwee zoons geboren, in 1952 Pieteren in 1955 Simon. Jan solliciteerde op een baan als administrateur bij de Louise de Colignyschool in Arnhem. Ze verhuisden naar Presikhaaf. Jan bleef ambitieus en solliciteerde opnieuw, nu op een baan als administrateur bij het Baudartius Lyceum in Zutphen. Dit bracht het gezin naar de Julianalaan in Zutphen. Hier hebben Jan en Joek ruim 27 jaar gewoond. Joek was als verpleegkundige inmiddels ook in het onderwijs terecht gekomen en werkte als docent verzorging op de voormalige school van Jan in Arnhem. In 1993 werd besloten naar het oosten te verhuizen. Samen met Simon en Judith betrokken ze de woonboerderij Foezelaôrend. In Barchem heeft Jan vele jaren mogen genieten van het huis en de tuin. Het buitenleven was zijn lust en zijn leven, waarbij het weer altijd een belangrijke rol speelde. Jan genoot intens van de contacten met zijn buurtgenoten. Voor hem en Joek was dit een hele nieuwe manier van samenleven en verbonden zijn met naaste burens in wel en wee. Daarnaast ontwikkelden Jan en Joek een kring van nieuwe contacten in diverse bridgeclubs. Jan was tevens een trouw bezoeker van de vele avondjes van de schaakclub. Hij had, zoals zijn kleinkinderen het omschrijven: 'een enorm sterke wil om te leven'. In zijn slaap is hij rustig op zijn vertrouwde plek overleden. Samen hebben wij hem op zaterdag 25 juni herdacht en uitgeleide gedaan met de hem zo dierbare woorden: U bent om me heen, U bent voor me en achter me, en Uw hand ligt op mijn schouder.

Even voorstellen

Zondag 15 mei, 1e Pinksterdag, ben ik bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester van de Protestantse Kerk Nederland in Barchem. Mij werd gevraagd om mij even aan u voor te stellen. Ik ben Jochum van der Zaag en 53 jaar geleden geboren in Zelhem. Ik kom uit een gezin van 3 kinderen waarvan ik de jongste ben. In mijn tijd na de HAVO heb ik deelgenomen aan een interculturele jongeren-uitwisseling naar Noord-Ierland en aansluitend ben ik als vrijwilliger actief geworden bij de Radio Marconi, de zieken- en bejaardenomroep voor Doetinchem en omstreken. Aldaar had ik eens een interview met de toenmalige burgemeester van Doetinchem, de heer Havermans. Hierdoor dacht ik dat ik daar later mijn beroep van zou kunnen maken. In 1986 heb ik mij aangemeld als student bij de opleiding journalistiek aan het Hoger Informatie en Communicatieonderwijs in Kampen. Ik ging daar op kamers en leerde er nieuwe mensen kennen. Aldaar had ik ook het vak theologie en kwam ik voor het eerst in contact met het geloof. Ik was vroeger niet gedoopt en had geen belijdenis gedaan. Dit heb ik alnog gedaan in Kampen in 1989 bij Ds. Van Vreeswijk. Het was een leerzame periode.

In die tijd leerde ik ook mijn huidige echtgenote Dorien Keizer kennen. Wij zijn getrouwd in 1991 en nu dus alweer 25 jaar samen. In datzelfde jaar kochten wij samen een woning in Borculo aan de Slingestraat. Aldaar zijn ook onze kinderen geboren. Onze zoon Reinier is nu 22 jaar en volgt de opleiding Kunst en Techniek aan het Saxion College in Enschede. Hij is net terug van een stage in Ierland en heeft zijn derde jaar er al weer op zitten. Volgend jaar is zijn laatste jaar. Onze dochter Marjolijn is 18 jaar geworden in mei 2016 en volgt aan het AOC Oost in Enschede de MBO-opleiding Dierversorgung. In 1999 zijn wij verhuisd naar onze huidige stek aan de Morsmanshof in Borculo.

Bij de kerk in Borculo was ik al actief als lector en dit heb ik na mijn overschrijving naar Barchem weer opgepakt. Nog nooit heb ik een ambt in een kerkenraad vervuld. Zo'n eerste keer is best wel een hele stap om te nemen. De weg naar mijn benoeming was dan ook een lange. Een jaar geleden stond in het Barchkerkblad een bericht dat de toen nog actieve kerkrentmeesters, Gert Tessemaker en Gerrit Stegeman op 24 januari 2016 zouden uittreden.

Dit vormde voor mij een aanleiding om mij eens te oriënteren op de vraag of de taak van ouderling-kerkrentmeester iets voor mij zou kunnen zijn. Ik ben altijd actief geweest in financieel administratieve functies en beschik over de nodige kennis om aan dit ambt een invulling te kunnen geven. Heb ook een kerkenraadsvergadering bijgewoond om de sfeer te proeven en tijdens een bijeenkomst met de vorige kerkrentmeesters werd al in het kort tekst en uitleg gegeven wat het ambt behelsde en hoe zij daar een invulling aan hebben gegeven. Dit was zeer waardevol. Toch zag ik ervan af om mij beschikbaar te stellen vanwege andere zaken die mijn aandacht vroegen en ik twijfelde of het echt wel iets voor mij was.

Het was uiteindelijk Jan Leijenhorst die in een persoonlijk gesprek bij mij thuis zich liet ontvallen dat hij het wel iets voor mij vond. Hij twijfelde niet en dit gaf, met de andere informatie die ik had, de doorslag om ja te zeggen om het ambt als ouderling-kerkrentmeester zo goed mogelijk te gaan vervullen.

Jochum van der Zaag



Van de voorzitter



De klok tikt door.

Onlangs vertelde ik een Barchemer dat de kerkklok in de kerktoren 2 x per week handmatig opgewonden moest worden. Hij was hierover verbaasd en zei: "de straatlantaarns worden 's avonds al heel lang niet meer handmatig aangestoken!"

Als je hierover gaat nadenken is het ook wel wat, al ruim 90 jaren is iemand 2 x per week 50 treden naar boven gegaan om de klok op te winden. Hoeveel straatlantaarns destijds moesten worden aangestoken, en hoe dat in zijn werk ging weten we natuurlijk al lang niet meer, we weten wel dat jaren lang Jan Rietman daarna Jaap Bos en Bertus Bannink, steeds het smalle trapje naar boven zijn geklommen. In totaal is 9360 keer naar boven geklommen, dat zijn in totaal 468000 treden en natuurlijk hetzelfde aantal treden terug naar beneden. Maar met ingang van 6 juni 2016 is dit verleden tijd. Het opwinden van de klok is geautomatiseerd, maar geeft gelukkig wel dezelfde vertrouwde klank. Ook is 's avonds de wijzerplaat beter verlicht. Zo is en blijft Barchem bij de tijd. Op zaterdag 4 juni jl. is dus de klok voor de laatste keer in de historie handmatig opgewonden, en omdat Bertus op vakantie was had ik de eer om dat te mogen doen. Hier hebben we een foto van gemaakt.



Het is inmiddels zomer en de vakanties zijn begonnen en kan een ieder hopelijk van mooi weer genieten en veel buiten zijn. De ouderen onder ons zijn na de grote schoolvakanties eerst gerust als alle nazaten weer veilig thuis zijn. En voor je het weet is het straks alweer Barchems feest, en hieraan voorafgaand zal op zondag 21 augustus bij goed weer een openluchtdienst met mooie muziek gehouden worden op het Dorpsplein en hoop ik op een grote opkomst van jullie allen !

Joke Bannink a.i. voorzitter

Toelichting jaarcijfers

Toelichting bij de jaarcijfers kerkrentmeesters 2015.

Vooraf.

Zoals al jaren gebruikelijk wordt onze administratie nauwgezet bijgehouden door Annemarie Platerink. Aan de hand van deze administratie heeft Dinand Luesink de jaarstukken gemaakt. Deze zijn inmiddels door de (kas) commissie, bestaande uit de heer Boerkoel en mevrouw Arendsen-Raedt gecontroleerd en akkoord bevonden.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 8 juni 2016 deze jaarrekening vastgesteld. We sluiten het jaar af met een negatief resultaat van € 5.014 terwijl dit in 2014 nog positief was (€ 1.978).

Inhoudelijk

De baten van de onroerende zaken betreffen de verhuur-opbrengsten van de Wingerd, de pastorie en de kerk.

Onder levend geld worden de ontvangsten begrepen zoals: actie kerkbalans, collecten in de kerkdiensten, acties (oliebollen), diverse giften, legaat, en overige collecten (eindejaars-en paascollecte). Aan een aantal bijdragen tot een bedrag van € 1.815 (giften) is een speciale bestemming gegeven en deze worden daarom toegevoegd aan de specifieke fondsen.

De "subsidies en bijdragen" is een vergoeding voor de uren dat Jan Leijenhorst les heeft gegeven op de Barchschole. In 2015 was dit een bedrag van € 3.098. Het betrof een nabetaling over het 2e halfjaar 2014.

Onder kortlopende schulden en overlopende passiva zijn onder andere opgenomen de uitgaven ten behoeve van een nieuwe CV-ketel voor de kerk (€ 5.560) en een nieuwe CV-Ketel voor de pastorie (€ 2.880). Deze ketels waren al op leeftijd en aan vervanging toe. Het negatieve resultaat van 2015 is mede door deze noodzakelijke uitgaven veroorzaakt. Het bedrag van € 5.014 is in zijn geheel afgeboekt van de reserves.

De Kerkrentmeesters Bennie Hengeveld en Jochum van der Zaag

Jaarrekening Diaconie 2015

Jaarrekening diaconie 2015

Hervormde Gemeente te Barchem college van diaconen		Jaarrekening 2015				
		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014		
Baten en Lasten					Balans	
					Balans per 31 december	
					2015	
					2014	
baten					activa	
80	baten onroerende zaken	450	450	440	00 onroerende zaken	499
81	rente-baten en dividenden	200	124	177	01 insialaties en inventarissen	-0
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-0	-0	-0	02 financiële vaste activa	-0
83	bijdragen levend geld	2.025	2.022	2.426	03 beleggingen	-0
84	door te zenden collecten	3.300	3.015	3.117	07 voorraden	-0
85	subsidies en bijdragen	-0	-0	-0	10 debiteuren	-0
	totaal baten (a)	5.975	5.611	6.160	11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	477
					12 geldmiddelen	16.300
					totaal	17.276
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	-0	-0	-0	passiva	
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	80	37	26	20 reserves	16.910
42	afschrijvingen	-0	-0	-0	21 fondsen	313
43	pastoraat	-0	-0	-0	22 voorzieningen	-0
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	110	69	90	23 hypotheek en leningen	-0
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	950	969	1.389	24 crediteuren	-0
46	salarissen	560	552	548	25 kortlopende schulden en overlopende passiva	53
47	kosten beheer en administratie	275	273	273	totaal	17.276
48	rentelasten/bankkosten	65	74	69		17.807
50	Diaconaal werk plaatselijk	1.040	990	1.180		
51	Diaconaal werk regionaal	1.400	1.395	1.523		
52	Diaconaal werk wereldwijd	1.900	1.620	1.594		
	totaal lasten (b)	6.360	5.979	6.693		
	totaal a - b	405-	368-	532-		
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	-0	-0	-0		
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	-0	-0	-0		
56	streekgemeenten	-0	-0	-0		
57	aandeel in lasten federatie	-0	-0	-0		
58	overige lasten en baten	-0	-0	-0		
	totaal (c)	-0	-0	-0		
	Resultaat	405-	368-	532-		
Voor gezien Scriba kerkenraad:						
(Naam en handtekening)						

Doolhof



Wij van de kindernevendienst wensen alle kinderen een hele fijne vakantie. En we hopen jullie na de vakantie allemaal weer terug te zien.

José, Gersina, Henny, Loredana, Ingeborg, Saskia, Monique, Tanja

Fietstocht ZWO commissie op zondag 29 mei 2016

Op zondagmiddag 29 mei werd de fietstocht van de ZWO gehouden.

Er waren, ondanks de slechte weersvoorspellingen, toch nog 28 deelnemers, die het aandurften de uitgezette route te fietsen. Uiteindelijk viel het ondanks een buitje toch erg mee met het weer. De start tussen 13.00 en 14.00 uur was bij de Wingerd in Barchem en de route ging via Borculo, Geesteren en Gelselaar via mooie paadjes en wegen, waarbij ook rekening was gehouden met de inwendige mens, weer terug naar Barchem. De totale tocht werd afgetikt op 30 km. Na afloop werden de enthousiaste deelnemers op een kop koffie/thee en iets lekkers uit eigen keuken getraakteerd.

De totale opbrengst was € 110,--

De helft van de opbrengst is voor Stichting Garima, de andere helft voor ons nieuwe project in Colombia.

Namens de ZWO groep: Hendriek Zoerink



Gedichtje

Bloem!

'Zo', zei de narcis
tegen de margriet.

'Het leven gaat niet altijd over rozen,
vergeet mij niet.'

(Gerda Keizer)

Startzondag 2016

Deel je leven

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk beginnen meestal hun nieuwe seizoen in september met de Startzondag.

De dienstenorganisatie reikt daarvoor jaarlijks een thema aan, met inspirerende ideeën, liturgiesuggesties, werkvormen en materialen.



We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega's, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega's.

Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben



De jeugdraad gaat aan de hand van het thema het programma van de Startzondag verder invullen. Net als de afgelopen jaren zullen ook de kinderen en de tieners van de nevendienst in en rond de kerkdienst hun eigen aandeel hebben. Na de kerkdienst verzorgt de leiding van de kindernevendienst een gezellig samenzijn (met natuurlijk lekkers en spelletjes) voor de kinderen.

De startzondag van de Barchkerk is gepland op zondag 18 september. In het kerkblad van september zult u hierover meer lezen.

De jeugdraad

Varia

De Barchkerk in het Midden

In de zomermaanden heeft de stichting BiM maar twee activiteiten op het programma staan en dat zijn de fietstochten 'In het spoor van opa Schutte'.

Op **13 juli** om 19.00 uur is de eerste. Het vertrekpunt is camping Reusterman. Na afloop van de tocht (o.l.v. van de bestuursleden van de BIM) is hier gelegenheid om voor eigen rekening koffie, thee of iets anders te drinken. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden, een vrije gift wordt echter ten eerste op prijs gesteld.

De tweede tocht staat voor **17 augustus** genoteerd. Dan vanaf camping De Heksenlaak. De opzet verschilt niet van de eerste trip. Het vertrek is ook nu weer om 19.00 uur, met de mogelijkheid om na afloop nog even gezellig na te praten.



Stichting BiM
fietst
**In het spoor van
opa
Schutte**

Kerkdiensten PGRB

alle diensten beginnen om 10.00 uur.

- Zondag 10-07 Dorpskerk Ds. T. Gaastra
- Zondag 17-07 Hoeksteen mw. Ds.L.E. Bassa, Voorst
- Zondag 17-07 Dorpskerk Ds. J. Hazeleger, Eibergen
- Zondag 24-07 Dorpskerk Ds. T. Gaastra
- Zondag 31-07 Hoeksteen Ds. J.W. Breunese, Leersum
- Zondag 31-07 Dorpskerk Ds. C. Bergström, Delden
- Zondag 07-08 Dorpskerk mw. Ds. A.U. Melzer, Didam
- Zondag 14-08 Tentddienst Ds. G.J. Bouwmeester,
Enschede
- Zondag 21-08 Dorpskerk Ds. J.T. Landman, Ruurlo
- Zondag 28-08 Hoeksteen Ds. T. Gaastra
- Zondag 28-08 Dorpskerk Ds. C. van Wingerden. D'chem
- Zondag 04-09 Dorpskerk Ds. T. Gaastra
- Zondag 11-09 Hoeksteen Ds. T. Gaastra

Middagpauzediensten 2016

Ook komende zomer worden er weer Middag Pauze Diensten gehouden in de Grote of GUDULA Kerk op de Markt te LOCHEM.

Dit jaar op zes woensdagen van 13 juli t/m 17 aug. 2016. De korte overdenking start om 12.30 u en duurt ca. 20 min. Toegang is gratis.

Het geeft u de gelegenheid om in de drukte van alledag even tot rust te komen, tussen en samen met anderen. Dat doen we op het kleeft, voorin de kerk, door middel van een korte Schriftlezing, zang, orgelmuziek, meditatie en gebed. Iedereen is welkom; de middagpauzediensten zijn oecumenisch van opzet en worden namens de Raad van Kerken gehouden. De korte dienst wordt voorafgegaan door een, gratis toegankelijk, orgelconcert (aanvang 11.30 u.)

Wilt U na de dienst reageren dan kan dat altijd in een gesprek met de voorganger of met één van de aanwezige medewerkers. U bent van harte welkom.

Lies Veen

Overstapdienst

Op zondag 26 juni vierden we in de Barchkerk de overstapdienst. In deze feestelijke dienst namen Brent Tessemaker, Jan Esselink, Bouke Blanckenborg, Béla Korpadi en Yente Ligtenberg afscheid van de kindernevendienst en maakten de overstap naar de tiener-nevendienst. Ze werden door de kinderen van de nevendienst, de jeugraad en ons als gemeente in het zonnetje gezet.



Ingezonden

Van pastoraalwerker naar Quiltster

Tot 1997 heb ik met plezier als pastoraal werker gewerkt in de Remonstrantse gemeente Lochem/Zutphen. Het ging al een tijdje niet goed met mij. Daarom ben ik toen gestopt.

Via Ria Heijnen die me de eerste beginselen van het patchwork en quilten heeft bijgebracht, ben ik me verder gaan ontwikkelen. Ik heb allerlei cursussen en workshops gevolgd en ben gekomen tot waar ik nu ben: al mijn dagen vullen met stoffen, patronen en lapjes. Door de contacten met mensen die dezelfde hobby hebben, ben ik ook over de grens gaan kijken.

In Frankrijk wordt er ieder jaar in een beurs en tentoonstelling gehouden. Er zijn er natuurlijk wel meerdere, maar deze trok mijn aandacht. Met een groepje ben ik er twee keer geweest, Sainte Marie aux Mines in de Elzas/Vogezes. Een onvergetelijke ervaring. Zoveel vrouwen en een paar mannen in dit kleine dorp zoekend naar de juiste kleur, vorm en de nieuwste ideeën. Je wordt er eerlijk gezegd hebbertig van. Ook met elkaar in een heel leuk hotelletje was een ervaring.

Wandkleden

Ik heb veel kleine en grotere wandkleden gemaakt. Maar ook grote dekens van 225/225 cm. Die waren ook te zien op de Kunstroute en een keer in de Barchkerk tijdens de 4 daagse. Op mijn Weblog zijn ze ook te zien: Patch en Quilt van Hanneke, www.vandewaal.blogspot.nl. Sinds een jaar sta ik ook op een verkoopsite voor mensen die handwerk als hobby hebben en dat te koop aanbieden. Het is een Amerikaanse site, www.etsy.com HannekesQuilts. Ik heb al 3 werkstukken verkocht, waarvan 2 naar Amerika en één naar Frankrijk. De ene die naar Amerika ging heet Farmer's Wife. Ze schreef me later dat ze zelf een farmers wife is. Vandaar....



(Hiernaast: Kimono met patchwork banen)

Ik ben ook in contact gekomen met een Canadese getrouwd met een Nederlander die in Zutphen woont. Zij heeft een bedrijfje waar quilts machinaal gequilt kunnen worden. Je kiest zelf het patroon uit en zij doet de rest. Hele grote quilts laat ik bij haar quilten maar het bedenken, knippen en aan elkaar zetten van de stofjes doe ik met de hand, het patchwork dus. Veel mensen zeggen: Wat een werk! Maar ik vind het heerlijk het geeft me rust. In september ga ik voor de tweede keer naar het klooster in Velp NB. Quilten in het klooster.

Nu weten jullie wat ik doe in de mij gegeven pensioen tijd.

Hanneke Rappel-van de Waal

p.s. Omdat ik ook wel eens iets volg in de Barchkerk, b.v. de koffiemorgen in de Wingerd iedere maand, wilde ik u deelgenoot maken van dit verhaaltje.



Personalialia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

02-08 mw. J.E. Lucas-Lamberts, Willem Alexanderlaan 99, Ruurlo,	75 jaar
09-08 dhr. H.J. Dijkman, Hazelberg 12,	82 jaar
17-08 dhr. H.J. Fokkink, Groenloseweg 12, Ruurlo,	81 jaar
18-08 dhr. G.J.Lusink, Verlengde Kroezelaan 36, Ruurlo,	75 jaar
21-08 mw. H.W. Smallegoor-Smallegoor, De Berkelhof 22, Lochem,	85 jaar
24-08 mw. G.J.W. Ruesink-Krukerink, Wiechersweg 1, Borculo,	81 jaar
25-08 mw. G.H. Vrugink-Groot Jebbink, Wildenborchseweg 52, Ruurlo,	80 jaar
29-08 dhr. G. Arendsen Raedt, Bergweg 4,	80 jaar
31-08 mw. J. Essink-Meutstege, Maandagsdijk 3A,	82 jaar
06-09 mw. A.G. Jansen-Bannink, Heidehof 1,	82 jaar

Huwelijksjubilea:

02-08 fam. Schutte, Palsenborgweg 1, Borculo	25 jaar getrouwd
11-08 fam. Esselink, Zwiepseweg 14,	50 jaar getrouwd
02-09 fam. Hissink, Vordenseweg 2,	50 jaar getrouwd
06-09 fam. Platerink, Schuppert 2,	25 jaar getrouwd

Bloemengroet, de bloemen gingen de afgelopen tijd naar:

22-05 mw. D. Boersma, Flierdijk
22-05 dhr. J. Everink, Hoge Weide
29-05 dhr. H. Beumer, Molenberg
05-06 dhr. G. ten Dolle, Hardermaat
12-06 fam. Bannink, Wildenborgseweg

Collecten

datum	1 ^e collecte	bestemd voor	2 ^e collecte	
			diaconie	kerkvoogdij
22-05	31,02	St. Hulpv. Loch. Kerken	14,43	14,42
29-05	58,55	Noaberhulp	20,95	20,96
05-06	<u>17,80</u>	Werelddiaconaat	<u>6,50</u>	<u>6,50</u>
	€ 107,37		€ 41,88	€ 41,88

Giften:

voor Kerkvoogdij: fam. B. € 500.00 (onder dankzegging); mw. O. € 100.00

Mutaties vanaf 15 mei 2016:

Ingekomen:	van:	naar:
mw. T. de Wolf-Leenders		Borculoseweg 4Q
Verhuisd:	van:	naar:
dhr. en mw. Boeijink-Bouwmeester	De Weverij 25	Zijlandstraat 1 Borculo

Agenda

- ma. 4 juli 19.00 u. moderamen, Wingerd
di. 5 juli 18.30 u. ouderlingen vergadering bij Joke
wo 13 juli 20.00 u. kerkenraad, Wingerd
ma. 22 aug. 20.00 u. werkgroep Boek Barchem
ma. 5 sept. 19.00 u. moderamen, Wingerd
ma. 5 sept. 20.00 u. BiM, Wingerd
di. 13 sept. 20.00 u. werkgroep Boek Barchem
wo.14 sept. 20.00 u. kerkenraad, Wingerd



Vrijwilligersavond

Woensdag 28 September vrijwilligersavond.
Noteer het alvast in uw agenda.
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.

De Kerkenraad



Adressen

Voorzitter ad interim kerkenraad:

Mw. Joke Bannink-Kok, Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem,
tel. 0573 441783, jbannink@kickmail.nl

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,

Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo, tel. 0573 402102,
(alleen in noodgevallen: 06 40549583)

Reguliere werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag,
jleijenhorst@gmail.com

Scriba: Mw. Erika Kok,

Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT Barchem,
tel. 0575 556878, scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,

Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem, tel. 0573 441786,
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaarddiensten tevens

uitvaartkoster: Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31,
7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:

José Esselink, Brinkerinkweg 2, 7244 RT Barchem,
tel. 0573 441822, esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:

Dhr. Douwe Mik, Van Tuijll van Serooskerkenweg 19,
7261NK Ruurlo, tel. 0573 452600, douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,

Stuwdijk 6, 7244PW Barchem,
tel. 0573 254705, wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,

Scholtenhof 6, 7244AX Barchem,
tel: 0573 441783. jbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:

Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscom:

Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder Wingerd:

fam. H.J. Nijenhuis, Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,
tel. 0573 459652 of 06 81714788

Kerkdiensten

Zondag 10 juli 10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst Diaconale collecte: Rudolphstichting
Zondag 17 juli 10.00 uur	Barchkerk	Ds. M. van der Velden, Neede Diaconale collecte: Stichting De Hoop
Zondag 24 juli 10.00 uur	Barchkerk	Ds. A.J. Yntema, Aalten Diaconale collecte: Plaatselijke diaconie
Zondag 31 juli 10.00 uur	Barchkerk	Dhr. H. Dijkman, Vorden Diaconale collecte: Pax Kinderhulp
Zondag 7 augustus 10.00 uur	Barchkerk	Zangdienst Diaconale collecte: Amnesty International
Zondag 14 augustus 10.00 uur	Barchkerk	Mw. N. Hengeveld, Eibergen Diaconale collecte: KIA Zending
Zondag 21 augustus 10.00 uur	Dorpsplein	Dhr. J.H. Leijenhorst, Openluchtdienst Diaconale collecte: Stg. Noaberhulp
Zondag 28 augustus 10.00 uur	Barchkerk	Ds. J.A. Antonides, Vroomshoop Diaconale collecte: Ned. Bijbelgeootschap
Zondag 4 september 10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst Diaconale collecte: Stg. Vrienden van de Bundeling
Zondag 11 september 10.00 uur	Barchkerk	Ds. J. Hazeleger, Eibergen, Viering Heilig Avondmaal Diaconale collecte: Collecte Jeugdwerk

In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.

