



Barchkerkblad

In dit nummer

Column
Wereldgodsdiensten, Hindoeïsme 1
In memoriam
Bij de diensten
D-licious
Van de voorzitter
ZWO
Voor de jeugd
10 jaar SHLK
Personalia
Kerkdiensten



foto: Hans Menop

In het begin was er duister,
over de wateren waakte uw Geest;
toen klonk uw stem: 'Er zij licht!' –
nooit is de nacht meer blijvend geweest.

Lied 987:1

50ste jaargang no. 8
oktober 2016



Lid van de PKN

Colofon

'Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2. Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen
Annemarie Platerink-Postel, Schuppert 2, 7244 NH Barchem tel. 0573 441626, fam.platerink@hetnet.nl

Abonnementsgeld: € 15.—per jaar

Redactie: Hendrika Dijkman-Harkink, Albert Esselink, Gerrit Haijntink, Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij: fam. G. Haijntink, Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem tel. 0573 441278, ghajntink@hetnet.nl

Website: www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst:
www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst: Wilt u graag naar de kerk, maar u hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman, tel. 0573 254705.
Graag één dag van tevoren.

Inleverdatum kopij voor:
donderdag 20 oktober 2016

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

Column

Het mot [altied] better.

Het mot altied better, stille staon is achteruutgang en een zesje op schole is neet genug.

Het kan meer, het kan gauwer en het mot better.

As ie op de televisie de berichten volgt, wet ie, dat er met argusogen en aorne e-kekken en e-luusterd wordt of de economie wel verbeterd.

En met de verkiezingen in het veruutzicht gaot de politici het ok maor gauw belaooven. En a-j toch dee duzend euro neet kriegt, gaot ze sorry, sorry zeggen en het volgende belaooven.

Had een kind met een zesje en de blik naor buten e-richt, de hoppe en het veruutzicht, dat nao, de te oaverzene jaoren, hee zich mooi kon ontplooi-en deur de hande te gebruiken.

Fout! Der volgt gesprekken, bie-lessen of zelfs een andere schole. Want het mot meer, het mot better, niks gin zesjes-cultuur.

A-j met een wedstrijd, zoas in mien geval bloemschikken, metdoot, mot het ok anders waen, apart of meer waen.

Dus bouw ie een constructie van olde schone of van kachelpiepen, of fietsenrade of stökke. En op het laatst pruts ie der dan een paar blomen in.

Geweldig wordt dat e-vonnen, ie gaot veuruut. Ie wet gauw neet meer wat ie van gekkigheid doon mot.

Ok in de Kerke slöt de onzekerheid to. Mot het meer, mot het anders, want stilstand, of nog arger achteruutgang, wille wie neet.

Maor is het achteruutgang dat ie met wat minder mensen, luusterend naor een echt verhaal, in alle röste tot oezelf komt?

Is het fout dat ie, misschien kom ie alleen met de kerstviering, toch het besef hebt: hier heur ik bie en wil ik bie blieven heuren?

De tied zal het ons leren.

Gun wie ons zelf wat röste, of raoze wie met de waan van de dag met?

Tot slot, ik kan het neet laoten:

Wet ie waor mensen nooit aover klaagt dat ze der te weinig van hebt e-kregen? Dat is het verstand.

Ie heurt nooit: verstand, dat heb ik noe weinig.

**WEG MET
DE ZESJESCULTUUR**
**WE MAKEN ER
GEWOON
EEN ZEVEN VAN**

Loesje

Printen 1981
0801 BA Arnhem
www.loesje.nl

We leven in een samenleving waarin we in contact komen met mensen met een andere cultuur en geloofstraditie dan die waarin wij opgegroeid zijn. Daarom een reeks van artikelen over de vijf grote wereldgodsdiensten. In dit en een volgende artikel wil ik een beeld schetsen van het Hindoeïsme.

De verschillende vormen van God

Het Hindoeïsme wordt beschouwd als de oudste godsdienst. Meer dan 5000 jaar geleden ontstond het Hindoeïsme in India als een samensmelting van verschillende godsdienstige tradities. Die tradities kwamen samen in de overtuiging dat God overal is. Alles in de natuur maakt deel uit van God. God is overal in aanwezig, in alle aspecten van het leven. Hindoes uiten hun geloof dan ook op verschillende manieren en zij aanbidden God in vele gedaanten. Al die verschillende 'gezichten', aspecten van God, hebben ook een eigen naam. God als schepper noemt men Brahma, Vishnu is de God die alles in leven houdt en Shiva is de vernietiger en vervanger en maakt dus ruimte voor nieuw leven. Het is te vergelijken met de vlakjes van een diamant. Valt een lichtstraal op de verschillende vlakjes dan zal er iedere keer een ander facet oplichten, maar het blijft dezelfde diamant. Zo kennen de Hindoes honderden goden en godinnen (met vaak het uiterlijk van mensen of dieren) die ieder een facet van God belichten.

Atman, Reïncarnatie

Omdat God overal is, zeggen de Hindoes dat alles en iedereen een stukje 'God' met zich meedraagt. Een goddelijke vonk. Dat goddelijke in jezelf, atman genaamd, kun je ontdekken, al heb je daar wel verschillende levens voor nodig. Hindoes geloven dat een mens na zijn dood in een ander lichaam opnieuw geboren wordt. Dit noemen zij reïncarnatie. Hoe je geboren wordt en onder welke omstandigheden, hangt af van hoe je in je vorige leven geleefd hebt. Dit karma bepaalt of je in een lagere kaste terugkeert of in een hogere kaste geboren wordt. Door goed te leven kun je steeds hoger komen, tot je uiteindelijk geboren wordt in de hoogste kaste, de brahmanen kaste. Als je dan je Atman ontdekt hebt, word je opgenomen in het AL. Dan ben je verlost uit de kringloop van de reïncarnatie. En dat is de uiteindelijke bedoeling van het Hindoeïsme. Niet meer geboren worden, maar opgenomen zijn in het Alles.

Incarnatie

Naast de reïncarnatie kennen de Hindoes ook de incarnatie. God komt soms in een menselijk lichaam naar de aarde om orde op zaken te stellen. De meest bekende incarnaties zijn die van Rama en Krishna. De verhalen rond Rama en Krishna zijn echte leerverhalen, waarin belangrijke levenskeuzes aan de orde komen. Twee hele bekende verhalenbundels zijn de Mahabarata en de Ramayana, daarin staan de prachtige verhalen over Rama en Krishna. Het bekendste onderdeel van de Mahabarata is wel de Bhagavad Gita waarin prins Krishna als belangrijke manifestatie van God een aantal morele keuzes wordt voorgelegd. Door dit verhaal wordt de Hindoe onderwezen in de keuzes die hij als gelovige heeft te maken.

Priester, goeroe

Een belangrijke rol in het godsdienstige leven van de Hindoes speelt de Hindoe priester, de pandit. Hij verzorgt de diensten in de tempel en komt daarnaast regelmatig bij de hindoe gezinnen thuis. De priester verzorgt de ceremoniële handelingen (puja) die bij belangrijke levensmomenten (zoals geboorte, huwelijk en overlijden) horen. De goeroe staat in nog hoger aanzien. Hij is als een wegwijzer die zijn volgelingen de weg uit het rad van de reïncarnatie kan wijzen. Veel van de godsdienstoefeningen worden gewoon bij gelovigen thuis gehouden. Vaak zijn er in de woningen aparte hoekjes of kamertjes, ingericht met beelden, schilderijen en offerplaatsen waar gelovigen hun puja doen.

Jan Leijenhorst

De volgende keer wil ik iets vertellen over de wijze van leven van een gelovige Hindoe en over de rituelen, feesten.

Dit symbool verbeeldt de klank van het heiligste geluid van het Hindoeïsme, UM (of OHM).

UM is het geluid van God en betekent alles: verleden, heden en toekomst. Deze klank wordt aan het begin van de dag en voor of na het bidden of bij ceremonies gezongen.



In Memoriam



Op maandag 29 augustus is op 56-jarige leeftijd overleden YVONNE HENDRIKA WILLEMINA KASSENBERG, Dollehoedsdijk 13. Yvonne werd geboren op 4 maart 1960 in Lochem. Daar groeide zij op en ging er naar school. Al heel jong ontwikkelde ze liefde voor de natuur. En vond haar passie in het onderwijs.

Op haar 24ste leerde ze, bij sociaal cultureel centrum De Garve in Lochem, waar zij les gaf aan mensen van allochtone afkomst, Arie Herkert kennen. Samen kochten zij het huis aan de Dollehoedsdijk en gingen daar (samen met de drie kinderen van Arie uit een eerder huwelijk) wonen. Hun werden twee kinderen geboren, dochter Christel en zoon Emiel. Omdat Arie veel thuis kon zijn, werkte Yvonne als onderwijzeres, eerst op de Rembrandtschool en later op de meester G. Propschool. Daar heeft ze vijftientig jaar gewerkt. Naast haar werk genoot Yvonne van het werken in de grote tuin achter het huis en de vakantie naar Schiermonnikoog.

In 2010 kreeg ze te horen dat ze leed aan chronische lymfatische leukemie. Een enorme schok voor haar, Arie en de kinderen. De behandelingen waren ingrijpend en de resultaten van relatief korte duur, zodat er op zoek gegaan moest worden naar andere behandelmethodes. Ook Arie had grote problemen met zijn gezondheid en Yvonne moest alle zeilen bijzetten om hem te kunnen ondersteunen.

In 2015 bleek dat de leukemie zich getransformeerd had naar lymfeklierkanker en kreeg ze chemotherapie. Midden in de behandelingen kwam Arie te overlijden en kreeg ze weer een grote klap te verwerken. Maar ze bleef moed houden en zag nog toekomst. Ze wilde haar tijd zo goed en intensief mogelijk leven. Zo werd ze op Pinksterzondag bevestigd als ouderling in de Barchkerk en hoopte nog veel voor mensen te kunnen betekenen. Samen met Christel, Emiel en Briann (de vriend van Christel) heeft ze nog een lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan door een vakantie in Noorwegen.

Midden augustus ging het, tegen aller verwachting in, ineens heel erg sterk achteruit met haar gezondheid.

Op donderdag 1 september hebben wij in het crematorium te Zutphen afscheid van haar moeten nemen. In de kerk hebben Christel, Emiel en Briann op zondag 4 september een kaarsje bij haar naam in onze gedenkwand ontstoken. Want we geloven dat ze in Gods liefde thuis mag zijn, dat haar naam bij God en ons genoemd blijft.

Bij de diensten (1)

Op **zondag 9 oktober** vieren we zondag Werelddiaconaat. De dienst in de dorpskerk van Ruurlo heb ik samen met de ZWO-groep van de PGRB en de Barchkerk mogen voorbereiden. Het is een gezamenlijke dienst, dus de Barchkerk is die zondag dicht. De ZWO-groep ondersteunt twee projecten. Namelijk de stichting 'Garima', een thuis voor aidswezen in India. Daarnaast ondersteunt de ZWO-groep ook het KiA project 'Onderwijs voor werkende kinderen in Bogota, Colombia'. Over beide projecten meer informatie elders in dit blad.

Dienst in de streektaol

La-w 't der maor 's aover hebben. Jao, laot wi'j dat maor 's doen. Wi'j könt wal net doen as of wi'j niks heurt en zeet, maor 't is der wal; spanning in onze samenlaeving. In de krante en op de televisie laest en zeet wi'j genog van wat der mis kan gaon tussen bevolkingsgroepen in ons land. Juust in een deenst in de streektaol könt wi'j het daor met mekare ens good aover hebben. En dan veural luustern naor wat Jezus hieraover te zeggen hef. En dat blik heel biezonder te waen. Kom maor op zundag 16 oktober naor de Barchkerk. Naost de dialectdienstcommissie en veurganger Jan Leijenhorst warkt ok zangeres Regina Wopereis met an dissen dienst.



Bij de diensten (2)

Doopdienst

We mogen het in Barchem gelukkig nog meemaken dat er kinderen gedoopt worden in onze kerk. We zijn heel blij dat Mark Boode en Heidi Ruitkamp, Dollehoedsdijk 9, de Heilige doop hebben gevraagd voor hun zoontje Feike Teunis Hendrik. Omdat Mark piloot is en een maandrooster heeft, is op dit moment nog niet bekend wanneer de doopdienst zal zijn, op zondag 23 of zondag 30 oktober.

De beide voorgangers die voor deze zondagen gepland staan, ds. Zemelink op 23 oktober en ds. Brevet op 30 oktober, zijn bereid om hun dienst op die zondag aan mij over te dragen zodra de datum bekend is. Dit zal dan bijtijds in de kerk afgekondigd worden.

Oogstdienst

Het is heel fijn dat er zoveel bijzondere diensten achter elkaar gevierd kunnen worden. Voor ons als kerkgemeente, die zich sterk verbonden weet met de agrarische sector is de oogstdankdienst heel speciaal. Samen beleven wij onze dankbaarheid voor gewas en arbeid, beseffen we ook in het bijzonder hoe afhankelijk wij zijn van de vruchten van het land. In de oogstdankdienst danken wij God voor de groei-kracht en de werkkracht die zorgen voor 'ons dagelijks brood'. De vele fruitbakjes die de kerk tijdens de dienst opfleuren, zullen na afloop van de dienst als een bemoedigende groet vanuit de gemeente gaan naar hen die een positief signaal zo nodig hebben. De HVD-ers zijn gevraagd om hierbij te helpen.

Onze eigen Melissa Velauthapillai (zang) en Erwin Heinen (gitaar) zullen als More Music meewerken aan deze feestelijke dienst.



D-licious vocals in de Barchkerk

Zondagmiddag 23 oktober 2016 ontvangt Stichting BIM **D-LICIOUS Vocals** in de dorpskerk in Barchem. D-LICIOUS Vocals bestaat uit drie topzangeressen en een gitarist die van alle markten thuis is. Solistisch zijn ze ijzersterk, maar samen zijn ze ronduit delicious!



Mariske Hekkenberg is een veelzijdige en ervaren zangeres die niet kan, maar ook niet wil kiezen tussen de verschillende muziekstijlen.

Evelyn Kallansee is een al even ervaren zangeres en actrice, afkomstig van de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam.

Ook **Pien Schneider** is een professioneel en gedreven vocaliste. Daarnaast werkt zij aan de Popacademie van het Conservatorium in Enschede

Herman Onnen ging gitaarspelen op zijn 17de. Hij heeft nog serieus geprobeerd iets anders in zijn leven te doen, maar besloot uiteindelijk helemaal voor de muziek te gaan.

Het optreden van D-LICIOUS Vocals begint om 14.30 uur. De toegangsprijs is 10 euro, inclusief koffie/thee in de pauze. Donateurskorting van toepassing. Kaarten in voorverkoop bij Dirk Rossel (0573-441642) en Gerrit Stegeman (0573-252489) en op de dag van het concert in de entree van de kerk.

Arie Ribbers

Van de voorzitter

Op de 3^{de} zondag in september was het in de Barchkerk “Startzondag” met als thema “deel je leven”. Jan had, naast zijn preek, een dienst bedacht waar veel gemeenteleden (en/of ambtsdragers) in ongeveer 1 minuut hun aandeel in het kerkenwerk mochten vertellen. En dan blijkt 1 uur véél te kort om te zeggen wat er bij de voorbereiding van een eredienst zoal komt kijken; en dat gaat van het maken van een dienstenrooster, zodat wij verzekerd zijn van een voorganger en een organist, tot een ouderling van dienst, lector en collectanten, de organisatie van de kindernevendienst/oppas en de koster die alles voorbereidt en de verzorging van de bloemengroet en de afkondiging en de koffieverzorging. En gezamenlijk zorgen we voor de aaneenschakeling van alle facetten. En dit nog los van alle andere 150 vrijwilligers die doordeweeks allerlei klussen doen. Velen van hen waren op de vrijwilligersavond van 28 september. En dan zou je zeggen: hosanna! Toch is er, net als op de 3^{de} dinsdag in september altijd wel wat te klagen. Misschien zou het bij de kerkenraad ook wel goed zijn om iedere 4 jaar verkiezingen te houden om zo het vuur in de kerkenraad wat aan te wakkeren en voor “roering” te zorgen. Daarom is het heel fijn dat de kerkrentmeesters met een aantal wijze mannen gaat onderzoeken of het toch mogelijk is de Barchkerk een beetje op te knappen en aan te passen.

Het vorige ambitieuze plan bleek financieel niet haalbaar. In de oogstdankdienst zal de Barchemse Melissa Vos optreden en zullen de HVD-ers worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en na de dienst de fruitbakjes weg te brengen.

Op zondag 25 september vond de slotdienst in een drukbezette Hoeksteen plaats. Na 117 jaren is de kerkdeur gesloten nadat 4 liturgische elementen, nl. bijbel, doopschaal, avondmaalstel en de paaskaars door de voordeur naar buiten gedragen waren. Hendrik Jan Oltvoort sloot voor de laatste maal de deur aan de voorkant van de Hoeksteen, voor velen een emotioneel moment. Ik wens de gemeenteleden die hun kerkje node missen de kracht om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Joke Bannink.

Uit de slotdienst van de Hoeksteen;
Het vindt wel weer een huis,
een plaats waar het kan vonken
voor mensen die zijn roep verstaan.
Het doet ons dwars door muren gaan.
Het brengt ons bij God thuis.



ZWO

Projecten ZWO

“Onderwijs voor werkende kinderen in de stad Bogotá in Colombia” & “Stichting “Garima”

De ZWO commissie Ruurlo-Barchem, die bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem en uit leden van de Hervormde Gemeente Barchem heeft voor de komende 3 jaar vanaf januari 2016, gekozen zich te verbinden aan 2 projecten. De opbrengsten van de collectes en acties die we voeren zullen gelijk verdeeld worden onder :

1e: **Onderwijs voor werkende kinderen in Bogotá – Colombia**

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.

Stichting Kleine arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 Kinderen kunnen er een vaktraining krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

- Voor 75 euro per jaar krijgt een kind iedere dag iets te eten.
- Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
- Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen.

Dit werk staat centraal binnen het thema Kinderen in de knel. Nodig voor dit werk: € 40.000.



2e : “Stichting “Garima”.

De stichting is in 2014 mede-opgericht door Johanna Rensenbrink. Zij is lid van de ZWO Ruurlo-Barchem. Stichting Garima heeft als doel een veilig thuis te bieden aan kinderen met Aids in India. Het tehuis ligt in één van de armste streken. De kinderen die daar met het HIV-virus geboren zijn, worden niet geaccepteerd en hebben geen toekomst. Daarom is er 2 jaar geleden een tehuis geopend waar deze kinderen worden verzorgd. Inmiddels wonen er 17 kinderen. Met giften uit Nederland en sponsorouders hebben deze kinderen weer een toekomst. Laten we met elkaar als gemeente de schouders er onder zetten om deze projecten tijdens de komende 3 jaar ten volle te steunen.

Wij zullen u via het kerkblad op de hoogte houden. Het banknummer waarop u uw giften kunt storten is NL69 RABO 0356746577 t.n.v. Prot. Gem. Ruurlo-Barchem te Ruurlo onder vermelding van ZWO.

Namens de ZWO-werkgroep *Rita Asselman*



Te hoge

Hee was neet gelukkig,
Hee was nooit ens blie.
Hee reiken vól te hoge,
Hee kon der net neet bie.

Maor tote neet meer reiken,
Maor bukken.
To zag e op ens,
Dat et lukken.

Uut Toon Hermans beuksken,
Dan heb je geluk.

Voor de jeugd

Dag allemaal,

De zomervakantie is voorbij. We gaan al een tijdje weer naar het werk en naar school en genieten van een warme nazomer.

Gedicht over oktober:

In oktober zijn de bomen mooi en hebben nog hun bladertooi.

Aan alle takken zit nog een blad, maar hier en daar beweegt er wat.

De wind steekt op steeds meer en meer. De bomen wiegen heen en weer.

De storm buigt takken naar de grond en blaast de blaadjes in het rond.

Pas als de wind weer is gesust, krijgen de bomen weer wat rust.



*Groetjes van de Kindernevendienst
Vriendelijke groeten Saskia*



Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken !!

10 jaar

2016 is een bijzonder jaar geworden voor onze Stichting. Oppericht in maart 2006 vierden we dit jaar ons 10 jarig jubileum. Dat we spreken van een viering is wat twijfelachtig, omdat we het steeds weer bijzonder vinden dat wij nodig zijn. Maar dat we nodig zijn, blijkt ook steeds weer. Er zijn steeds weer mensen die rond moeten komen van een erg laag inkomen en voor wie armoede en sociale uitsluiting een feit zijn.

Al tien jaar ondersteunen we mensen in deze situatie waarbij we nauw aansluiten bij het Minimabeleid zoals dat in de gemeente Lochem is vastgesteld. De SHLK is een typische uitvoeringsorganisatie die, slagvaardig, financiële ondersteuning wil bieden waar dit echt nodig is. Als er geen beroep kan worden gedaan op een reguliere (voorliggende) voorziening, dan springen wij in, snel en efficiënt.

Wanneer er contact met ons is gelegd, neemt een van onze (vrijwillige) hulpverleners contact op met diegenen die de hulpvraag stelde. Doel is zo snel mogelijk de ondersteuning te bieden die nodig is.

Ook in 2016 hebben we de nodige ondersteuning geboden aan gezinnen, alleenstaanden en kinderen.

In dit bijzondere jaar hebben we extra aandacht gevraagd voor de problematiek rond armoede en sociale uitsluiting.



Dank zijn we verschuldigd aan het Fonds 1819 dat "meer dan een druppel op een gloeiende plaat" financieel mogelijk heeft gemaakt! Geweldig!

Dank willen we ook uitspreken aan de bedrijven en instellingen in onze omgeving die zorgden voor de cadeaubonnen in de zomerpakketten. Uit reacties, o.a. via mails, foto's en filmpjes werd ons duidelijk dat er ruim gebruik is gemaakt van de bonnen.

In juli hebben we ons jubileum afgesloten met een gezellige boottocht met de Berkelzomp vanuit de loods in Lochem. Daarbij waren ons bestuur, de hulpverleners en mensen uit ons netwerk uitgenodigd. Een prachtige zon gaf aan alles nog eens een extra glans. Vandaag, 22 september, konden we weer genieten van een mooie zonnige dag.

Onze werkzaamheden zijn inmiddels al weer begonnen: Er zijn regelmatig hulpverzoeken die op goede wijze worden opgepakt door onze 4 vrijwillige hulpverleners. We leveren onze bijdrage in het netwerk, o.a. bij de herijking van het minimabeleid binnen de gemeente Lochem. Volgende week is al weer een bestuursvergadering in de Hooiplukker. In het najaar gaan we weer op bezoek bij de scholen om onze ondersteuning aan te bieden. We participeren in de voorbereiding van de Goede Doelen Markt, die in december gehouden wordt. De voorbereiding voor onze Kerstpakkettenactie is van start gegaan. Onze website wordt vernieuwd en voorzien van onze laatste informatie.

Voor meer informatie: www.shlk.nl

Jaap Huizinga, secretaris SHLK



Onder de titel "meer dan een druppel op een gloeiende plaat" organiseerden we in april een Symposium Armoede en Sociale Uitsluiting. Er was goede belangstelling en er waren interessante sprekers. In de zomer organiseerden we, onder genoemde titel, een zomerpakkettenactie. Ruim 25 gezinnen die bij ons bekend zijn, ontvingen

een tas met allerhand cadeaubonnen om in de zomer activiteiten te ondernemen.

Deze actie werd een groot succes, omdat er in ruime mate gebruik werd gemaakt van de bonnen.

Personalia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

15-10 dhr. J. te Vaanholt, Sutvenne Zutphen,	81 jaar
16-10 dhr. G.J. Holmer, De Heest 4,	83 jaar
17-10 mw. J. Boom-Eggink, De Berkelhof 35,	86 jaar
22-10 dhr. H. Kors, Van Damstraat 18,	75 jaar
23-10 mw. A.D. Kamperman-Hissink, Vrochterdijk 11,	84 jaar
02-11 mw. J.G. ter Haar-Kamperman, Haytinksdijk 7,	80 jaar

Huwelijksjubilea:

15-10 fam. Meerbeek, Lenderiet 4,	40 jaar getrouwd
26-10 fam. ter Haar, Haytinksdijk 7,	60 jaar getrouwd
26-10 fam. Vruggink, Lenderiet 8,	62 jaar getrouwd
02-11 fam. Holmer, De Heest 4,	60 jaar getrouwd

Bloemengroet, de bloemen gingen afgelopen tijd naar:

21-08 mw. A. Baltus, de Everwennink, Ruurlo	04-09 mw. G. Schutte, de Weverij, Borculo
21-08 mw. R. Beunk, Hazelberg	11-09 kinderen Herkert, Dollehoedsdijk
28-08 mw. Y. Kassenbarg, Dollehoedsdijk	11-09 mw. D. Arfman, Borculoseweg
28-08 dhr. A. Broeke, Talma, Laren	18-09 mw. T. Broeke, Zwiapsehorstweg

Overleden:

16-09 dhr. G. Slotboom, Ruurloseweg 3a, 72 jaar

Collecten:

datum	1e collecte	bestemd voor	2e collecte	
			diaconie	kerkvoogdij
21-08	76,00	Noaberhulp	31,50	31,45
28-08	27,75	Ned. Bijbelgenootschap	14,90	14,95
04-09	28,45	Bundeling	16,08	16,09
18-09	<u>66,32</u>	Vredesweek	<u>32,65</u>	<u>32,65</u>
	€ 198,52		€ 95,13	€ 95,14

Giften:

Voor onderhoud kerk: nn. € 10.00; nn. € 50.00; nn. € 20.00; mw. G. R-K. € 10.00; fam. H. € 50.00; mw. R. S-S. € 35.00



Personalia

Mutaties vanaf 1 juli 2015

Vertrokken:

hr. A.J.S. de Wilde, van Larikslaan 18 naar Zwolle
mw. F.G.S. Jansen, van Lochemseweg 3 naar Zeist
mevr. H.J.M. Huisken, van Beukenlaan 7 naar Leuvenheim

Ingekomen:

mw. C. Nieuwenhuijzen, van Lochem als voorkeurlid
dhr. A. Esselink, van PGRB

Lisa en Thijs Esselink van PGRB

dhr. en mevr. Esselink-Bisperink, van PGRB

mevr. M.H. Oltvoort-Bisperink, van PGRB

Verhuisd:

hr. en mevr. Weernink-Harkink,
van Ruurloseweg 33 naar Scholtenhof 1

hr. en mevr. Marsman-Dinkelman
van Scholtenhof 3 naar Scholtenhof 2

mevr. Nuesink-van Brummelen
van Borculoseweg 21 naar Vorden

dhr. en mevr. te Lindert-Braakhekke
van Vordenseweg 15 naar Scholtenhof 3

Agenda

ma. 10 okt. 20.00 uur kindernevendienst, Wingerd
di. 11 okt. 18.30 uur ouderlingen
20.00 uur werkgroep boek Barchem, Wingerd
wo. 12 okt. 20.00 uur kerkenraad, Wingerd
ma. 24 okt. 20.00 uur themagroep, Wingerd
do. 27 okt. 10.00 uur koffiemorgen, Wingerd
ma. 31 okt. 19.00 uur moderamen, wingerd
di. 1 nov. 20.00 uur werkgroep boek Barchem, Wingerd



Adressen

Voorzitter ad interim kerkenraad:

Mw. Joke Bannink-Kok, Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem,
tel. 0573 441783, jbannink@kickmail.nl

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,

Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo, tel. 0573 402102 of
06 40549583.

Reguliere werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag,
jleijenhorst@gmail.com

Scriba: Mw. Erika Kok,

Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT Barchem,
tel. 0575 556878, scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,

Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem, tel. 0573 441786,
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaardiensten tevens

uitvaarkoster: Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31,
7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:

José Esselink, Brinkerinkweg 2, 7244 RT Barchem,
tel. 0573 441822, esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:

Dhr. Douwe Mik, Van Tuijll van Serooskerkenweg 19,
7261NK Ruurlo, tel. 0573 452600, douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,

Stuwdijk 6, 7244PW Barchem,
tel. 0573 254705, wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,

Scholtenhof 6, 7244AX Barchem,
tel: 0573 441783. jbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:

Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscom:

Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder Wingerd:

fam. H.J. Nijenhuis, Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,
tel. 0573 459652 of 06 81714788

Kerkdiensten

Zondag 9 oktober 10.00 uur	Dorpskerk Ruurlo	Dhr. J.H. Leijenhorst, Gezamenlijke ZWO-dienst Genesis 32:23-33, Lucas 17:11-19 Diaconale collecte: Werelddiaconaat
Zondag 16 oktober 10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst, dialectdienst mmv. Regina Wopereis, zang Mattheus 15:21-27 Diaconale collecte: Stg. Naaste
Zondag 23 oktober 10.00 uur	Barchkerk	Mevr. G. Zemelink, Aalten Genesis 39:1-20, Lucas 18:9-14 Diaconale collecte: ZWO Ruurlo-Barchem
Zondag 30 oktober 10.00 uur	Barchkerk	Ds. K. Brevet, Lochem Genesis 41:1-27, Lucas 19:1-10 Diaconale collecte: KiA hervormingsdag
Zondag 6 november 10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst, Oogstdankdienst M.m.v. More Music Genesis 41:37-46, Lucas 19:41-48 Diaconale collecte: Collecte voor oogstfeest
Zondag 13 november 10.00 uur	Barchkerk	Ds. M. van der Velde, Neede Genesis 45:1-15, Lucas 20:27-38 Diaconale collecte: KiA binnenlands diaconaat

In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.

