

Column
Strak plan
Pastorpraat
Van de ad interim
Voorzitter
Van de werkgroepen
Personalialia
Collecten & giften
Varia
Agenda
Komende diensten



Pinksteren

God onze vader
gij kijkt op ons neer,
vergeeft onze zonden
telkens weer
en over ieder wezen
en al wat groeit en bloeit,
stort gij uw heilige geest.
't Is Pinksterfeest!

50e jaargang no. 4
mei 2016
Pinksternummer

Gerda Keizer.

Colofon

'Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2.

Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen

Annemarie Platerink-Postel
Schuppert 2, 7244 NH Barchem
tel. 0573 441626
adm@kerkbarchem.nl

Abonnementsgeld
€ 15.—per jaar

Redactie

Hendrika Dijkman-Harkink
Albert Esselink
Gerrit Haijtink
Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij

fam. G. Haijtink,
Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem
tel. 0573 441278,
redactie@kerkbarchem.nl

Website

www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst

www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst

Wilt u graag naar de kerk, maar u hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman
tel. 0573 254705.

Graag één dag van tevoren.

Inleverdatum kopij voor:

donderdag 19 mei 2016
juni-nummer Bkb

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

Column

Mooie woorden.

Een boerenechtpaar al jaoren samen,
betekenen alles veur mekaar.
Maor 't zeggen in mooie woorde,
dat kregen ze echt neet veur mekaar.
En at ze het is uutprobeerden
klonk het onecht en nao-emaakt.
Dus nao wat geklungel,
bunt ze daor maor met estaakt.

Het zat gewoon neet in hun genen,
hun olde leu hadden dat ok neet ehad,
gin mooie woorde,
maor daorintegen leefde:
dat was er altied, meer dan zat.

Der kwam ens iemand bie hun warken,
ze kwam van oorsprong uut de stad.
En was getrouwd met enen lieverd,
den neumen ze voordurend schat.
Ok ging der ginne uut de deure,
of ginge ok maor efkes weg,
werd der met een innige omhelzing,
een kus en 'schat tot zo' ezeg.
Ze verwonderen zich oaver het boerenechtpaar,
ze sprok ze der zelfs op an.
Dat er zo weinig romantiek was,
jao an de buten kante dan.

De boerenvrouw proberen het uut teleggen.
'Het is neet wat ie zegt,
maor ho ie 't zegt.
En zelfs, ok zonder woorde,
kan der bie ons,
völle good wonnen uut elegd.'

Ze zei: 'ik gebruuke ok gin grote woorde
as ik veur het slaopen bid;
God help ons, of ik dank Oe.
En Hee wet altied, waor ik met zit.'

De jaoren dee vervlaogen,
èèn echtpaar viert een golden dag,
terwijl bee dat andere stel,
't is heel verdretig,
de man naor een andere schat vertrokken was.

Het geet vake neet um de mooie woorde,
het geet ok neet um wat veur een taal.
Dee oe het dichtste nao staot,
dee snapt, ok zonder woorde, oe hele verhaal.

Miemel

Strak plan

Geniet u nog maar goed van de tweede Pinksterdag.

In de krant las ik een poosje geleden dat we de Tweede Pinksterdag wel af mogen schaffen. Want in het rijtje christelijke feestdagen, van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, bungelt er onderaan. En daar hebben we toch geen twee dagen voor nodig, zo wordt gezegd. Het is voor heel velen niet meer dan de woonboulevard en intratuindag. (Als de tweede Pinksterdag eraf gaat, dan moeten we er natuurlijk wel een andere vrije dag voor terugkrijgen: het Suikerfeest...?)

Bungelen?

Maar bungelt Pinksteren er eigenlijk wel zo achteraan als laatste van de grote christelijke feesten?

Ik zou net zo goed kunnen zeggen: het is het eerste, het Pinksterfeest hoort eigenlijk voorop te gaan. Want hoe stellen we ons dat eigenlijk voor. Hoe die christelijke feesten ooit ontstaan zijn?

Ds. Bert Altena fantaseert in zijn meditatie over Pinksteren: Denkt u dat de vrienden van Jezus, na zijn overlijden in pakweg het jaar 33, dat ze in het jaar 34 tegen elkaar zeggen: Zullen we binnenkort Jezus' geboorte gaan vieren? Goed idee, roept Petrus. Even agenda's trekken..., eens kijken, ik zou goed op 25 december kunnen, hoe zitten jullie dan? Jakobus: Goed. Taddeüs: Prima. Ok! Leg ik het meteen vast. Enne, wat vind je, zullen we die avond van tevoren dan ook iets van een kerstnachtviering doen? Ja, leuk, zegt Johannes, en wat dachten jullie van een kinderkerstfeest? Kunnen we dat in de vooravond doen.

En als ze dan Kerst hebben gevierd, dat ze tegen elkaar zeggen: moeten we vaker doen, zo'n feestje, niet te lang mee wachten. Laten we dit voorjaar ergens bij elkaar komen om Jezus' sterven te gedenken. Oké, strak plan, roept Andreas, maar wanneer precies, want ik had mijn vrouw beloofd tegen die tijd ook nog een weekendje weg te gaan... Nou, ik maak wel even een datumprikker aan, roept Natanaël, als jullie dan snel reageren, kunnen we iets plannen....

Zo is het vast niet gegaan.

Maar als je er even over doordenkt, dan kun je heel goed zeggen: het is begonnen

met Pinksteren. Het is niet het laatste feest, het is het eerste! Pinksteren komt vooraan!

Het is begonnen, ooit, met de Geest, met de spirit, met dat mensen, de vrienden van Jezus, mensen uit zijn kring, dat zij enthousiast zijn geworden, zo vol van zijn Geest, dat ze ook na zijn dood tegen elkaar zeiden: dit is niet voorbij, Hij is niet dood, zijn leven gaat door, wij moeten over Hem blijven spreken, we moeten doen wat Hij ons heeft voorgedaan, Jezus leeft.

Het moet toch ooit begonnen zijn met mensen die gegrepen zijn door die overtuiging, dat geloof, in Jezus als de levende.

En het kan niet anders dan doorgaan, tot op de dag van vandaag, door mensen die datzelfde ervaren, door mensen die op hun manier geïnspireerd worden door de geest van Christus, geraakt door zijn liefde, door zijn levensvoorbeeld.

Het is begonnen met Pinksteren.

Het begint altijd weer met Pinksteren, met de Geest, met de heilige Geest van verbinding, van enthousiasme, van hoop tegen wanhoop.

Het begint altijd weer met het vuurtje dat ergens wordt aangewakkerd, met mensen die hun inspiratie vinden, om te leven en om hun leven te richten naar het leven van Jezus, op welke manier dan ook.

Het begint altijd weer, in die kring, onder zomaar een dak, boven zomaar wat hoofden: vuur en wind.

Waar mensen elkaar de hand reiken om elkaars inspiratie te voeden en te stimuleren.



Ik geloof dat het verhaal van God ons die inspiratie geeft, om daar iets mee te doen, om het vuurtje brandend te houden, en door te geven.

Wat vindt u daarvan? Strak plan?!

Jan Leijenhorst

Pastorpraat



Vakantie

Als dit kerkblad bij u op de deurmat valt heb ik al vakantie. Een paar dagen samen met Ida klussen bij onze dochter en schoonzoon in Den Bosch. Zij verwachten in juni hun eerste kind en opa en oma kunnen goed schilderen en behangen, dus... Voor pastorale zaken kunt u terecht bij uw wijkouderling en Jansje Ruiterkamp is weer achterwacht.

4 mei

De dodenherdenking in Barchem vind ik altijd heel indrukwekkend. Samen op het kerkplein luisteren naar de muziek, de kranslegging bij het monument, de minuut stilte en het Wilhelmus. Vooral de bijdrage van de schoolkinderen als we langs de graven van de gevallen soldaten gaan, doet mij heel veel. Deze schoolkinderen vertellen door hun bijdrage dat het doorgeven van wat we in onze geschiedenis geleerd hebben van onmisbaar belang is voor toekomst in vrijheid. Als we de les van de geschiedenis vergeten vervallen we in de oude fouten.



Barchkerkblad

Al bijna tien jaar wordt ons Barchkerkblad geprint op de printer van de Barchschole. Hans Nieboer verzorgde dat altijd trouw voor ons. Daar was hij weekenden mee druk. Door de nieuwe onderwijsvorm van de Barchschole en het feit dat Hans en Anneke plannen hebben om te gaan verhuizen leiden ertoe dat ons blad op een andere manier uitgebracht moet worden. Gelukkig zijn er een aantal opties, die ook financieel haalbaar zijn. Die zijn we als redactie

en kerkrentmeesters nu aan het onderzoeken. Dit betekent dat het juli-augustusnummer misschien al in een iets ander jasje gekleed zal gaan. Wij hopen u aange-naam te verrassen.

Pinksteren

Een feest om enthousiast van te worden, om te vieren als gemeente. En dat willen we doen. Dit jaar wordt het wel heel bijzonder omdat we in de pinksterdienst Bennie Hengeveld en Jochum van der Zaag mogen bevestigen als kerkrentmeester en Yvonne Kassenberg als ouderling. Geweldig dat gemeenteleden zich spontaan beschikbaar stellen om voor een periode daadwerkelijk mee te helpen in het besturen van de kerk. Dit geeft ons groot vertrouwen en de verwachting dat we, als het nodig is, ook anderen bereid zullen vinden om mee te denken en mee te helpen. De Pinksterbevestigingsdienst is op 15 mei. En... u bent allemaal van harte welkom.

Openluchtdiensten

Diensten, meervoud? Jazeker. We zijn als Barchkerk nauw betrokken bij het Oiko-event, de oecumenische openluchtdienst in het openluchttheater van Lochem. Een paar van de hoofdrolspelers komen uit Barchem en ook zingen leden van Encore mee in het projectkoor en mag ik mee voorgaan in de dienst.

Daarnaast zijn we ook bezig met het organiseren van een openluchtdienst in Barchem zelf. Want wat is er mooier om ons Barchemsfeest te beginnen met een kerkdienst? En dan wel een kerkdienst op ons mooie Dorpsplein. In overleg met en met medewerking van het Onderschoer en de vereniging Contact willen we de zondag voor het Barchemsfeest, zondag 21 augustus, deze openluchtdienst houden. Hoe het er uit zal gaan zien, wie er allemaal meewerkt is nog niet bekend, maar houdt de datum vast vrij.

Ik wens u Gods vrede en alle goeds.

Jan Leijenhorst.

Van de ad interim voorzitter



Op de onlangs gehouden 3 groothuisbezoeken hebben we geprobeerd ons te verplaatsen in het jaar 2025. Middels een dialoog tussen pastor en ouderling hebben we getracht onze gemeenteleden aan het denken te zetten hoe we in de toekomst naar de kerk en het geloof kijken. Want dat we de vanzelfsprekendheid voorbij zijn is zeker. Vragen als "waarom wilt u bij de kerk horen?" en "wat vindt u de belangrijkste taak van de kerk?" Bij die laatste vraag stond het pastoraat hoog in het vaandel. Het omzien naar elkaar is in deze hectische tijd ook van groot belang. Het probleem hierbij is echter dat we lang niet altijd op de hoogte zijn van de wens of behoefte om eens tot gesprek te komen als iemand zich eenzaam of niet prettig voelt. Van de buitenkant is meestal een probleem niet zichtbaar. Anders is dit bij de oldtimerclub, waar we onlangs meededen aan een rit met ons Fordje. We hadden al een behoorlijke afstand prima gereden door het prachtige Twentse landschap toen hij er ineens in de buurt van Denekamp mee ophield. En dan komt het mooie; niemand rijdt ons zomaar voorbij, de motorkap gaat omhoog, en clubvrienden (de meesten zijn technisch

onderlegd) gaan kijken waar het mankement zit. Op zo'n moment is het zo waardevol dat mensen je niet in steek laten, maar juist proberen je te helpen. Je hoeft niet eens om hulp te vragen, zelfs in deze individualistische maatschappij is dit zo kostbaar. Laten we als kerk er zo ook voor elkaar zijn. In dit verband wil ik u wijzen op BUUV. Per 1 april is Leo Lucas in Barchem met dit project gestart om vraag en aanbod van diensten van inwoners bij elkaar te brengen waaronder zorg. Deze buurtmarktplaats heeft een loket in het Dorpshuis. Op 10 mei komt de visitatiecommissie naar Barchem, als gemeentelid krijgt u de gelegenheid met uw vragen en/of opmerkingen naar de Wingerd te komen. Verder zijn we bijzonder blij dat de pastorie weer verhuurd is. En mocht u nog wel eens aan de grote acaciaboom uit het midden van ons dorp denken, het hout moet nog 8% droger worden voordat René Bruns er 2 bankjes van gaat maken voor in de kerktuin, die weer zo goed door al onze vrijwilligers onderhouden wordt.

Joke Bannink.

Van de kerkenraad

Toezeggingen Kerkbalans 2016

Van één van onze leden hoorden we dat de opbrengst van de actie Kerkbalans van dit jaar nog niet vermeld was in het Barchkerkblad. Door wisseling van de wacht bij de kerkrentmeesters is dit er bij ingeschoten. Wij willen u natuurlijk de opbrengst niet onthouden, dus hierbij het bedrag.

Tot nu toe hebben we het mooie bedrag van € 53.477 aan toezeggingen ontvangen. (de uiteindelijke opbrengst van 2015 was € 54.772)

Dus ik denk dat we hier weer superblij mee mogen zijn. Daar kunnen we zeker weer een jaar mee vooruit.

Iedereen bedankt voor de bijdrage. En mocht u nog geen toezegging hebben gedaan, dat is altijd nog mogelijk.

de administratie.

Opbrengst SAM'S kledingactie

De kledinginzameling van Sam's kledingactie voor Mensen in Nood die op 1 en 2 april jl. is gehouden, heeft 920 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.

Namens Sam's kledingactie willen wij iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk danken.

Dankzij kledingdonaties aan Sam's Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood dit jaar kwetsbare dorpen in Bangladesh beschermen tegen overstromingen. Er worden dezelfde dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende overstromingen. Dit is van levensbelang.

Kijk voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten op www.samskledingactie.nl.

de diaconie

Van de kerkenraad (vervolg)

Visitatie

Om de vier jaar krijgt een gemeente bezoek van de kerkvisitatoren, bepaald in de kerkorde PKN (ordinantie 10.5.1.)

De kerkvisitatie is omschreven als "het ambtelijk bezoek vanwege de regionale of landelijke kerk".

De Kerkorde formuleert in ordinantie 10-2-2 de visitatie als volgt:

"De visitatie heeft ten doel de opbouw van de gemeente en betreft

- het geestelijk leven van de gemeente,
- het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en
- de vervulling van ambten en diensten.

Voor de uitvoering zijn door de leden van de classicale vergaderingen visitatoren benoemd, bestaande uit predikanten en (oud) ambtsdragers.

Samen vormen zij het regionaal college voor de visitatie in de provincie Gelderland.

In het kader van de periodieke visitatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland komen Ds. Luijk en Mevr. Visser op dinsdag 10 mei naar onze gemeente.

Zij hebben om 17.00 uur eerst een gesprek met onze pastor Jan Leijenhorst.

Ook u als gemeentelid bent hartelijk uitgenodigd om als u daartoe behoefte voelt om over het reilen en zeilen van onze kerkgemeenschap in gesprek te gaan met de visitatoren. Van 19.30-20.00 uur bent u in de Wingerd welkom om uw zorgen of blijdschap met hen te delen.

Om 20.00 uur zullen zij in gesprek gaan met de kerkenraad.



**ALS
DE
HEMEL
VALT**

oikomenē
OIKO EVENT

OVER VERLIES,
EEN BUURT
EN EEN NIEUW BEGIN

**MUZIEK~THEATER~VIERING
ZONDAG 19 JUNI
13.30 UUR
OPENLUCHTTHEATERLOCHEM.NL**

Voor de jeugd

Dag allemaal,

We zijn op weg naar Pinksteren.

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekostè', wat vijftig betekent. Het is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk.

Heilige Geest

Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de Hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een

huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreiden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. 3000 mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk. God laat dus de mensen zien dat hij altijd bij hen is!

Monique

Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren

(de overgebleven letters vormen de oplossing)

T	T	R	O	O	S	T	E	R	G	O	D	N	I	W
R	S	G	P	A	A	V	L	A	M	M	E	N	T	D
A	E	E	G	F	P	E	E	S		O	S			
A	E	L	E	S	O	R	E	R		E	G			
V	G	U	S	C	S	S	D	E		S	N			
L	N	I	T	H	T	C	N	G		P	E			
E	I	D	A	E	E	H	A	N	R	V	W	N	R	L
M	T	Z	A	I	L	J	H	A	U	E	O	E	A	E
E	R	E	N	D	E	N	R	G	U	R	L	N	A	P
H	O	G	F	P	N	I	E	S	V	V	K	I	K	I
E	T	I	E	E	D	N	T	U	N	U	E	E	E	C
M	S	L	E	T	O	G	H	A	E	L	N	M	E	S
E	T	I	S	R	O	S	C	M	L	D	T	O	H	I
L	I	E	T	U	J	E	E	M	A	L	P	R	T	D
M	U	H	I	S	N	E	R	E	T	S	K	N	I	P

DEEL
GELUID
TALEN
FEEST
VUUR
ZEG
WIND

VERVULD
HEMELVAART
PINKSTEREN
UITSTORTING
TOESPRAAK
APOSTELEN
AFSCHEID

ROMEINEN
GEEST
HEILIGE
HEMEL
RECHTERHAND
WOLKEN
JOOD

OPGESTAAN
DISCIPELEN
EMMAUSGANGERS
VERSCIJNING
VLAMMEN
TROOSTER
PETRUS

De oplossing is:

Kleurplaat



Personalia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

20-05 dhr. J.W. te Vaanholt, 't Overlaar 4,	83 jaar
26-05 mw. G.J. Ligtenburg-Kleijn Winkel, Bosheurneweg 4A,	88 jaar
27-05 mw. R. Schot-Florijn, Zuiderwal 3A,, Lochem,	80 jaar
30-05 mw. G. Hogeponder-Schot, Borculoseweg 4J,	81 jaar
10-06 dhr. L. van Pelt, Lochemseweg 30,	81 jaar
11-06 dhr. E.J. Kamperman, Vrochterdijk 11,	84 jaar
12-06 mw. A.H. Luesink-Koeslag, Schoolstraat 8,	86 jaar

Huwelijksjubileum:

11-06 fam. Hogeponder, De Weverij 31, Borculo, 68 jaar getrouwd

Bloemengroet:

21-02 mw. D. Maarschalkerweerd, Eekvenne	28-02 dhr. J. Rietman, Gelre Ziekenhuis
28-02 dhr. H. Beumer, Bremstraat	28-02 dhr. A. Broeke, Zwiepsehorstweg
28-02 mw. T. Broeke, Zwiepsehorstweg	06-03 mw. G. Nijhof, Gelre Ziekenhuis
06-03 mw. J. Bannink, Wildenborgseweg	13-03 dhr. J. Hietbrink, Hoge Weide
20-03 mw. A. Baltés, de Everwenniink, Ruurlo	20-03 mw. J. Sligman, Stuwijk
27-03 mw. G. Nijhof, Hofmanssteeg	27-03 mw. G. Braakhekke, Soerinkweg
27-03 mw. J. Klein Geltink, Lenderiet	03-04 mw. T. Nijhuis, Beekvliet
10-04 dhr. G. Slotboom, Ruurloseweg	17-04 mw. D. Boeijnk, Hoge Weide

Collecten & giften

Collecten: 1e collecte	bestemd voor	2e collecte	
Datum		diaconie	kerkvoogdij
06-03 28,50	Noodhulp	11,45	11,45
13-03 39,07	Binnenlands diaconaat	13,45	13,40
20-03 67,61	Ghanese boerinnen	33,49	33,49
27-03 69,30	Jeugdwerk Prot Kerk	29,63	29,62
03-04 40,82	Plaatselijke diaconie	18,85	18,85
10-04 51,85	ZWO	28,60	28,60
€ 297,15		€ 135,47	€ 135,41

Giften:

voor onderhoud kerk, kerkvoogdij en diaconie: nn. € 10.00; nn. € 10.00;
dhr. H. te V. € 10.00; nn. € 10.00; nn. € 40.00; dhr. R. € 10.00; mw. J. B. € 15.00;
Fam. B-E. € 15.00; nn. € 10.00; nn. € 10.00
Bloemenpotje: M.N. € 20.00; nn. € 10.00; dhr. W. € 5.00

MUTATIES vanaf 1 maart 2016

Verhuisd:

mevr. F.J. Boeijink-Wanink
mevr. J.Q. Arfman

van:
Kerklaan 23
Borculoseweg 31

naar:
Hoge Weide, Lochem
Lochem

Varia

Middagpauzediensten 2016

Ook komende zomer worden er weer Middag Pauze Diensten gehouden in de Grote of GUDULA Kerk op de Markt te LOCHEM.

Dit jaar op zes woensdagen van 13 juli t/m 17 aug. 2016.

De korte overdenking start om 12.30 u en duurt ca. 20 min. Toegang is gratis.

Het geeft u de gelegenheid om in de drukte van alledag even tot rust te komen, tussen en samen met anderen. Dat doen we op het kleed, voorin de kerk, door middel van een korte Schriftlezing, zang, orgelmuziek, meditatie en gebed.

Iedereen is welkom; de middagpauzediensten zijn oecumenisch van opzet en worden namens de Raad van Kerken gehouden. De korte dienst wordt voorafgegaan door een, gratis toegankelijk, orgelconcert (aanvang 11.30 u.)

Wilt U na de dienst reageren dan kan dat altijd in een gesprek met de voorganger of met één van de aanwezige medewerkers.

U bent van harte welkom.

Lies Veen

Diaconaal jaar of vakantievrijwilliger in de Herberg

Diaconaal jaar

Zoek jij een zinvolle invulling voor een tussenjaar? Afgestudeerd en nog geen baan? Heb je vragen over de manier waarop jij je leven wilt inrichten en wil je even een break nemen? Weet jij nog niet wat je wilt gaan studeren? Wil jij je een jaar inzetten voor mensen die het moeilijk hebben? Werkervaring en levenservaring opdoen? Dan zou een diaconaal jaar bij de Herberg wel eens heel goed bij je kunnen passen. Een diaconaal jaar loopt van september tot en met juni.

Vakantievrijwilliger

Wil jij liever een of twee weken van je zomervakantie op een bijzondere manier doorbrengen? Er liggen allerlei taken op je

Diensten PGRB

08-05	10.00 uur	Dorpskerk
15-05	10.00 uur	Dorpskerk
22-05	10.00 uur	Hoeksteen
22-05	10.00 uur	Dorpskerk
05-06	10.00 uur	Hoeksteen
05-06	10.00 uur	Dorpskerk
12-06	10.00 uur	Dorpskerk

te wachten, zoals huishoudelijk werk, receptiewerk en verzorgen van de broodmaaltijden. Je overnacht in het Koetshuis van de Herberg en je werkt samen met 4 andere vakantievrijwilligers. Tip: geef je samen met een vriend of vriendin op.

Wat is de Herberg?

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is een huis in Oosterbeek, waar mensen die veel zorgen hebben of vastgelopen zijn, drie tot zes weken verblijven. De Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Door gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht, ontspanning en cursussen worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op God (opnieuw) te vinden. Staf en vrijwilligers willen zich, in navolging van Jezus Christus, voor hen inzetten. Vier jongeren doen een diaconaal jaar in de Herberg. In juli en augustus worden hun plaatsen ingenomen door vakantievrijwilligers.

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de website van de Herberg (www.pdcdeherberg.nl) onder 'vrijwilligerswerk' Wil jij je direct aanmelden? Stuur een mail aan : vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, gebruik het aanmeldformulier op de website of bel 026-3342225.

Gevraagd:

Vrijwilligers die op zondagmorgen kerkgangers willen vervoeren.

Het is wenselijk dat u daarvoor een auto 'met hoge instap' heeft.

Opgave bij Janny Sligman

Ds. H.J. Klein Brinke, Apeldoorn
Ds. T. Gaastra
Ds. T. Gaastra
Ds. D. Bos, Doetinchem
Mw. Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld
Ds. T.J. Jansen-Schoonhoven, Doetinchem
Ds. T. Gaastra

Agenda

04-05 19.45 u. dodenherdenking, kerkplein
09-05 20.00 u. gespreksgroep, Wingerd
10-05 19.30 u. gemeentevisitatie, Wingerd
20.00 u. kerkenraad Wingerd
17-05 20.00 u. werkgroep boek Barchem
19-05 10.00 u. koffiemorgen
25-05 20.00 u. raad van kerken
30-05 20.00 u. uitje kindernevendienstleiding
02-06 13.30 u. pastoresoverleg Lochem/Laren/
Barchem
09-06 16.45 u. kerkdienst Hoge Weide,
verzorgd door Barchem
16-06 20.00 u. kindernevendienst, Wingerd



Tegeltjeswijsheid



Adressen

Voorzitter ad interim kerkenraad:
Mw. Joke Bannink-Kok,
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem,
tel. 0573 441783,
jbannink@kickmail.nl

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,
Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo,
tel. 0573 402102,
(alleen in noodgevallen: 06 40549583)
Reguliere werkdagen: dinsdag,
woensdag en donderdag,
jleijenhorst@gmail.com

Scriba: Mw. Erika Kok,
Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT
Barchem, tel. 0575 556878,
scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,
Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem,
tel. 0573 441786,
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaardiensten
tevens uitvaarkoster:
Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31
7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:
José Esselink, Brinkerinkweg 2
7244 RT Barchem, tel. 0573 441822
esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:
Dhr. Douwe Mik ,
Van Tuijll van Serooskerkenweg 19
7261 NK Ruurlo, tel. 0573 452600,
douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem,
tel. 0573 254705,
wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem
tel: 0573 441783.
jbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:
Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34
Diaconie / Plaatselijke Zendingscom.
Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder
Wingerd: fam. H.J. Nijenhuis,
Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,
tel. 0573 459652 of 06 81714788

Kerkdiensten

Zondag 8 mei

10.00 uur **Barchkerk** Ds. H. Westerink, Vorden
Lezing: Johannes 14:15-21
Diaconale collecte: coll. eigen gemeentewerk; wezenzondag

Zondag 15 mei

Pinksteren, bevestigen ambtsdragers

10.00 uur **Barchkerk** Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezing: Handelingen 2:1-11; Johannes 20:19-23
Diaconale collecte: KiA: Zending

Zondag 22 mei

10.00 uur **Barchkerk** Mw. G. Zemelink, Aalten
Lezing: Johannes 3:1-16
Diaconale collecte: SHKL

Zondag 29 mei

10.00 uur **Barchkerk** Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezing: Lucas 7:1-10
Diaconale collecte: Stichting Noaberhulp

Zondag 5 juni

10.00 uur **Barchkerk** Ds. M. van der Velde
Lezing: Lucas 7:11-17
Diaconale collecte: KiA: werelddiaconaat

Zondag 12 juni

10.00 uur **Barchkerk** Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezing: Lucas 7:36-8:3
Diaconale collecte: Coll. Roosevelthuis

In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffie drinken na de dienst.