

Column

De kerkdienst
6. gebeden

Pastorpraat

In memoriam

Van de kerkenraad

ZWO

BiM

Voor de jeugd

Varia

Personalia

Collecten en giften

Agenda

Komende diensten



Pinksteren

De geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt één wat is verdeeld.

Colofon

Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2. Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen

Annemarie Platerink-Postel
Schuppert 2, 7244 NH Barchem
tel. 0573 441626
kerkadmin-barchem@hetnet.nl

Abonnementsgeld

€ 15.—per jaar

Redactie

Hendrika Dijkman-Harkink
Albert Esselink
Gerrit Haijtink
Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij

fam. G. Haijtink,
Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem
tel. 0573 441278,
redactie@kerkbarchem.nl

Website

www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst

www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst

Wilt u graag naar de kerk maar hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman tel. 0573 254705. Graag één dag van tevoren.

Inleverdatum kopij voor:

donderdag 21 mei 2015
juninumnummer Bkb 2015

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

Column

En toch en toch

En toch en toch, is er een nij begin.
Zee de veugels, zee laot het zich neet ontzeggen.
Um telkens weer in't veurjaor eur nös te bouwen, eur ei te leggen.
Ze wet het zeker, zee meugt weer deur,
daor is de lente, daor is het leaven veur.

En toch, wet ok wiej, dat nao depe dalen,
en völle leed wa-j mot deurstaon.
Waar in ie soms liekt weg te dwalen,
er toch een weg is, um naor't lech te gaon.

Jezus, Hee dén alles hef deurstaone,
den ok vertwiefeld, zien Va hef an-eropen.
Den hef in zien leaven, zien lieden veur edaon,
Dat ie neet oe noodlot, kunt ontlopen.
Maor deur bie oe Vader an te kloppen.
Meug ie toch op lech, de verlossing hoppen.

Dus toch, het ei is noe eleg,
het symbool van het nieje,
van altied weer.
En ho of 't ok kan, wet dat het mag,
opnij te leaven telkens weer.

Dit gedicht maken ik, tussen Paosen en Pinsteren veur de dialectdienst.

Miemel



Wilt u met me bidden?

Vanaf 1979 ben ik werkzaam in het pastoraat. En wat mij, terugkijkend, opvalt is dat het mij steeds minder gevraagd wordt; 'wilt u met mij bidden?'. Dat kan zijn omdat ik misschien niet uitnodigend genoeg ben, het kan ook zijn dat we anders over het bidden zijn gaan denken. Vanzelfsprekendheden zijn ook in het geloofsleven minder geworden. We nemen de dingen niet meer zo gemakkelijk aan en doen dingen, zoals ook het bidden, steeds minder uit gewoonte. In nog maar een beperkt aantal gezinnen wordt voor en na het eten gebeden en gedankt zo blijkt uit navraag bij de kinderen op school. Ook voor het slapen gaan is het vaak nog wel een verhaaltje, maar een gebedje als 'ik ga slapen, ik ben moe' komt haast niet meer voor.



Het helpt toch niet

Waarom er steeds minder gebeden wordt buiten de kerkdienst om, heeft misschien ook te maken met het feit dat we wat verlegen zijn met het nut van het bidden. Uit onze ervaringen weten we dat bidden geen tovermiddel is. We kunnen nog zo vaak en zo intens bidden om bijvoorbeeld genezing van kanker, onze ervaring is dat dit niet helpt. Je wordt niet plotsklaps wonderbaarlijk genezen. En daarom is de conclusie al snel: bidden helpt niet.

Bidden helpt wel

Het is te weinig wanneer we zeggen: Bidden is spreken met God.

Het is ook het uitspreken van je zorgen, je vragen, je wanhoop. In het gebed mag je heel vertrouwd alles zeggen waar je mee zit. Je hoeft je niet groot te houden en prachtige zinnen te maken. In het bidden mag je (al of niet stamelend) je diepste angsten en wanhoop verwoorden. In het bidden mag je je verbonden weten met God en zo jezelf op een andere manier zien: niet als slachtoffer, maar als mens van God. Verbondenheid en troost ervaren.

Een genezend gevoel van: God zij dank is er nog meer dan wat we nu meemaken, de situatie is niet hopeloos, wij zijn niet hopeloos. Wij weten ons immers vastgehouden door de liefde en trouw van God en van mensen. En dat helpt.

Gebeden

Tijdens de kerkdienst wordt er een aantal keren gebeden. Aan het begin mogelijk een drempelgebed. Een stilstaan bij 'nu gaan we een drempel over', we zijn niet zomaar in de kerk, we willen ons openstellen voor het samen vieren van de eredienst. Dan het kyrie-gebed. Het gebed waarin we ervaren van Gods verbonden zijn met zijn schepping. Het gebed bij de opening van de Schrift waarin we ons openstellen voor het verhaal van God.

Dienst der gebeden

En tot slotte is er de dienst der gebeden. Naast het dankgebed, waarin we onze dank uitspreken voor het samen mogen vieren, luisteren en leren, zijn er de voorbeden. We weten ons met elkaar verbonden en dragen elkaar aan God op. We delen onze zorgen, verdriet en onze hoop en verwachting. De dienst der gebeden wordt doorgaans besloten met het bidden van het "Onze Vader". Met de woorden die Jezus ons toevertrouwde vatten wij al onze dank- en voorbeden samen.

Jan Leijenhorst

Pastorpraat



Pinksteren een vreemd verhaal?

Ik verbaas me er steeds weer over dat we het met het Pinksterfeest zo moeilijk hebben. Natuurlijk, het verhaal dat hierover in de Bijbel staat, klinkt in eerste instantie misschien vreemd.

“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.”

(Handelingen 2:1-4)

Maar is het zo'n vreemd verhaal?

Beeldspraak

Wat als de vertalers de Griekse tekst hadden vertaald met: 'Er waaide een frisse, verfrissende wind door het huis en de discipelen kregen rode koontjes (of hadden 'een blos op de wangen)? Dan hadden we het wel begrepen.

Nooit vergeet ik het moment dat in het voorjaar bij de grote schoonmaak bij ons thuis alle ramen tegenover elkaar opengezet werden. Het was net alsof niet alleen letterlijk de wind door het huis waaide, maar ook figuurlijk. Het was een signaal: De winter is voorbij, weg met alle donkere gedachten, de zomer komt eraan. Niet alleen het huis werd gelucht, wijzelf ook. De borstrok ging uit, de korte broek kwam uit de kast, een nieuw seizoen brak aan. Er waaide zagezegd een frisse, nieuwe wind.

En we kunnen ons best voorstellen dat de discipelen heel enthousiast werden toen ze zich gingen beseffen dat het verhaal van Jezus helemaal niet afgelopen, in het graf van voorbij was, maar dat zij in de geest van Jezus verder konden en hem er zo bij weten.

We maken dat van 'die rode koontjes' of 'een blosje op de wangen' mee als iemand heel enthousiast begint te vertellen over iets fantastisch dat hij/zij meegemaakt heeft. Dan zijn het niet alleen de woorden, maar ook de ogen, de gezichtsuitdrukkingen die vertellen. Je voelt in de lichaamstaal doorklinken wat de ander beleefd heeft.

Heilige Geest

In het bijbelverhaal worden de discipelen enthousiast van het besef van wat ze allemaal met Jezus meegemaakt hebben. Door Jezus hebben ze iets heel bijzonders gevoeld, iets van God. Ze hebben gevoeld wat liefde voor de medemens, wat trouw aan Gods opdracht met mensen doet. Het is die geest die hen inspireert om zelf ook, in de geest van Jezus, het verhaal van God te vertellen. Die bijzondere geest noemen wij Heilige Geest. Niet zomaar ergens vol van zijn, maar vol zijn van Gods liefde voor ons allemaal.

Op het Pinksterfeest vieren wij dat dit oude verhaal voor ons nog steeds een geweldige bron van inspiratie is. We raken zelf ook steeds weer enthousiast als we beseffen wat dit verhaal voor ons en voor alle mensen kan betekenen.

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. We kunnen het niet voor onszelf houden. We worden er door aangeraakt, door de geest van God met ons al onze dagen.



Meer kan het niet zijn

Verderop in dit blad kunt u lezen over de Oecumense Openluchtdienst in het Openluchttheater van Lochem. Omdat wij hier als Barchkerk volop aan meedoen, is op zondagmorgen 14 juni onze kerk gesloten en hopen we dat u allemaal naar het Openluchttheater komt om de de muziektheaterdienst mee te vieren.

Ik wens u Gods vrede en alle goeds.

Jan Leijenhorst

In memoriam



Op zaterdag 11 april overleed in de leeftijd van 84 jaar DIRK JAN DINKELMAN, Schuppert 4a. Dirk Jan werd op 9 juni 1930 geboren op Haijtkink in Zwiep aan wat nu de Lindenboomsweg heet. Daar groeide hij op met zijn jongere broer Hendrik. Hendrik had last van epileptische aanvallen en Dirk Jan heeft het als zijn levenstaak gevoeld om voor Hendrik te zorgen. Dit heeft hij liefdevol en trouw gedaan tot Hendrik in 2007 overleed.

Dirk Jan ging naar de lagere school in Barchem. En daarna ging hij werken, thuis, bij Burink, bij een tante in Eibergen. Boerenwerk, want boer was hij in hart en nieren. Met een hele grote liefde voor de natuur. Een liefde die hij aan de kinderen en kleinkinderen heeft overgedragen.

Na de militaire dienst kreeg hij kennis aan Gerritje Pasma van Oosterbrook aan de

Schuppert. En op 7 juni 1957 traden ze in het huwelijk. Dirk Jan trok in bij de familie Pasma. Daar werden hun drie kinderen geboren, Hermy, Willy en Jan. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij naast het werk op de boerderij ook veel gedaan voor de gemeenschap. Zo is hij o.a. bestuurslid geweest van Contact, de Coveco, de Boerenleenbank Bosheurne en van de Oranjevereniging. Dirk Jan was een rustige, bewogen man, die grote dankbaarheid uitstraalde voor alle liefde en trouw in zijn leven. Ook toen hij dingen uit handen moest geven en hulp moest aanvaarden kon hij gelukkig op zijn manier nog veel betekenen. En tot op het laatst liep hij alle dagen even door de stal. Dat was het ritme in zijn leven.

Op vrijdag 17 april hebben wij hem in een dienst van woord en gebed herdacht en afscheid van hem genomen. Tijdens de dienst klonken de woorden van de trouwtekst die Dirk Jan en Gerritje op de dag van hun huwelijk meekregen: "Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart" (Spreuken 3:3)



Te midden van zijn gezin is op donderdag 16 april op 82-jarige leeftijd overleden HERMANUS LUESINK, Schoolstraat 8. Herman Luesink werd op 18 januari 1933 geboren op Hulshof aan wat nu de Hardermaat heet. Hij was de oudste van vijf kinderen. Toen hij 6 jaar was, overleed zijn moeder, dit heeft grote invloed op zijn leven gehad. Herman ging in de Wildenborch naar school en volgde daarna de landbouwschool in Vorden. Hij vond werk op de boterfabriek van de Wiersse.

Op 19-jarige leeftijd, in 1952, kwam Herman in contact met Annie Koeslag uit Laren. Op 8 oktober 1954 traden ze in het huwelijk. Herman en Annie gingen wonen aan de Haijtkinksdijk in Barchem. Daar werden hun Henk, Truus en Dinand geboren. Vervolgens verhuisden ze naar de Van Damstraat. Daar werden Harry en Annet geboren. Herman heeft naast zijn werk ook heel veel betekend

voor de gemeenschap. Hij heeft vele bestuursfuncties gekend en voor al die activiteiten en zijn grote inzet werd hij in 1992 verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

Herman was een innemend man, hij maakte geen onderscheid. Kenmerkend zijn ook zijn humor en zijn rust en hield van taalgrapjes en kwinkslagen. In 1989 verhuisden Herman en Annie naar de Schoolstraat. Daar hebben zij nog een hele goede tijd gehad, konden genieten van de uitstapjes, naar de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Met de auto en later op de elektrische fiets. Drie jaar geleden ging het met zijn gezondheid achteruit. Hij moest kort achter elkaar enkele operaties ondergaan en vooral de longoperatie had grote gevolgen. Maar Herman bleef positief, klaagde niet. Hij was zo dankbaar voor alle liefdevolle zorg van Annie en de kinderen. Samen mochten ze hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren.

'Het gaat je goed,' de woorden die Herman sprak als je wegging herinneren aan Jezus woorden: 'ik wens jullie vrede.' Deze zegenwens kregen we mee op dinsdag 21 april tijdens de afscheidsdienst in de Barchkerk.

Van de kerkenraad

Kerkenraadpraot april 2015

Na de bezinning door Jan Leijenhorst komen we te spreken over de diensten gedurende de veertigdagentijd evenals over de Passion.

* Over de diensten en de activiteiten gedurende de veertigdagentijd zijn we in zijn algemeenheid eigenlijk wel tevreden. Het project van de kinderen met de reizende Eef vinden we zeer geslaagd. De activiteit wordt ook als bijzonder ervaren en het Paasontbijt en de Paasmorgendienst vinden we zelfs zeer geslaagd. Door onze leden worden de Hoeksteen en de kerk in Ruurlo wat minder bezocht, maar we zijn erg blij, dat we mee kunnen doen.

* De meningen over de Passion zijn nogal verschillend. Zoveel mensen, zoveel zinnen. We vragen ons wel af of het lijdensverhaal voldoende uit de voeten komt of dat het tenonder gaat aan de beoordeling van de verschillende moderne songs.

* De diakenen melden, dat de kledingactie 1180 kilogram opgeleverd heeft. De diakenen vragen (nogmaals) aandacht voor de mogelijkheid om goederen te geven voor de voedselbank.

We besluiten om in Barchberichten een brief te publiceren, waarin we deze aandacht ook vragen. Het aantal gezinnen wat moet leven van deze voedselbank neemt nog steeds toe. Hoe schrijnend is dat in een wereld, waarin het soms lijkt, dat het allemaal niet op kan.

* De kerkrentmeesters proberen de cijfers 2014 de komende maand gereed te hebben. Zo het er nu naar uit ziet, moet dat lukken. Na controle door de kascommissie zullen deze aan de kerkenraad voorgelegd worden waarna we deze publiceren in het Barchkerkblad.

* Jan Leijenhorst vraagt nog weer aandacht voor de dienst op 14 juni in het openluchttheater. Het gaat een groots gebeuren worden, maar het is en blijft een eredienst. Het thema zal een Bijbelverhaal zijn, maar dan geplaatst in de huidige tijd.

* We zijn nog steeds op zoek naar een kerkrentmeester. Als er belangstelling van iemand is, dan horen wij dat graag.

* Bij een aantal subsidieverstrekkingen is een aanvraag gedaan voor subsidie voor de herinrichting van ons kerkgebouw. Twee verstrekkingen hebben positief gereageerd.

De jeugdraad meldt, dat er nu elke maand een tienernevendienst is op de tweede zondag van de maand. Bovendien probeert Jan met een aantal tieners een "praatgroep" te vormen waar specifieke onderwerpen aan de orde komen.



* In september of oktober organiseren wij de vrijwilligersavond. We zoeken nog naar een goede invulling. Aanbevelingen zijn van harte welkom.

* We hebben met een delegatie van PGRB overleg gehad en er is gesproken over een aantal gezamenlijke diensten. In het tweede halfjaar gaan we nog eens in overleg. Zo als gebruikelijk sluiten we (al voor tien uur) af met een gezamenlijk Onze Vader.

Gerrit Stegeman

Van de kerkenraad (vervolg)

Uw paasgroet doet goed!

Honderden diakenen en ZWO-groepen zorgden ervoor dat duizenden groetenkaarten zijn verstuurd! In heel veel gevangenis worden ze uitgedeeld, en dat doet gedetineerden goed. Er wordt aan hen gedacht, ze zijn de moeite waard om aan te denken. Ook Nederlandse gevangenen in het buitenland zijn er blij mee. Mensenrechtenactivisten en organisaties werden zeer bemoedigd door de vele kaarten die zij ontvingen. Want een Paasgroet doet goed! Heel veel dank aan al die mensen, die dit jaar weer meewerkten aan de actie. Volgend jaar doet u toch ook weer mee?

Inzamelen van producten voor de voedselbank

We zijn heel blij dat verschillende mensen regelmatig verpakte voedselproducten voor de Voedselbank in de kratten achter in de kerken doen. Fijn dat u de Voedselbank steunt. Het aantal cliënten van de voedselbank blijft echter stijgen, ook in Lochem. In de regio Zutphen zijn er momenteel meer dan 450 personen, die bij de voedselbank aankloppen omdat ze in financiële problemen zijn gekomen. Hieronder zijn 189 kinderen jonger dan 18 jaar. Men komt pas in aanmerking voor een voedselpakket als het netto inkomen (bruto inkomen minus vaste

lasten) van bijvoorbeeld een echtpaar minder is dan € 240 per maand. Hiervan moeten dan voedsel, kleding, reiskosten, enz. van betaald worden. Als alleenstaande is dit bedrag € 180,- per maand en per kind € 50,- extra. Het verzamelen van voedselproducten is een toenemend probleem. Enerzijds door het stijgende aantal mensen die financieel in de knel komen en hierdoor een beroep op de voedselbank doen en anderzijds doordat er minder voedselproducten aangeleverd worden door o.a. supermarkten.

Graag doen wij als team die de contacten met het uitgiftepunt van de voedselpakketten in Lochem verzorgt, een beroep op u ons te blijven steunen om de mensen in financiële problemen wekelijks te kunnen steunen met een voedselpakket. Dit kan door producten af te geven in de Barchkerk, bakkerij Jansen of bij supermarkt Attent in Barchem.

De voedselbank heeft geadviseerd de volgende producten te geven:

Koffie gemalen, suiker, macaroni/rijst, jam, blik groente, blik fruit, blikje vis, blik soep, pak toast, tomatenpuree, pastasaus, mayonaise, ketchup, hagelslag, bouillonblokjes, ontbijtkoek, pak frisdrank, shampoo en wasmiddelen.



SAMEN
VOOR DE
VOEDSELBANK

Opbrengst Sam's kledingactie

De kledinginzameling van Sam's kledingactie voor Mensen in Nood die op 27 en 28 maart jl. is gehouden, heeft 1180 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.

Namens Sam's kledingactie willen wij iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk danken. De opbrengst van de ingezamelde kleding van dit voorjaar gaat naar een ontwikkelingsproject in Bangladesh om

de mensen beter voor te bereiden op het regen- en cycloonseizoen. Voor meer informatie over Sam's kledingactie of over de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl.



ZWO

FIETSTOCHT ZWO 17 MEI

Zondag 17 mei is er een fietstocht door het mooie landschap van Barchem en omgeving, leuke kleine paadjes en weggetjes waar je nog nooit bent geweest, heel afwisselend.

De tocht is ongeveer 30 km en je kunt inschrijven van 13.00 uur tot 14.00 uur bij de Wingerd in Barchem, dan de mooie tocht fietsen, onderweg is er voldoende gelegenheid om uit te rusten en na afloop krijg je koffie/thee of limonade met iets lekkers erbij uit eigen keuken. Graag horen wij dan van jullie ervaringen. Bij mooi weer zetten we de stoelen buiten!

Veel fietsplezier.

De kosten zijn €3,50 pp en kinderen €1,50 en dit komt geheel ten goede voor het project in Cambodja "Doorgeven van Gods liefde".



Stichting BiM

BiM fietst weer in het spoor van opa Schutte

Net als vorig jaar fietst BiM ook dit jaar weer 'in het spoor van opa Schutte'. En wel op woensdag 20 mei (vertrek 19.00 uur) en woensdag 16 september (vertrek 18.00 uur). Begin- en eindpunt is De Wingerd. Bestuursleden van de stichting BiM fungeren als 'voorfietsers' en verkeersregelaars. Het gaat om tochten van 15 à 20 kilometer over goed

begaanbare wegen en fietspaden in de omgeving van Barchem. Vooraanmelding is niet nodig. Na afloop kan in De Wingerd worden nagepraat bij een kop koffie of thee. Deelnemers bepalen zelf de hoogte van hun bijdrage. Het gedoneerde geld is bestemd voor het onderhoud van de buitenkant van de Barchkerk, het monument en de bank op de hoek van de Ruurloseweg en de Borculoseweg.



Stichting BiM
fietst

In het spoor van
opa
Schutte

20 mei, 19.00 uur
16 september, 18.00 uur

Start: De Wingerd
Lengte van de tocht: 15 - 20 kilometer
Vrije gift!

Voor de jeugd en jongeren

Hallo allemaal,

Het voorjaar is eindelijk begonnen. Pasen is geweest, we hebben in het project-verhaal van de Veertigdagentijd samen met Eef de weg naar Pasen gevolgd en meebeliefd. Nu zijn we al weer op weg naar Pinksteren.

Pinksteren is altijd een beetje "moeilijk". Hoe leg je Pinksteren uit? Met Hemelvaart vieren we dat Jezus opgenomen is bij God. Maar hij beloofde zijn leerlingen, dat hij hen niet in de steek zou laten, maar de geest van God zou sturen. Dat vieren we op eerste Pinksterdag. De vrienden van Jezus waren samen gekomen en opeens voelden ze een wind waaien en zagen ze vlammen die zich boven hun hoofden verspreidden. Toen wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Jezus was zijn beloftes nagekomen. Dit maakte grote indruk op alle mensen die aanwezig waren en iedereen was blij, dit was voor hen de reden om het woord van God door te vertellen aan anderen.

Misschien is het ook wel een feest, waarbij we denken aan de mensen om ons heen die we missen. Dan voel je je warm worden van binnen, misschien wel een beetje verdrietig, maar dan weer blij als je denkt aan al het moois wat je samen hebt meegemaakt, je voelt bijna dat die persoon er is

De leerlingen misten Jezus ook heel erg, toch zijn ze door gegaan met het werk, waar Jezus aan begonnen was. Ze werden daar blij en gelukkig van en voelden dat ze gesteund werden hierin.

Hieronder nog een leuke puzzel, voor als je je verveelt in de Meivakantie. Deze keer is er een leuk prijsje te winnen !

Stuur het goede antwoord door aan :
henk-monique@hotmail.nl

Monique



Examens

In de komende weken gaat het voor velen van jullie gebeuren: eindexamen doen! In onze gemeente zijn er weer veel jongeren die examen mogen/moeten doen. Het is een afsluiting van een aantal jaren hard studeren en werken. Wij willen jullie heel veel wijsheid en succes wensen bij het maken van de examens! Dat jullie loon naar werken mogen krijgen.

Scees, toi toi toi...

Woordzoeker bij Pinksteren Handelingen 2:1-13



AANBRAK
ALLEMAAL
ANDEREN
BEGONNEN
BIJEN
BUITEN
DADEN
EIGEN
GALILEEERS
GEEST
GELUID
GEWELDIGE
GODS
GROTE
HEILIGE
HELE
HEMEL
HUIS
IEDER
JERUZALEM
JODEN
MANNEN
MENIGTE

ONDER
PINKSTERDAG
PLOTSELING
SAMEN
SPOTTEND
SPREKEN
TAAL
TEVEEL
TONGEN
VERBAASD
VERDEELDEN
VERTOONDEN
VERVULD
VERWONDERING
VOLKEN
VROME
VULDE
VUUR
WERDEN
WINDVLAAG
WOONACHTIG
ZICHZELF
ZOETE

Kleurplaat



Varia

Raad van kerken Lochem, Laren, Barchem



Meer kan het niet zijn

De band speelt, op de theatergrond staan een man en een zoon tegenover elkaar. Het koor zet in: 'Maar dit is wat het is, soms wankel en verward...', het publiek valt het koor massaal bij..... ik heb je lief met heel mijn hart....

Op 14 juni om half twee vindt in het Openluchttheater in Lochem de muziektheaterdienst 'Meer kan het niet zijn' plaats. Theater is het, meezingtheater, maar ook een kerkdienst voor iedereen, jong of oud. Wat is mijn hart?', 'Hart van mijn gevoel' en 'Pak maar mijn hand' zijn enkele van de nummers die in het verhaal een plaats hebben. Kom het meebelevan in het **Openluchttheater in Lochem, 14 juni, 13.30 uur**. De toegang is gratis. Er is een collecte voor de onkosten. Bij slecht weer vindt deze muziektheaterdienst plaats in de Gudulakerk in Lochem.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: ds. Jan Willem Drost (predikant Lochem), jwdrost@pglochem.nl of Jan Leijenhorst (pastor Barchem), jleijenhorst@gmail.com.

Beleef Israël van toen en van nu.

Een rondreis langs historische Bijbelse plaatsen en het moderne Israël.

Wanneer : 7 tot en met 17 maart 2016
Voor wie : Voor iedereen die jong van hart is en redelijk gezond van lijf en leden.

Reisleiding : Pauline Kramer kerkelijke werker, Protestantse gemeente Laren (Gld)
organisatie: Drietour, Driebergen

Op woensdag 6 mei is er een informatie-avond in het Kulturhus in Laren.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in Israël. Aanvang 20.00 uur.

Inlichtingen en aanmelden voor de reis :

Pauline Kramer

0573-750818

p.kramer@kerklaren.nl

In maart van dit jaar ben ik een week naar Israël afgereisd om met eigen ogen te zien hoe het daar was. Het was een zogenaamde oriëntatiereis van Drietour- reizen voor predikanten en kerkelijk werkers, die van plan zijn om een eigen reis voor gemeenteleden en geïnteresseerden te organiseren. Het hele land hebben we doorkruist en heel veel plaatsen bezocht. De organisatie wilde ons zo veel mogelijk laten zien, zodat er later voor de eigen reis een programma op maat gemaakt kan worden, met bezienswaardigheden die aansluiten bij de interesses van de deelnemers. We hebben deze reis als inspirerend, plezierig en veilig ervaren.

Het bezoek aan de plaatsen die we kennen uit de bijbel, zoals Jeruzalem en het meer van Galilea, was indrukwekkend. Maar ook de kennismaking met het Israël van nu, de bevolkingsgroepen en de beleving van de religie, was erg interessant en gaf inzicht in de huidige politieke verhoudingen. Voor de reis in 2016 is ook een bezoek aan een vee- teeltbedrijf in een kibboets gepland.

De organisatie ter plaatse was prima, met een Nederlands sprekende gids, goede hotels, heerlijke maaltijden en eigen busvervoer. Het geheel is compleet verzorgd, vanaf het vertrek van Schiphol tot de terugkomst in Nederland. We streven naar een aantal deelnemers van minimaal 20 en maximaal 30.

Welkom op 6 mei, iedereen, die in Laren en omstreken woont, en zich wil oriënteren op deze reis.

Pauline Kramer

Varia (vervolg)

Koffiemorgen

Al een aantal jaren komen we met een soms wisselende groep Barchemers, eens per maand in de Wingerd samen.

We praten over actuele zaken die ons raken, soms over een boek dat we gelezen hebben of iets wat we meegemaakt hebben. Onder het genot van koffie of thee zijn er vaak boeiende gesprekken.

Jan Leijenhorst heeft soms een kerkelijke inbreng.

Het zou leuk zijn als er nog wat Barchemers bijkomen. Dat geeft weer eens andere inbreng en discussie.

Op donderdagmorgen van 10.00-11.00 uur kunt u ons vinden in de zaal van de Wingerd. Het staat altijd in het Kerkblad aangegeven. De eerstvolgende keer is op donderdag 17 september. Wij wachten met spanning af.

Namens de groep,

Hanneke Rappel

Enquête toekomst Protestantse Kerk ruim 18.000 keer ingevuld



Sinds november 2014 praat de synode over 'de kerk op weg naar 2025'. Centraal staat daarbij de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus' naam. Wat zijn de 'basics' van de kerk? Hoe kunnen we 'back to basics'? En hoe kijken we in het licht daarvan tegen de organisatie van onze kerk aan? Er is een breed gedeeld besef dat die organisatie lichter moet. Met het idee dat er daardoor meer tijd en energie overblijft om bezig te zijn met waar het werkelijk om gaat: het geloof.

Om zicht te krijgen op hoe gemeenteleden over de kerk van 2025 denken, is er een online-enquête gehouden. Deze vragenlijst was de afgelopen maand in te vullen op de website van de Protestantse Kerk: www.protestantsekerk.nl.

Zo'n 1000 predikanten, 4500 ambtsdragers, 6500 vrijwilligers en 6000 overige kerkgan-

gers hebben de vragenlijst over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland ingevuld.

De vragenlijst is vooral ingevuld door mensen tussen de 45 en 75 jaar (ongeveer 65% van de respondenten).

Behoeftte aan verandering

Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt. Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden (76%).

Kerntaken kerkzijn

Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) de belangrijkste kerntaak van kerkzijn. Een goede tweede plaats krijgen de kerkdiensten. Volgens 87% behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn.

Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar de meeste behoefte aan veranderingen bestaat. Ongeveer de helft van de mensen die behoefte heeft aan verandering ziet dat in een vernieuwde invulling van de kerkdiensten. Tegelijkertijd is dit ook het onderwerp waarvan de meeste invullers van de enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun kerkgemeenschap. Zo'n 39% verwacht dat vernieuwing in de opzet van de kerkdienst gevoelig ligt.

Een vernieuwde vorm van de kerkdienst zou voor 37% van de mensen die nooit of bijna nooit meer naar de kerk gaan een reden zijn om vaker een kerkdienst te bezoeken.

Lichtere organisatiestructuur

In de enquête werden ook diverse scenario's geschetst die samenhangen met de organisatiestructuur van de Protestantse Kerk. Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om lid te worden van de Protestantse Kerk via doop, belijdenis of als gastlid. Uit de enquête blijkt dat er behoefte is om na te denken over het aanbieden van alternatieve vormen van betrokkenheid, zodat het makkelijker wordt voor geïnteresseerden om zich te verbinden aan de Protestantse Kerk. Vooral predikanten (84%) zijn hier grote voorstanders van.

Varia (vervolg)

Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat als het eropaan komt qua financiën 63% kiest voor het behouden van de predikant in plaats van het kerkgebouw. Als dit scenario verder uitgewerkt wordt, is het denkbaar dat de Protestantse Kerk over een paar jaar ook in huiskamers, scholen, buurthuizen enz. te vinden is.

De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor de besprekingen tijdens de komende synodevergaderingen.

De uitslag van de enquête is te downloaden via www.kerkbarchem.nl. (zie onder nieuws)

Een pinksterverhaal

De draad van Boven

Er was eens een spin die een mooi spinnenweb had gemaakt.

Opdat ze meer vliegen zou kunnen vangen, weefde ze haar web steeds verder naar alle kanten en steeds hoger in de lucht. Het werd een prachtig web.

Als het op een zonnige morgen vol met dauwdruppels hing, leek het wel een met parels versierde sluier. De spin was er trots op. Ze was niet meer dat kleine ding dat aan een lange draad uit de lucht kwam zweven. Nee, ze was nu een dikke zelfbewuste spin met het grootste web van de hele tuin.



Op een morgen werd ze wakker met een slecht humeur. Het had 's nachts gevoren, er scheen geen enkele zonnestraal en er was geen vlieg te zien. Hongerig en werkeloos zat de spin daar de hele lange grijze dag. Uit verveling maakte ze een rondwandeling door haar web en trok aan alle draden om te onderzoeken of ze wel stevig genoeg zaten. Totdat ze aan de uiterste rand van het web bij een draad kwam, die ze niet kende. De andere draden liepen naar dit twijggje of naar dat twijggje, de spin wist dat allemaal precies. Maar deze draad ging nergens heen; het leek alsof hij zo maar omhoog de lucht in liep.

De spin ging op haar achterste poten staan en loerde naar boven, maar ze kon niet ontdekken waar die draad heen liep. Ze herinnerde zich helemaal niet meer, dat zij zelf eens op een mooie dag aan deze draad naar beneden was gekomen. Ze herinnerde zich ook niet, hoe juist deze draad het haar mogelijk had gemaakt het web te spannen en groter te maken. Ze zag alleen maar een nutteloze draad die in de lucht verdween. 'Weg ermee', zei de spin en ze beet de draad door.

Op hetzelfde ogenblik liet het web los. De spin viel naar beneden en toen ze weer bijkwam, lag ze tussen de bladeren op de grond met het web als een klein vochtig lapje over zich heen. In één ogenblik had ze haar mooie web vernietigd, doordat ze het nut van 'de draad van boven' was vergeten.

Baukje Offringa

Personalia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

15-05 dhr. J. Bannink, Wildenborgseweg 4,	88 jaar
20-05 dhr. J.W. te Vaanholt, 't Overlaar 4,	82 jaar
26-05 mw. G.J. Ligtenbarg-Kleijn Winkel, Bosheurneweg 4a,	87 jaar
30-05 mw. G. Hogeponder-Schot, Borculoseweg 4J,	80 jaar
04-06 mw. G.H.J. Arendsen Raedt-Vriekink, Bergweg 4,	81 jaar
10-06 dhr. L. van Pelt, Lochemseweg 30,	80 jaar
11-06 mw. M.M. Arendsen Raedt-Enschede, Flierdijk 2,	75 jaar
11-06 dhr. E.J. Kamperman, Vrochterdijk 11,	83 jaar

Huwelijksjubilea:

21-05 fam. Lettink, Dokterdijk 1,	50 jaar getrouwd
25-05 fam. Bröcker, Eekvenne 44,	25 jaar getrouwd
04-06 fam. te Vaanholt, 't Overlaar 4,	50 jaar getrouwd
08-06 fam. Rood, Borculoseweg 30,	25 jaar getrouwd
11-06 fam. Hogeponder, De Weverij 31, Borculo,	67 jaar getrouwd

Bloemengroet:

De bloemen gingen de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar:	
22-03 mw. L. Hoftijzer, Schoneveldsdijk	29-03 mw. D. Luesink, Eekvenne
05-04 dhr. G. Holmer, De Heest	05-04 dhr. D.J. Dinkelman, Schuppert
12-04 mw. A. Keamingk, Hoge Weide	12-04 mw. A. Platerink
19-04 mw. G. Teunissen, Woonplus	

Collecten & giften

Collecten: 1e collecte	bestemd voor	2e collecte	
Datum		diaconie	kerkvoogdij
22-02 31,95	40 dg tijd	14,08	14,07
15-03 102,89	40 dg tijd	17,28	17,27
22-03 21,29	40 dg tijd	11,20	11,21
29-03 73,90	40 dg tijd Totale Werk	23,45	23,40
02-04 126,10	Noodhulp		
05-04 135,13	JOP jeugdwerk	36,65	36,70
12-04 45,00	Zonnebloem	13,15	13,15
19-04 <u>76,90</u>	Stg. Naaste	<u>33,65</u>	<u>33,60</u>
€ 613,16		€ 149,46	€ 149,40

Giften:

voor diaconie en kerkvoogdij: fam. K. € 50,00; fam. K. € 20,00; nn. € 50,00;
mw. G. N-R. € 15,00

Voor onderhoud kerk: nn. € 50,00

Voor bloemenpotje: mw. G. T. € 10,00; mw R. S. € 10,00

MUTATIES vanaf 1 april 2015

Vertrokken: van: naar:
dhr. G. Ribbers Borculoseweg 44 Ruurlo

Verhuisd: van: naar:
dhr. en mevr. Nijhuis-Ruiterkamp Enteldijk 3A Beekvliet 1

Agenda

06-05 20.30 u. moderamen, Wingerd
12-05 20.00 u. bezinningsgroep, Wingerd
13-05 20.00 u. kerkenraad, Wingerd
17-05 13.00 u. fietstocht, Wingerd
18-05 20.00 u. boek Barchem, Wingerd
18-05 10.30 u. kindernevendienst, Wingerd
19-05 20.00 u. jeugdraad bij fam. Boerkoel
20-05-19.00 u. In het spoor van Opa Schutte
25-05 18.30 u. ouderlingen bij fam. Breukink
27-05 20.00 u. raad van kerken, Lochem
03-06 20.30 u. moderamen, Wingerd
10-06 20.00 u. kerkenraad, Wingerd



Kiek ik oe an en ie kiekt mi-j an, dan kieke wi-j naor mekare.

Tegeltjeswijsheid



Adressen

Voorzitter kerkenraad:
Dhr. Gert Tessemaker,
Ruurloseweg 47, 7244 PC Barchem,
tel. 0573 441146,
voorzitter@kerkbarchem.nl.

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,
Ruurloseweg 12, 7244 AV Barchem,
tel. 0573 402102,
(alleen in noodgevallen: 06 40549583)
Reguliere werkdagen: dinsdag,
woensdag en donderdag,
jan@leijenhorst.nl.

Scriba: Mw. Erika Kok,
Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT
Barchem, tel. 0575 556878,
scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,
Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem,
tel. 0573 441786,
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaardiensten
tevens uitvaartkoster:
Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31
7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:
José Esselink, Brinkerinkweg 2
7244 RT Barchem, tel. 0573 441822
esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:
Dhr. Douwe Mik ,
Van Tuijll van Serooskerkenweg 19
7261 NK Ruurlo, tel. 0573 452600,
douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem,
tel. 0573 254705,
wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem
tel: 0573 441783.
jbbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:
Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34
Diaconie / Plaatselijke Zendingscom.
Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder
Wingerd: fam. H.J. Nijenhuis,
Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,
tel. 0573 459652 of 06 81714788

Kerkdiensten

Zondag 10 mei

10.00 uur **Barchkerk**

Ds. Mw. A. Meurs, Ruurlo
Lezingen: Hooglied 7:1-8:4; Johannes 15:9-17
Diaconale collecte: SHKL

10.00 uur Hoeksteen

Ds. J.D.J. Ten Voorde, Nunspeet

10.00 uur Dorpskerk

Ds. T. Gaastra

Donderdag 14 mei

10.00 uur **Hoeksteen**

Ds. T. Gaastra

Zondag 17 mei

10.00 uur **Barchkerk**

6e zondag van Pasen

Mw. G. Zemmeling, Aalten
Lezingen: Hooglied 5:9-6:3; Johannes 17:14-26
Diaconale collecte: wezenzondag/plaatselijke diaconie

10.00 uur Dorpskerk

Ds. T. Gaastra

Zondag 24 mei

10.00 uur **Barchkerk**

Hemelvaart, Combidienst

Dhr. J.H. Leijenhorst, familiedienst
Lezingen: Hooglied 4:12-5:1; Handelingen 2:1-11
Diaconale collecte: KiA zending

10.00 uur Dorpskerk

Ds. T. Gaastra

Zondag 31 mei

10.00 uur **Barchkerk**

Mw. J. Ruiterkamp, Bathmen
Lezingen: Ecodus 3:1-6; Johannes 3:1-16
Diaconale collecte: Rudolphstichting

10.00 uur Hoeksteen

Ds. J.T. Landman, Ruurlo, Maaltijd van de Heer

10.00 uur Dorpskerk

Ds. J.W. Leurgans, Gelselaar

Zondag 7 juni

10.00 uur **Barchkerk**

Ds. K. Brevet, Lochem
Lezingen: Psalm 130; Marcus 3:20-35
Diaconale collecte: KiA werelddiaconaat

10.00 uur Hoeksteen

Ds. H. Breunisse, Leersum

10.00 uur Dorpskerk

Mw. Ds. W.E. Onderwaater, Aalten

Zondag 14 juni

13.30 uur

Oecumenische dienst in openluchttheater

Ds. J.W. Drost Lochem, Dhr. J.H. Leijenhorst

In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.