

Column

De kerkdienst  
**3. Kyrië en Gloria**

Pastorpraat

In memoriam

Van de kerkenraad

Voor de Jeugd

HVD

BiM

Varia

Personalia

Collecten en giften

Agenda

Komende diensten



49e jaargang no. 1  
februari 2015

Dag  
elke dag is er één  
elke dag is uniek  
de één is een put  
de andere een piek

gun elke dag  
zijn eigen gezicht  
de ene is open  
de and're is dicht

Toon Hermans

## Colofon

Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2.

Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:  
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen

Annemarie Platerink-Postel  
Schuppert 2, 7244 NH Barchem  
tel. 0573 441626  
kerkadmin-barchem@hetnet.nl

Abonnementsgeld  
€ 15.—per jaar

Redactie

Hendrika Dijkman-Harkink  
Albert Esselink  
Gerrit Haijtink  
Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij  
fam. G. Haijtink,  
Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem  
tel. 0573 441278,  
redactie@kerkbarchem.nl

Website

www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst  
www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst

Wilt u graag naar de kerk maar hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligmann tel. **0573 254705**. Graag één dag van tevoren.

Inleverdatum kopij voor:  
donderdag 19 februari 2015  
maartnummer Bkb 2015

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

## Column

De klaermaker hef vake zelf de bokse kapot.

De klaermaker hef zelf de bokse kapot,  
**ach wee kent allemaole wel veurbeelden van zo'n klaermaker.**

A-j drok bunt gebeurd oe dat, zo-as de vrouw van de annemmer dee al tieden een gat in een deure had. Eur man wis der van, maor had zovölle wark in de bouw, dat de deure van zien vrouw, onder an de warklieste bleef.

**Too zien vrouw zich is beklagen bi'j de buurvrouw, zei dee: da-j dit zolange kunt anzeen, zo'n lilleke deure.**

**Ik bellen subiet, den andere annemmer hier in 't darp.'**

Of pas-eleen nog, de installateur von da-w neet good bezig waren, deur neet elk jaor de verwarmingskettel nao te laoten kieken.

Het zol ons nog gebeuren dat het water langs de muren nao beneden kwam.

Wat schets mien verbazing, ik was toevallig bie um thuis, wat leep der langs de mure? Juust, water van de verwarming.

Maor ie kunt het ok van een andere kante bekijken, van den klaermaker den zelf de bokse kapot hef.

Hoo drok maak wie ons soms neet aover een ander, hoo he-w neet een aordeel aover relaties van de ander, zien kind of man of vrouw.

**'At het mienen was dan zol ik um of eur.'**

Wat een oom van mie is deed opmarken:

**'iederene kan met een lastige vrouw ummegaon, behalve deegene den der ene hef.'**

Ik bedoele maor, wee hebt zelf soms de bokse kapot.

Dus laot wie in dit nog nieje jaor eerst naor ons zelf kieken, veur wee aover een ander aordeelt.

En laot wie proberen, ons eigen leaven, daor waor neudig op te lappen!

*Miemel*



# De kerkdienst

## 3. Kyrië en Gloria

### Buiten de kerk

Niets is er minder waar dan die oude uitspraak 'geloven doe je in de kerk'. Kerk-zijn, samen geloven, is geen gebeuren dat zich afspeelt tussen de muren van een gebouw, zoals onze Barchkerk, het heeft alles te maken met ons dagelijks leven. Als we in de kerk eredienst vieren dan is de wereld om ons heen helemaal in beeld. Na Bemoediging en Groet (zie het vorige kerkblad) komt dat tot uitdrukking in het kyrie en gloria.

### Kyrie



Deze naam is afgeleid van 'kyrië eleison' wat in het Oudgrieks betekent: Heer, ontferm U. In het Kyrië, vaak in de vorm van een gebed,

verwoorden we dat we ons verbonden weten met mensen in nood. Delen we met God onze zorg en pijn over alle onrecht, alle lijden van mensen. Geven wij stem aan hen die monddood gemaakt zijn, benoemen we het onrecht dat mensen aangedaan wordt. In hun naam roepen wij tot God om zijn erbij-zijn, zijn ontferming. Want hij weet ook van hen die wij niet op de journaals zien.

### Voorbeeld kyrië-gebed

**Laten wij de Heer aanroepen voor heel zijn wereld:**

**Omwille van uw mensen, Heer, kinderen van één Vader, zusters en broeders uit één huis,** die elkaar naar het leven staan, roepen wij tot U: Kyrië-eleison!

Omwille van uw mensen, Heer, die de moed hebben opgegeven, die zichzelf een mislukking achten en doof zijn geworden voor elk woord van liefde, roepen wij tot U: Christe-eleison! Omwille van uw mensen, Heer, die vrede zoeken, die verlangen naar een leven met U, met elkaar, roepen wij tot U: Kyrië, eleison!

### Woord-daad

In ons geloven zijn woorden en daden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ons belijden-is-doen.

Bidden om Gods ontferming is dan ook uitspreken dat wij zelf ook ontfermend willen zijn. Dat we in navolging van Jezus van Nazareth opstaan tegen wat mensen bescha-

digt, in opstand komen tegen onrecht. Wij bidden daarom ook om Gods ontferming over onszelf. Want wij maken deel uit van de wereld waarin zoveel onrecht heerst. Wij kunnen niet zonder het besef dat God ook om ons bewogen is, zich over ons ontfermt.

### Gloria

Het Kyrië is onlosmakelijk verbonden met het Gloria. Door het verhaal van de Opge-stane weten we, dat niet de haat en de dood het laatste woord hebben, maar de liefde en het leven. We zingen het uit voor God, die ons door zijn verhaal tot opstandelingen maakt, mensen die weten van Gods liefde en trouw die ons bewaart door alles heen. Glorialiedereren zingen van Gods barmhartigheid die geen einde kent. Zo bezingen we in het gezicht van de ellende Gods liefde en recht. Zo bevrijdt in de liturgie het Kyrië en Gloria ons uit het fatalisme en doemdenken. De spiraal van geweld zal eens ophouden.

**God laat ons niet aan ons lot over. Door het zingen van het Gloria waar nog steeds ook iets van het Kyrië** in klinkt, wordt de toekomst opengehouden.

### Voorbeeld van een glorialied

Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam!

Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.

Aangezicht vol van licht, Zie ons met ontferming aan!

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!

Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.

Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,

die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt.

Levenszón, liefdes bron, maak de tongen los voorgoed!



*Jan Leijenhorst*

# Pastorpraat



## Een mooi stel



Op zondag 25 januari hebben we in een feestelijke dienst Joke Lucas mogen bevestigen als ouderling in onze gemeente. (Op de foto geeft Vianne het cadeau namens de kindernevendienst).

Hermien Bannink, Mina Markink en Rianne Weernink hebben ja

gezegd tegen nog een periode als ouderling en jeugddiaken. We zijn heel blij en dankbaar dat zij zich willen (blijven) inzetten voor onze gemeente. We hebben afscheid genomen van Erna Menop en Dinie Vrieling als ouderling in onze gemeente. In zijn dankwoord verwoorde onze voorzitter Gert Tessemaker heel treffend hoe dankbaar we mogen zijn voor hun inzet en betrokkenheid. We mogen als gemeente heel dankbaar zijn voor onze enthousiaste en bevlogen (voltallige) kerkenraad. Gewoon een mooi stel.



## Groothuisbezoek

Tijdens het jaarlijkse groothuisbezoek willen we deze keer aandacht besteden aan het 'hospice'. Een hospice is een plaats waar u de laatste fase van uw leven kunt doorbrengen. Daarnaast kunt u tijdelijk bij hen verblijven wanneer u door ziekte meer zorg en aandacht nodig heeft dan thuis mogelijk is. Ook kan na een intensieve ziekenhuisopname een tijdelijk verblijf in het Buurtzorghuis een overbrugging naar huis vormen. De afgelopen periode hebben gemeenteleden ge-

bruik gemaakt van deze mogelijkheid. Het lijkt ons als pastoraatsgroep goed om u hierover wat meer te informeren. De avond is op 3 maart in de Barchkerk. Voor meer informatie zie elders in dit blad.

## Veertigdagenproject

'Met open handen', zo heet het project dat ons dit jaar begeleidt door de Veertigdagentijd naar Pasen. We volgen een meisje dat op weg gaat naar haar opa en onderweg van alles meemaakt. We maken ook weer een projectboekje waardoor we als gemeente samen met onze kinderen en jongeren ons voor kunnen bereiden op het feest van Pasen.



## Bezinningsgroep

Omdat er in de groep veel vragen leven over wat er nu eigenlijk in de Koran, het heilige boek van de Moslims, staat en hoe dat zich verhoudt met de Bijbel gaan we op maandag 9 februari met deze vragen aan de slag. Ik zal vertellen over het ontstaan van de Islam, achtergronden geven bij de rol van de Koran en we zullen verhalen uit beide boeken lezen en daarover in gesprek gaan. U bent natuurlijk van harte welkom.

## Voorjaarsvakantie

Het is fijn dat Jansje Ruitkamp de week van 22 februari tot 1 maart achterwacht wil zijn in onze gemeente. Daardoor kunnen Ida en ik van een weekje vrij genieten. Voor dringende zaken kunt u dan natuurlijk bij uw wijkouderling terecht.

## Koffiemorgen

Eénmaal in de maand komen er op een donderdagmorgen om 10.00 uur een aantal gemeenteleden in de Wingerd bij elkaar om gezamenlijk koffie te drinken en 'de maand door te nemen'. Gewoon met elkaar te praten over wat we beleven en hoe we het beleven. Door verhuizing en ziekte is de vaste groep wat kleiner geworden en daarom deze uitnodiging aan u om ook eens een kopje koffie met ons te drinken. Wij zorgen natuurlijk voor de koffie en wat lekkers. De eerstvolgende keer is donderdag 5 maart. Ik wens u allen Gods vrede en alle goeds.

*Jan Leijenhorst.*

# In memoriam



Na een periode van afnemende gezondheid is op 6 januari 2015 op 83-jarige leeftijd toch nog onverwacht overleden GERRIT RIBBERS. Hij woonde de laatste jaren op de Hoge Weide. Gerrit (Gait) Ribbers werd op 10 mei 1931 geboren in het boerderijtje op de vijfspiong in Barchem. Een paar jaar na zijn geboorte verhuisde het gezin naar de boerderij aan het eind van de Larikslaan op de hoek met de Woodbrookersweg. Daar groeide hij op samen met zijn broers en zussen. Hij heeft verschillende werkkringen gekend. Als boerenknecht, werkzaam bij de coöperatie in Barchem, bij een meubelmaker en uiteindelijk bij het waterschap. Hij leerde Dinie Dijkman **van 't Hoge Erf in Beekvliet kennen. En op 30 augustus 1958 traden zij in het huwelijk en Gait trok in bij de familie Dijkman.** Daar werden hun twee dochters geboren, Betsy en Gerrie. Naast zijn werk was Gerrit een groot paardenliefhebber. Thuis de paarden verzorgen en met dochter Gerrie en later kleindochter Gerdien bezocht hij concoursen en crossen. In de loop van de jaren kregen

zijn dochters verkering en Gerrie trouwde met Bert Dimmendaal en Betsy trouwde met Ap Klein Brinke. Gerrit en Dinie mochten de trotse en dankbare grootouders worden van Gerrit Hendrik, Gerdien, Wendy, Gerben en Thijs. Groot was de verbijstering toen in 2003 geheel onverwacht zijn vrouw Dinie overleed. Het was voor Gerrit een hard gelag dat hij geen afscheid van haar heeft kunnen nemen. In 2005 werd de boerderij verbouwd en kreeg Gerrit een eigen plaatsje in het tot woonkamer omgebouwde voormalige melklokaal. Hij heeft toen nog een goede tijd gekend. Meehelpen met alle klusjes rond de boerderij en natuurlijk het werken met de paarden. Met de jaren werd zijn gezondheid minder en een periode van ziekenhuisopnames volgde. In 2013 verhuisde hij naar de Hoge Weide, afdeling de Enk. Dat was voor hem wel wennen maar na enige tijd vond hij zijn draai. Op dinsdag 6 januari is hij in alle rust en vrede in het bijzijn van zijn kinderen ingeslapen. Op 10 januari hebben wij hem in het crematorium Slangenburg herdacht en afscheid van hem genomen.



"in odder"

Als een kaars doofde het leven van JANTJEN EGGINK-GOTINK. Op 8 januari 2015 is zij op 95-jarige leeftijd vredig ingeslapen in het Buurtzorghuis in Warnsveld. Jantje Gotink werd op 24 december 1919 geboren op Brandenburg, als middelste van vijf kinderen. Ze ging op Medler naar de lagere school en had graag juffrouw willen worden, maar haar hulp was thuis nodig. Op 11 juni 1943 trouwde ze met Evert Jan Eggink en ze trouwde in op Boskamp. Dat was wel wennen, maar ze kon zich snel aanpassen. Vooral met haar schoonvader kon zij goed optrekken. Het gemis aan eigen kinderen was heel groot, maar ook daar leerde zij zich bij neerleggen. Gelukkig waren er veel kinderen in de buurt en die waren op Boskamp altijd welkom. Tante Jantjen zorgde en was 'altijd goed te passe'. Ze was erg gastvrij, iedereen was welkom en kon mee-eten. Omdat het met de gezondheid van haar man wat achteruit ging en er geen opvolging was, verhuisden ze naar Boschheuvel. Voor nicht Janet heeft tante Jantjen erg veel betekend. In een moeilijke periode werd ze door haar tante met liefde opgevangen en vond Janet

bij haar een thuis. Maart 1990 overleed haar man en bleef Jantje alleen achter op Boschheuvel waar ze nog 13 jaar alleen woonde. In 2003 verhuisde ze, omdat het werk om het huis haar te zwaar werd, naar de Kerklaan in Barchem. Ze pastte zich weer gemakkelijk aan en genoot van alle sociale contacten in de buurt. Was bij kegelen, de bejaardensoos, volksdansen en later de bejaardengymnastiek. En natuurlijk iedere zondag naar de kerk. Daar had ze haar vaste plaats en genoot van de contacten en het koffiedrinken na de dienst. Het laatste jaar begon ze vermoeid te raken. Al klaagde ze nooit. Tot november 2014 hebben haar nichtjes haar bijgestaan en zoveel mogelijk verzorgd. Maar op het laatst ging het niet meer alleen thuis en vond ze liefdevolle verzorging in het buurtzorghuis in Warnsveld. Ook daar was het al snel 'tante Jantjen'.

Op 13 januari 2015 hebben we haar in liefde mogen gedenken tijdens een dienst in de Barchkerk. Tijdens de dienst klonken woorden van Jezus; "Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf". Het komt allemaal 'in odder'. Aansluitend hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats.

# Van de kerkenraad

## Kerkenraadpraot januari 2015

Bij het verschijnen van deze uitgave zijn er twee vergaderingen geweest. De vergadering van uw kerkenraad in januari heeft maar één punt, nl. het kiezen van een voorzitter. Met nagenoeg alle stemmen werd Gert weer gekozen (het is lastig om op je zelf te stemmen). Met zijn allen vinden wij, dat hij het meer dan voortreffelijk doet. Met veel inzicht en met veel gevoel voor Barchemse omstandigheden, vervult hij deze taak.

De vergadering van december had wel inhoudelijke zaken, waarvan ik u onderstaand de belangrijkste mededeel.

Na de bezinning door Jan Leijenhorst, die elke keer weer heel treffende teksten weet te vinden, was het woord aan twee vertegenwoordigers van de Raad van Kerken Lochem.

\* Doel van dit bezoek was om meer zichtbaarheid te geven aan de Raad, maar ook om te kijken of we toch nog niet meer zaken samen op kunnen pakken. Nu worden er gezamenlijk oecumenische diensten verzorgd, de Stichting Hulpverlening is er door ontstaan en ook de diensten op de Hoge Weide zijn een initiatief van de Raad van kerken. In 2015 zal er op 21 juni, o.a. om de jeugd er meer bij te betrekken, een musical opgevoerd gaan worden. Wellicht is een volgend initiatief om met een aantal kerken samen een koor op te richten. De Raad van kerken hoort graag welke initiatieven er genomen kunnen worden. Denkt u iets te weten geef het dan door aan een van de kerkenraadsleden. Wellicht leidt het tot iets moois.

\* De ouderlingen zijn bezig om een groot-huisbezoek voor te bereiden. Het zal één avond zijn in de kerk, waar vertegenwoordigers van een hospice iets zullen komen vertellen. De datum is 3 maart.

\* Vanuit de diakenen wordt gemeld, dat er in de (oude) gemeente Lochem 95 pakketten rondgebracht gaan worden. Het is bestemd voor gezinnen en alleenstaanden, die gebruik maken van de voorzieningen van de voedselbank. Het is toch eigenlijk onvoorstelbaar, maar zeker onacceptabel, dat in deze wereld, waar het soms lijkt of het allemaal niet op kan, er zoveel mensen nauwelijks of niet in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien.

\* De begroting 2015 van de diaconie wordt vastgesteld.

\* De kerkrentmeesters hebben de actie kerkbalans voorbereid. Daar zijn ze eigenlijk snel mee klaar, omdat Annemarie alle werk al uitstekend gedaan heeft.

\* De kerkrentmeesters hebben nog een vacature. Als iemand dat zou willen doen, dan kan hij of zij bij de huidige kerkrentmeesters alle informatie krijgen.

\* De begroting 2015 van de kerkvoogdij is vastgesteld.

\* In het nieuwe jaar geven we de binnenkant van de Wingerd een opknapbeurt. Er zal gesaaid en geverfd moeten worden. We willen zien of we dit met vrijwilligers kunnen gaan doen. Voelt u er iets voor, meldt u zich dan aan bij een van de kerkenraadsleden. Hermien Bannink heeft spontaan de catering voor de vrijwilligers op zich genomen.

\* Joke Lucas komt de sectie van de ouderlingen versterken. Daar zijn we heel erg blij mee.

\* Lang wordt er gesproken over het concept projectplan inzake de verbouwing van de kerk. Onze opmerkingen zullen we doorgeven aan de projectgroep en het verzoek van de kerkenraad aan deze groep is eigenlijk om meer zicht te hebben op subsidiemogelijkheden alvorens een bedrag beschikbaar te stellen.

Zo als te doen gebruikelijk sluiten we de avond af met een gezamenlijk Onze Vader.

## Kerkbalans

Op het moment, dat ik dit schrijf is ook bij ons de Actie Kerkbalans van start gegaan. Vele kerkbalanslopers waren op 13 januari in de Wingerd om de door Annemarie gemaakte enveloppen in ontvangst te nemen. Daarna zijn ze er mee op pad gegaan om de enveloppe met inhoud af te geven bij onze gemeentelieden. Weer of geen weer, deze vrijwilligers werken hun wijk af, want met een aantal dagen komen ze ook weer langs om het antwoord op te halen.

Op het moment, dat u dit leest hebben ze de meeste enveloppen weer opgehaald en zijn inmiddels ook ingeleverd. Daarom was het de **derde februari in de Wingerd 's avonds ook** weer druk. Op die avond hebben we de toezeggingen, die gedaan zijn, ingezameld. Ook de onderweg gehoorde opmerkingen zijn



## Van de kerkenraad

vastgelegd en daar waar nodig zullen we tot actie overgaan. De bezoekkaarten zijn aan de wijkouderling of aan Jan Leijenhorst afgegeven, zodat zij daar ook dat mee kunnen doen waarom gevraagd is. Zodra we de opbrengst weten, zullen wij u dat ook mededelen. Dat zal wellicht in de volgende uitgaaf zijn.

Natuurlijk danken wij alle mensen, die hun medewerking verleend hebben aan deze voor ons zo belangrijke actie.

### **Opknapbeurt "de Wingerd"**

Sedert 2003 hebben wij de Wingerd in gebruik. Het vorig jaar hebben wij, samen met Peter en Hanneke Rappel en met Arienne Koopmans, de buitenkant laten verven. **Het gebouw staat er nu weer "strak"** bij.

Nu is de binnenkant aan de beurt. Niet dat het helemaal uitgeleefd is, verre van dat, maar het is toch nodig, dat er wat aan gedaan gaat worden. We (en dat zijn Hermien en Bertus Bannink en Jo en Herman Nijenhuis) willen de muren sauzen, (dat is nog

niet eerder gedaan), trap lakken vloerbedekking boven schoonmaken en de scheuren in de muren zoveel mogelijk weg werken. We zullen een aantal muren ook een wat andere kleur geven. Besloten is om dat in eigen beheer te gaan doen. We vinden het fijn, dat we Louis Schenk bereid hebben gevonden om hier leiding aan te geven en de werkzaamheden te coördineren.

Hermien Bannink heeft aangeboden om op de dagen, dat de werkzaamheden plaats vinden voor de warme maaltijd te willen zorgen en als je Hermien een beetje kent dan weet je, dat het top voor elkaar komt. We gaan er dus, naast dat er (hard) gewerkt moet worden, een paar hele gezellige dagen van maken.

De werkzaamheden staan gepland voor vrijdag 6 en zaterdag 7 maart. Kun je één of beide dagen en heb je zin om hier aan mee te willen werken, meld je dan aan bij Hermien Bannink, Joke Bannink (ouderling) Jo of Herman Nijenhuis of bij Louis Schenk. Aanmelden kan natuurlijk ook bij de kerkrentmeester Gert Tessemaker of bij mij.

*Gerrit Stegeman*

## Uitnodiging

Groothuisbezoek op dinsdag 3 maart 2015.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een lezing, gehouden door twee verpleegkundigen van het Hospice Buurtzorghuis in Warnsveld. Een hospice is een huis, waar men de laatste fase van het leven kan doorbrengen in een sfeervolle omgeving waar ook familie en vrienden van harte welkom zijn.

Nu de overheid graag wil dat wij langer thuis blijven wonen, kan het zijn dat mensen steeds vaker gaan kiezen voor een hospice als het thuis niet langer gaat. Graag willen Anne-Marie van Veen en Ali Groot Nuelend ons hierover vertellen.

De koffie staat klaar op 3 maart om 20.00 uur in de Wingerd/ Barchkerk.  
Zegt het voort aan familie en bureu.

Van harte aanbevolen door de ouderlingen.

Graag even opgeven bij Janny Sligman tel.254705 of Joke Bannink tel.441783  
(kan tot 2 maart)

(heeft u vervoer nodig?, bel gerust uw wijkouderling)

## Voor de jeugd

Hallo allemaal,  
Deze maand hebben wij voor jullie een knutselwerkje dat te maken heeft met keuzes maken.

Iedere dag moeten we kiezen tussen dingen doen die God graag ziet en dingen die Hij liever niet ziet. Help je je moeder mee als ze daarom vraagt of liever niet? Verdedig je je klasgenootje die gepest wordt of liever niet? Ben je altijd eerlijk of ook wel eens (liever)

niet?

Bekijk maar eens de zinnetjes over goede en verkeerde keuzes hieronder. Knip ze uit of schrijf ze over en kies steeds in welk denkwolkje je die wilt plakken of schrijven: **in het wolkje "Dit hoort wel bij God"** of **in het wolkje "Dit hoort niet bij God"**.

Veel plezier!

*De Kindernevendienstcommissie*

**Knip de zinnen uit en plak ze  
in de denkwolkjes van bladzijde 9**



1. Respect hebben
2. Niet willen helpen
3. Niet doorzeuren
4. Blij zijn met wat ik heb
5. Alleen aan mezelf denken
6. Niet kwaad spreken over een ander
4. Verwend doen
3. Altijd mijn zin willen hebben
5. Rekening houden met een ander
6. Roddelen
2. Een ander helpen
1. **Geen respect hebben.**



Voor de jeugd (vervolg)



## HVD

### Oliebollen

Op vrijdag 12 dec en zaterdag 13 dec hebben we weer een oliebolactie gehouden en we kunnen het kort samenvatten. Het was weer een groot succes. Vrijdagmiddag hebben dames van de HVD oliebolletjes ingepakt. De oliebolletjes waren in de loop van de morgen gebakken door Arjan en Mathilde Jansen en hun medewerkers.

Zaterdagmorgen om 10 uur zijn vele vrijwilligers op pad gegaan om de oliebolletjes te verkopen. De opbrengst mocht er zijn, ongeveer € 1.800,00.

Wij willen een ieder heel, heel hartelijk bedanken, die hier op de een of andere wijze aan meegewerkt heeft.



*Groetjes Rikie, Annie, Jo, Mini, Janny*

## Bim

Barchem centraal

### **SLOW TRAIN op 1 maart met 'blues, ballads en beats' in Barchkerk Barchem.**

Het eerste concert in 2015 van de stichting BiM heeft een Barchems tintje. Ton Kolkman, de helft van het duo SLOW TRAIN woont en werkt namelijk in Barchem. **Samen met Jan Lebesque speelt hij 'blues, ballads en beats'.** Het tweetal haalt zijn materiaal vooral uit blues, country en folk, terwijl de hedendaagse, melodieuze popmuziek niet wordt vergeten. Zo ontstaat een breed repertoire dat voor meerdere generaties geschikt is. Tweestemmigheid is de grootste troef van het duo. De klankkleur wisselt regelmatig door naast gitaren ook blokfluit, (lerse) tinfluit, low whistle, bluesharp, banjo en mandoline in te zetten. Beide muzikanten

kennen elkaar van de Four Stream New Orleans Jazzband waarin ze trombone (Jan) en drums (Ton) spelen. SLOW TRAIN heeft zich vanaf 2012 al laten horen in huiskamers, feestzalen, cafés, restaurants en op terrassen. Een kerk ontbrak nog in het rijtje, maar dat verzuim maken de mannen dus 1 maart goed. Let op: het concert duurt van 15.00 tot 16.00 uur. Na afloop is er in De Wingerd gelegenheid na te praten en een kop koffie of thee te drinken. Die is bij de toegangsprijs van 5 euro inbegrepen.

Kaartverkoop: telefonisch bij Dirk Rossel (0573-441642) en Gerrit Stegeman (0573-252489) en op de dag van het concert in de entree van de kerk.

*Arie Ribbers*



# Varia

Levensknooppunten – rituelen

**Rituelen zijn vaak belangrijk voor ons... - Niet dat je je daar altijd van bewust bent...**

Dagelijkse rituelen geven houvast en regemaat en je kunt ermee ook belangrijke momenten in je leven markeren – op levensknooppunten dus.

Tot nu toe spelen/speelden kerken daarbij een belangrijke rol, bijv. bij huwelijk – doop – uitvaart.

De Raad van Kerken Lochem – Laren – Barchem constateerde echter dat men vanuit de kerken minder toekwam aan rituele begeleiding bij (andere) knooppunten in het leven. Daar komt nog bij dat de band tussen kerk en de samenleving steeds vaker voor velen niet vanzelfsprekend is.

Wij hebben dat opgepakt en willen met belangstellenden op zoek naar een zinvolle invulling van (andere) rituelen bij belangrijke momenten in hun leven, zoals: verhuizen – jubileum-verjaardag-pensionering-ontslag-overlijden-op kamers gaan-ziektelevensverbintenissen-huwelijksfeest-enz.

Rituelen op maat dus – zeker ook voor en met hen die wat verwijderd zijn (geraakt) **van het "instituut kerk". We ervaren dat men hieraan behoefte heeft – ook als de band met een kerk er niet of nauwelijks (meer) is.** Inmiddels heeft menigeen al dierbare herinneringen aan onze initiatieven.

Geïnteresseerd?

Informatie op onze site:

[www.levensknooppuntenlochem.nl](http://www.levensknooppuntenlochem.nl)

Op diverse plekken hebben we onze brochure neergelegd of vraag ernaar.

Neem gerust contact op met:

Dick Beltman 06 – 22 55 91 02

Gerdien Jimmink 0573 – 25 38 14

Jan Leijenhorst 06 – 40 54 95 83

We helpen u graag (op weg)!

Persbericht

Ontmoeting op de berg met Christa Anbeek over Kwetsbaar Leven.

Op zondag 8 maart vindt er op Landgoed Hezenberg in Hattem weer een Ontmoeting op de berg plaats. Christa Anbeek spreekt dan over Kwetsbaar Leven.

Hoe vind je nog een weg in het leven als alles afgebroken is. Dat overkwam Christa Anbeek toen ze op jonge leeftijd haar ouders en broer verloor en later haar partner. Na

het overlijden van haar partner schreef ze het succesvolle boek Overlevingskunst. Ada de Jong verloor in 2008 haar man en drie kinderen tijdens de afdaling van de Italiaanse berg Mt. Dolent. Er volgden dagen, maanden, jaren met voor haar de voortdurende vraag of er nog leven kan zijn nu alles anders is. In haar zoeken ontmoette ze Christa Anbeek. Samen schreven ze het boek de Berg van de Ziel. In dit boek staan hun ervaringen centraal. Kun je uitstijgen boven jezelf en het verdriet.

Christa Anbeek zal ons meenemen in deze persoonlijke zoektocht naar de diepere zin van dood en leven. Daarbij komen diverse geestelijke stromingen aan bod. Ook ons eigen zoeken krijgt op deze middag een plek.

Christa Anbeek is naast schrijver van boeken universitair hoofddocent bestaansfilosofie aan de Universiteit Humanistiek te Utrecht en bijzonder hoogleraar bij het Remonstrants Seminarium aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Locatie: Landgoed Hezenberg. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Kosten: € 17,50 p.p. incl. koffie/thee en na afloop een drankje. U kunt zich aanmelden via de website [www.hezenberg.nl](http://www.hezenberg.nl).

Oecumenische viering in het openluchttheater

U kunt nu al vast de datum voor de volgende oecumenische viering noteren: 14 juni 2015 in het Openluchttheater in Lochem. Aan deze viering, georganiseerd door de raad van kerken, doen ook wij als Barchkerk mee. Het belooft een bijzondere viering te worden, een theaterdienst waarin band, publiek en koor hun eigen rol spelen. Met liederen op muziek van o.a. Marco Borsato, Bløf, en Nick en Simon. Eigentijds en oecumenisch, actueel en spiritueel. Mis het niet.

Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbel in Gewone Taal voor kinderen van de basisschool. De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een bijbel voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. De complete Bijbel is aangevuld met extra thema's en opdrachten en neemt kinderen mee op ontdekkingstocht. Zo komt de Bijbel dichtbij. De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een waardevol afscheidscadeau voor kinderen bij het verlaten van de school.

## Varia (vervolg)

Bijbel in Gewone Taal voor jou is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap, uitgeverij Kwintessens en uitgeversgroep Royal Jongbloed. De bijbel bevat naast de complete Bijbel in Gewone Taal 44 extra **pagina's voor kinderen, een personalisatiepagina en een boekenlegger.**

### ZWO

Ook dit jaar zal de ZWO weer meedoen aan de Paasgroetenactie. We zullen de kaarten verkopen in de dienst van 8 maart in Barchem en 15 maart in Ruurlo.

Het zijn de diakenen en ZWO-commissies die deze actie dragen! Zij maken het mogelijk dat er paasgroeten gestuurd worden: naar mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International, naar Nederlandse gevangenen in het buitenland en naar gedetineerden in gevangenissen in Nederland (waar de gevangenispredikanten de **kaarten uitdelen**). **Zo'n kaart doet goed.** Niet alleen de gevangenispredikanten zeggen dat, het blijkt ook uit de reacties van mensenrechtenactivisten en -organisaties. Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop geven. De paasgroetenkaarten zijn gemaakt door gedetineerden, die in een project werkten aan het thema van de 40dagentijd: Open je handen. De foto van de bloemenkaart is gemaakt door Ivon, penitentiair medewerker. Het zal u misschien verbazen, maar een van de meest gemaakte fouten is, dat gemeenteleden wel een groet, maar geen naam op de kaart zetten. Zonder naam is het geen hartelijke groet; kaarten zonder naam worden mogelijk niet uitge-

deeld in de gevangenissen hier, en ze worden niet doorgestuurd naar gevangenen in het buitenland. Het is van belang, dat er geen adres of woonplaats op de kaart geschreven wordt. De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen, dus daar moet niets op geschreven worden, maar het is fijn als u daar wel een postzegel op plakt. Dit is een bloemenkaart, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen. De gevangenis-predikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen. Omdat het dubbele kaarten zijn, verzendt u deze in een envelop met postzegel die reeds bijgevoegd is.

**De kaarten zijn te koop voor € 2,10, dit is inclusief de postzegels.** De groetenkaarten kunnen tot en met dinsdag 1 april verstuurd worden.

*Rita Asselman*

Namens de ZWO commissie Barchem/Ruurlo,  
Rita Asselman

## Personalialia

MUTATIES vanaf 1 december 2014

### Ingekomen:

mw. A. van Eekeren  
dhr. D.H. Breukink  
mw. M.N. Asselman  
dhr. H.J.B. Ebbekink

### van:

Borculo  
Lochem  
Markelo  
Lochem

### naar:

Beekvliet 1  
Zwiepseweg 166  
Schuppert 7  
Enteldijk 2

### Verhuisd:

mw. V.N. Arfman  
dhr. N. Leppink  
mw. H.J. Breukink-Olijdam  
mw. J.H. Postel-Odding  
dhr. F. Stegeman

### van:

Borculoseweg 31  
Enteldijk 3  
Zwiepseweg 166  
Zwiepseweg 153  
Haytinksdijk 2

### naar:

Wageningen  
Beekvliet 1  
Zwiepseweg 166 A  
Hoge Weide  
Warnsveld

# Personalia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

15-02 mw. W.H. Knoef-Flamma, Noorderwal 22G, Lochem	84 jaar
21-02 mw. J.B. Maarschalkerweerd-Wennink, Eekvenne 3,	80 jaar
22-02 mw. M. Hogevoonder-Hiddink, De Weverij 31, Borculo,	87 jaar
02-03 mw. H.A. Hiddink-Roekevisch, Oosterwal 18 K018, Lochem,	90 jaar
05-03 dhr. D.J.C. Smeitink, Dollehoedsdijk 8,	75 jaar
08-03 dhr. G.H. Vrugink, Lenderiet 8,	85 jaar

Huwelijksjubileum:

18-02 fam. Kamperman, Vrochterdijk 11,	61 jaar getrouwd
--	------------------

Bloemengroet:

De bloemen gingen de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar:

23-11 dhr. G. Slotboom, Ruurloseweg	23-11 fam. Wildschut, Zutphen
30-11 mw. G. Teunissen, Woonplus	30-11 mw. J. Eggink, Buurtzorgcentrum Warnsveld
07-12 mw. H. Flierman, Vrochterdijk	07-12 mw. C. Harkink, Borculoseweg
07-12 mw. W. Klokman, Zwiapseweg	14-12 dhr. G. ter Haar, Haijtinksdijk
14-12 mw. J. Regelink, van Damstraat	21-12 dhr. W. Keizer, Berkellaan
21-12 dhr. G. Rouwhof, Ruurloseweg	25-12 mw. J. Weernink, Schoneveldsdijk
28-12 mw. L. Arfman, Borculoseweg	28-12 dhr. H. Harkink, Winkelsdijk
04-01 mw. D. Flierman, Hazelberg	11-01 fam. Rietman, Lochemseweg
11-01 mw. A. Postel, Hoge Weide	18-01 fam. Klein Brinke, Kulsdom
18-01 mw. M. Luesink, Zwiapseweg	

## Collecten & giften

Collecten:	1e collecte	bestemd voor	2e collecte	
Datum			diaconie	kerkvoogdij
23-11	112,22	Plaatselijke Diaconie	50,05	50,05
30-11	82,16	Missionair Werk	25,65	25,65
07-12	38,50	Pastoraat	13,65	13,65
14-12	86,81	Henk Kaemingk Mexico	18,92	18,92
21-12	116,12	IKA	38,70	38,75
24-12	95,77	Pax kinderpulp (dienst Hoge Weide)		
24-12	94,80	Kinderen in de Knel	26,62	26,61
25-12	102,20	Kinderen in de Knel	35,20	35,17
28-12	13,35	Edukans	4,40	4,40
04-01	41,70	Plaatselijke Diaconie	18,18	18,17
11-01	22,70	St. Hulpv. Loch. Kerken	10,25	10,25
18-01	<u>79,90</u>	Oecumene	<u>16,40</u>	16,40
	€ 886,23		€ 258,02	€ 258,02

Giften:

voor onderhoudsfonds toren en kerk: fam. P.-S. € 50,00; nn. € 50,00; nn. € 10,00; nn. € 20,00; nn. € 10,00; nn. € 15,00

voor diaconie en kerkvoogdij: nn. € 10,00; nn. € 15,00; fam. S-B; € 40,00; nn. € 10,00

voor bloemenpotje: mw. N.H. € 10,00; nn. € 5,00

voor nieuwe inrichting kerk: fam. C. € 1000,00

# Wijkindeling ouderlingen

Wijk 1: ouderling Janny Sligman-Bannink,  
Stuwdijk 6 – 7244 PW Barchem, tel. 254705, e-mail: wimsligman@kpnmail.nl  
Brinkerinkweg, Doktersdijk, Enkweg, Flierdijk, Lochemseweg 30 – 35 t/m 40, Looweg, Schoneveldsdijk 1 t/m 21, Tobbert, Vrochterdijk, Wiersserbroekweg, Winkelsdijk, Woodbrookersweg, Zwarteweg.

Wijk 2: ouderling Ria Breukink-Olijdam,  
Zwiepseweg 166a – 7241 PV Lochem, tel. 251989, e-mail: riabreukink@gmail.com  
**De Heest, Hessenweg, Hofmanssteeg, Lindeboomsweg, 't Overlaar, Rammelgoor, Wengersteeg, Witzand, Zwiepse Horstweg, Zwiepseweg van bord bebouwde kom (dorp) t/m 167.**

Wijk 3: ouderling Hermien Bannink-Eggink,  
Lochemseweg 6 – 7244 AB Barchem, tel. 461311, e-mail: bbannink@kpnmail.nl  
Bekenschot, Bergweg, Bosweg, Bremstraat, van Damstraat, Heidehof, Heidehoflaan, Lochemseweg, Omloop, Ruurloseweg, Vennemansweg.

Wijk 4: ouderling Mina Markink-Klumper,  
Schuppert 3 – 7244 NH Barchem, tel. 06 43195558, e-mail: ernamenop@hotmail.nl  
**Beekvliet, Borculoseweg (zonder "Het Station"), Enteldijk, Hazelberg, Scholtenhof, Schuppert, Zwiepseweg t/m 14 in de bebouwde kom (dorp).**

Wijk 5: ouderling Joke Bannink-Kok,  
Scholtenhof 6 – 7244 AX Barchem, tel. 441783, e-mail: jbannink@kickmail.nl  
**Barchvenne, Borculoseweg 4 ("Het Station"), Bosheurneweg, Dammerweg, Dennenlaan, Eekvenne, Groenehof, Haytinksdijk, Hietland, Lenderiet, Maandagsdijk, Molenweg, Muldersweg, Palsenborgweg, Platvoetsdijk, Sleumersteeg, Soerinkweg, Sparrenlaan, Wiechersweg.**

Wijk 6: ouderling Bertha Welbergen-Wentink,  
Schoneveldsdijk 12 – 7244 RP Barchem, tel. 441219, e-mail: bertha.welbergen@gmail.com  
Dollehoedsdijk, Hardermaat, Loerhaze, Maatweg, Mosselseweg, Nijlandweg, Oude Ruurloseweg, Polsteeg, Schoneveldsdijk vanaf 22, Stuwdijk, Vordenseweg, Wildenborgseweg, Zwarteveenweg.

Wijk 7: ouderling Janny Sligman-Bannink,  
Stuwdijk 6 – 7244 PW Barchem, tel. 254705, e-mail: wimsligman@kpnmail.nl  
Beukenlaan, Kerklaan, Larikslaan, Schoolstraat, Wiedemhof.

Wijk 8: ouderling Joke Lucas-Lamberts,  
Willem Alexanderlaan 99 - 7261 WN Ruurlo, tel. 442487, e-mail: joke.henk99@gmail.com  
Diverse adressen in Ruurlo en bebouwde kom Borculo.

Overige gemeenteleden buiten Barchem, worden bezocht door de ouderling van de wijk in Barchem, waar ze gewoond hebben.



## Agenda

02-02 20.30 u. moderamen, Wingerd  
09-02 20.00 u. bezinningsgroep, Wingerd  
11-02 20.00 u. kerkenraad, Wingerd  
16-02 20.00 u. werkgroep Boek Barchem, Wingerd  
17-02 18.30 u. ouderlingenvergadering  
18-02 20.00 u. jeugdraad  
01-03 15.00 u. BiM, Barchkerk  
03-03 20.00 u. **grootuisbezoek 'thema: hospice'**  
Barchkerk  
05-03 10.00 u. koffiemorgen, Wingerd



## Tegeltjeswijsheid



## Adressen

Voorzitter kerkenraad:  
Dhr. Gert Tessemaker,  
Ruurloseweg 47, 7244 PC Barchem,  
tel. 0573 441146,  
voorzitter@kerkbarchem.nl.

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,  
Ruurloseweg 12, 7244 AV Barchem,  
tel. 0573 402102,  
(alleen in noodgevallen: 06 40549583)  
Reguliere werkdagen: dinsdag,  
woensdag en donderdag,  
jan@leijenhorst.nl.

Scriba: Mw. Erika Kok,  
Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT  
Barchem, tel. 0575 556878,  
scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,  
Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem,  
tel. 0573 441786,  
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaardiensten  
tevens uitvaartkoster:  
Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31  
7244 NM Barchem, 0573 441741  
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:  
José Esselink, Brinkerinkweg 2  
7244 RT Barchem, tel. 0573 441822  
esselink.a@planet.nl

Contact organisten:  
Dhr. Douwe Mik ,  
Van Tuijll van Serooskerkenweg 19  
7261 NK Ruurlo, tel. 0573 452600,  
douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,  
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem,  
tel. 0573 254705,  
wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,  
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem  
tel: 0573 441783.  
jbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:  
Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34  
Diaconie / Plaatselijke Zendingscom.  
Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder  
Wingerd: fam. H.J. Nijenhuis,  
Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,  
tel. 0573 459652 of 06 81714788

# Kerkdiensten

Zondag 8 februari		5e zondag van Epifanie
10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst Lezing: 2 Koningen 4: 18-21, 32-37; Marcus 1: 29-39 Diaconale collecte: Pax Kinderhulp
10.00 uur	Hoeksteen	Ds. L. van Wijk, Lochem
10.00 uur	Dorpskerk	Ds. F. Borger, Amsterdam
Zondag 15 februari		6e zondag van Epifanie
10.00 uur	Barchkerk	Ds. J. Hazeleger, Eibergen Lezing: 2 Koningen 5: 1-3, 91-15; Marcus 1: 40-45 Diaconale collecte: ZWO Ruurlo/Barchem
10.00 uur	Dorpskerk	Ds. T. Gaastra, Maaltijd van de Heer
Zondag 22 februari		1e zondag 40 dagen
10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst Lezing: Genesis 9: 8-17; Marcus 1: 12-15 Diaconale collecte: 40 dagen Noodhulp
10.00 uur	Hoeksteen	Ds. T. Gaastra
10.00 uur	Dorpskerk	Mw. Ds. A. Meurs-de Vries
Zondag 1 maart		2e zondag 40 dagen
10.00 uur	Barchkerk	Mw. J. Ruiterkamp, Bathmen Lezing: 1 Koningen 19: 9-18; Marcus 9: 2-10 Diaconale collecte: Kia Voorjaarszendingsweek
10.00 uur	Dorpskerk	Ds. T. Gaastra
Zondag 8 maart		3e zondag 40 dagen
10.00 uur	Barchkerk	Dhr. J.H. Leijenhorst Lezing: Exodus 20: 1-17; Johannes 2: 13-22 Diaconale collecte: Kia Binnenlands diaconaat
10.00 uur	Hoeksteen	Ds. B. Seelemeijer, Zutphen
10.00 uur	Dorpskerk	Ds. J.W.T. Muntendam, Epse
Zondag 15 maart		4e zondag 40 dagen
10.00 uur	Barchkerk	Mw. N. Hengeveld, Eibergen Lezing: Jozua 4: 19-5: 1, 10-22, Johannes 6: 4-15 Diaconale collecte: ZWO Ruurlo/Barchem
10.00 uur	Dorpskerk	Ds. T. Gaastra

In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.