

Column

De kerkdienst  
7. de collecte

Pastorpraat

In memoriam

Van de voorzitter

Van de kerkenraad

ZWO

Van de jeugdraad

Personalia

Collecten en giften

Agenda

Komende diensten



### **Vriendschap**

Op het pad  
van de vriendschap  
bloeien de  
mooiste bloemen  
ze heten;  
verdraagzaamheid,  
eerlijkheid,  
hulpvaardigheid  
en vertrouwen.

# Colofon

Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2. Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:  
0573 442441

## Abonnementen en adreswijzigingen

Annemarie Platerink-Postel  
Schuppert 2, 7244 NH Barchem  
tel. 0573 441626  
kerkadmin-barchem@hetnet.nl

## Abonnementsgeld

€ 15.—per jaar

## Redactie

Hendrika Dijkman-Harkink  
Albert Esselink  
Gerrit Haijtkink  
Jan Leijenhorst

## Aanleveren kopij

fam. G. Haijtkink,  
Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem  
tel. 0573 441278,  
redactie@kerkbarchem.nl

## Website

www.kerkbarchem.nl

## Meeluisteren kerkdienst

www.kerkdienstgemist.nl

## Ophaaldienst

Wilt u graag naar de kerk maar hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman tel. 0573 254705. Graag één dag van tevoren.

## Inleverdatum kopij voor:

donderdag 25 juni 2015  
Juli/augustusnummer Bkb 2015

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

# Column

## Wi'j foetert wat af

Heb iele dat ok wel is, da-j argens zit en ie heurt de gesprekken an en er is weinig good van alles, waar de aoverheid, dus eigenlijk wi'j zelf, het geld an uutgeeft. Ik heb het effen op een riege ezet, maor nem mie van-dage met een grote batse zolt.

Laot ze het geld argens anders an uut geven.

Wet ie wat ze in Barchem hebt edaone?

Ze hebt een bult geld uut-egeven an een dorpsplein.

Kunt ze het geld neet better gebruiken?

Zo'n plein waort ze staot te löllen en te drinken en ka-baal te maken. Besteedt het an de huusholdelijke zorg.

An de huusholdelijke zorg? Könt dee mensen dat neet zelf betalen? Hadden ze maor neet alles an de kinder motten doen. Of at ze nooit wat hebt of hadden, hebt ze neet good op epast en hadden ze maor neet zo vake op vakantie motten gaon. Laot ze het besteden an de natuur.

An de natuur, natuur waor is dat good veur? Veur mensen dee niks betters te doen hebt dan daar rond te slungelen. En dan wordt der ok nog goeie landbouw grond verknooid ok. Kan het neet better besteed worden an de weage?

An de weage, kunt ze nog harder jagen en waor mot ze zo neudig hen? Laot wi'j het geven an het buutenland of an de karke.

An het butenland dee potverteeders en in de karke, heb ze mie verteld, daar zit mensen dee zundags uut zit te denken hoo ze oe deur de wekke bie de bene kunt nemmen.

Op de banke kun ie het ok neet meer zetten, daar zit toch graaiers. Nee het is allemaole niks, good dat ze geld an het dorpsplein hebt besteed.

Dan kun wi'j het daar op het plein der is oaver hebben da-j tegenwaardig neet meer wet, waor ze met het geld, oe geld, hen mot.



*Miemel*

# De kerkdienst

## 7. de collecte

### Even wat anders?

De collecte. Hoort die echt bij de liturgie van een kerkdienst? Past die wel in het rijtje van votum, groet en zegen? Van bidden, zingen, uit de bijbel lezen en preken?

Vaak wordt het gevoeld als een onderbreking van de liturgie.

Er valt even niks te doen. Je moet even wachten tot de collectanten klaar zijn. Daarom speelt de organist maar iets. Je gaat wat verzitten. Je praat misschien even zacht met de buur in de bank. Er is gewoon even een pauze in de dienst.

Straks gaan we weer verder.

### Plaats in de kerkdienst

Toch is de inzameling der gaven een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst. Het is ons antwoord op de verkondiging (de preek).

We hebben de schriftlezingen en de uitleg gehoord, daarop gereageerd met onze liederen, maar nu komt het er eigenlijk op aan: voegen we ook de daad bij het woord? Hoe vertalen we al die grote woorden over hoe het anders kan en anders moet in deze wereld, door naar de concrete werkelijkheid? De eerste gelegenheid daarvoor biedt de collecte of ook inzameling der gaven genoemd.

### Begin

De oorsprong van de collecte is namelijk de inzameling van de gaven (in natura, eten en drinken) die de rijkere gemeenteleden meebrachten, zodat de armere gemeenteleden ook van een goede maaltijd konden genieten.

De eerste christengemeenten kwamen namelijk op de eerste dag van de week (de zondag) 's avonds na de werkdag, bij elkaar in een zaaltje of bij een van de gemeenteleden thuis. Dan werd eerst de gewone maaltijd (van meegebrachte gaven) genuttigd die dan weer afgesloten werd met het vieren van de "maaltijd van de Heer".

Geen wonder dat de apostel Paulus tekeer gaat over het "onwaardig" eten en drinken, namelijk het zelf opeten en drinken van de meegebrachte gaven, voordat de armen zijn gearriveerd; het vieren van de maaltijd van de Heer heeft dan geen enkele betekenis meer.

### Serius nemen van het woord

Een collecte en de daarbij behorende afkon-

diging is dus een onmisbaar onderdeel van de dienst, waarmee we aangeven hoe serieus we de woorden van God nemen en in hoeverre we werkelijk betrokken willen zijn op mensen in nood dichtbij en ver weg.

Daarom is de diaconale collecte, die door de diaconie besteed wordt aan hulp voor mensen in de knel, de eerste collecte. Meestal is deze collecte bestemd voor een bepaald doel.

Dat er ook een tweede collecte moet zijn voor de huishoudportemonnee van de kerk, is eigenlijk jammer, die heeft een duidelijk ander karakter. (Het zou mooi zijn als deze afgeschaft kon worden. Alleen zullen we dan in januari wat royaler moeten zijn met de toezegging van onze vaste bijdragen voor de begroting van de kerk.)

### Liturgie

De collecte is dus ten volle een stukje liturgie; wij staan vrijwillig iets af van ons bezit en geven daarmee een begin van een daadwerkelijk geloofsantwoord. Het is dus veel meer dan een duit in het zakje doen. Het is ook een signaal van delen en geven van wat we zelf ontvangen hebben. Niet voor niets hoort de collecte bij het onderdeel 'gebeden en gaven'. Zowel bij de collecte als bij de voorbede hebben we de nood van de ander in gedachten.

PS. Vreemd is wel dat we wat betreft de collecte vaak niet doen aan inflatiecorrectie. Hoelang geven we nu al niet bijvoorbeeld 1 euro?

*Jan Leijenhorst*



# Pastorpraat



## Examen

De afgelopen periode was voor heel veel jongeren heel spannend. Examens, schoolonderzoeken, hard werken om over te gaan. Ook voor ons als kerkgemeenschap was dit voelbaar. De jongelui waren zo druk met hun schoolwerk dat zelfs de zondagmorgen hiervoor gebruikt moest worden en de geplande tienernevendienst niet kon doorgaan. Het is fijn om te mogen ervaren dat ze hun opleiding zo serieus nemen en hun kansen met beide handen aanpakken. We hopen dat al hun inspanningen beloond worden met een goed (examen)resultaat. Mocht dit niet zo zijn dan wensen wij hen veel sterkte en moed om het schoolwerk weer goed op te pakken.



## Wat nu?

in zijn bijdragen in dit Barchkerkblad verwoord onze voorzitter heel duidelijk welk gevoel er na Pinksteren in onze kerkgemeenschap kan ontstaan. We hebben de drie grote feesten gehad, nu is het voor ons een beetje 'kerkvakantie'. Wat sommige activiteiten betreft is dit ook zo. De bezinningsgroep, de koffiemorgen en een heel aantal andere vergaderingen en bijeenkomsten kennen een soort zomerreces. Rond de startdienst (het woord zegt het al) op zondag 20 september komen al deze activiteiten ook weer op gang. Maar de kerkactiviteiten van de kerk, de zondagse erediensten en het omzien naar elkaar gaat gewoon door.

## De Barchschole

Namens onze kerkgemeenschap mag ik iedere week op de Barchschole de godsdienstlessen verzorgen. Op dinsdagmorgen en het eerste uur van de dinsdagmiddag kwam ik in de groepen 3 t/m 8 om (bijbel)verhalen

te vertellen en met de kinderen te spreken over het 'meer' in het leven. Omdat er op de Barchschole met een totaal ander onderwijsstelsel gewerkt gaat worden, zal dit ook voor mij anders worden. Hoe het er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat ik het volgende schoolseizoen op de vrijdag lessen voor kinderen uit de fases twee en drie zal gaan geven. (Dit zijn kinderen uit de vroegere groepen 4,5,6 en 7,8.) Het is geen klassikaal onderwijs meer en dat geldt ook voor mij. Ouders moeten (in samenspraak met de kinderen) aangeven of zij willen dat hun kind(eren) mijn lessen volgen. Hoe groot de groepen gaan worden waaraan ik godsdienstlessen zal geven is dus nog onzeker. Wat wel zeker is dat ik mijn lessen zal laten aansluiten aan het thema dat de Barchschole voor een periode (een kluster) vaststelt. Dit laatste spreekt mij zeer aan omdat hiermee het verhaal van de bijbel zo verbonden kan worden met waar de kinderen mee bezig zijn. En dus ook heel praktisch gemaakt kan worden. Dit alles betekent voor mij wel meer voorbereiding, zodat ik naast het lesgeven zelf waarschijnlijk een volledige werkdag aan school zal moeten besteden. Maar dat is het denk ik wel waard. Zodra er meer bekend is, laat ik het u weten.

## Hogeweidedienst

Iedere tweede donderdag van de maand is er in de Hoge Weide een kerkdienst, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Lochem-Laren-Barchem. Voorgangers uit deze gemeenten gaan om de beurt voor in een kerkdienst die in de therapieruimte van de Hoge Weide gehouden wordt van 16.45 uur tot 17.30 uur. Bewoners van de Hoge Weide en de aanleunwoningen worden hiervoor uitgenodigd. Vrijwilligers vanuit de gemeente van de voorganger zorgen voor het ophalen en weer naar hun kamer brengen van de bewoners.

Donderdag 11 juni mag ik weer voorgaan en dat vind ik een waar genoegen. Het is heel fijn om alle bekende gezichten weer te zien, even, als de mogelijkheid zich aandient, wat bij te praten. En vooral samen te genieten van het samenzijn als gemeente van Christus.

Ik wens u allen Gods vrede en alle goeds

*Jan Leijenhorst.*

# In memoriam



'Het gevecht is zwaar als je het niet kunt winnen.

De wil was er nog, de kracht niet meer.

Herinner mij zoals ik was, heel gewoon, heel bijzonder'

Op vrijdag 1 mei is op 64-jarige leeftijd overleden GERRIT ROUWHOF, Ruurloseweg 43. Gerrit werd op 31 oktober 1950 geboren als jongste in een gezin met zeven kinderen. Hij ging naar de lagere school in Barchem en daarna naar de technische school in Lochem. Hij

leerde daar voor timmerman. Hij heeft ongeveer een jaar gewerkt als timmerman op de timmerfabriek in Geesteren, maar stapte toen over naar de machinefabriek van Ten Have in Vorden. Daar heeft hij 30 jaar gewerkt, tot het faillissement van de fabriek.

Op kantoor bij Ten Have werkte ook Antonette Pardijs uit Vorden. Er ontstond een hechte vriendschap en op 16 september 1977 traden Gerrit en Antonette in het huwelijk. De woning aan de Ruurloseweg werd

verbouwd en daar werden hun drie kinderen geboren, Martijn, Ronald en Leonie. Gerrit was een rustige man die na zijn werk veel van knutselen hield en het verzorgen van de dieren.

Als vrijwilliger is hij tot zijn 55-ste bij de brandweer van Barchem geweest. Kenmerkend voor hem was zijn droge humor. Door de dingen net even iets anders te zeggen gaf hij vaak met een kwinkslag een draai aan het gesprek. Toen de machinefabriek Ten Have failliet ging, vond hij werk bij de Meilink Groep in Borculo, specialist in industrieel verpakken. Daar werkte hij in de inpakhal op de heftruck. Zestien jaar heeft hij er gewerkt en begin volgend jaar zou hij met pensioen kunnen gaan. Maar van al zijn plannen, samen met Antonette, kwam niets terecht. Na een dappere strijd tegen de alvleesklierkanker is hij toch nog onverwacht overleden.

Op vrijdag 8 mei hebben wij hem in het crematorium de Omarming in Zutphen herdacht en afscheid van hem genomen. De zondag erop hebben we tijdens de kerkdienst in de Barchkerk aan het licht van de Paaskaars een lichtje ontstoken bij zijn naam in de gedenkwand.

## Van de voorzitter



### **Pinksteren voorbij en dan?**

Nu we de pinksterdagen achter ons hebben, zijn alle christelijke feestdagen vanaf Kerst voorbij. Een hele reeks van Kerst, via Pasen naar Pinksteren en alles wat er tussen zit. Is het voor ons dan klaar tot aan de volgende kerstdagen?

Nou, ik dacht het niet! Misschien begint het wel juist met Pinksteren. Immers, dat is het moment dat wij mensen de wereld in worden gestuurd om de grote boodschap van Pinksteren, de liefde van de Geest van God, te verspreiden en uit te stralen naar alle mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.

Dan kun je denken: Hoe moet dat dan? Dat kan ik toch niet? En, wat moet ik me daar bij voorstellen? Ik zou zeggen: Probeer het maar gewoon! Gewoon doen wat je misschien altijd doet. Ga met elkaar om zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Omzien naar elkaar, elkaar bijstaan in mooie, maar ook zeker in droevige tijden. Oprecht aan-

dacht geven aan een familielid, vriend(in) of buurvrouw/buurman die er even doorheen zit. Het lijkt misschien wel vanzelfsprekend dat het gebeurt, maar toch zijn dat ook handreikingen die door de Geest van Pinksteren worden gestuurd. Kleine dingen die het leven een stuk aangener kunnen maken! Ook al zijn de feestdagen dan voorlopig voorbij; het komende half jaar kunnen we in elk geval aan de slag met allerlei opdrachten die we als mensen van God hebben gekregen! In de kerkdienst op eerste Pinksterdag werd het mooi uitgebeeld door onze pastor Jan Leijenhorst. Hij had een heel dun visdraad gespannen vanaf de vloer voorin de kerk tot boven de preekstoel. Het "lijntje" tussen God en de mensen werd ermee uitgebeeld. Je ziet het bijna niet, maar het is er wel degelijk! Zo is het ook met de mensen om je heen. Er lopen onderling allerlei lijntjes, die je misschien niet altijd ziet, maar ze zijn er wel.

## Van de voorzitter (vervolg)

Laten we er vooral gebruik van maken. In onze gemeente zijn we nog naarstig op zoek naar enkele nieuwe kerkrentmeesters. Mensen die een beetje financieel en zakelijk inzicht hebben en daarmee de gang van zaken rondom geld en gebouwen behartigen. Gelukkig zijn er ook nog veel mensen in Barchem en omgeving die een "lijntje" hebben met de kerk en die de kerk ook een warm hart toedragen. Misschien is het nu

wel het moment om ook dat lijntje eens wat aan te spannen en wat tijd vrij te maken om zo samen te werken aan de toekomst van onze kerkelijke gemeente.

De komende maanden gaan we actief mensen benaderen voor deze functie. Verderop in dit kerkblad wordt er meer uitleg over de functie gegeven.

*Gert Tessemaker*

## Van de kerkenraad

### **Kerkenraadpraot mei 2015.**

Zoals altijd komen we de tweede woensdag in de maand als kerkenraad bij elkaar. Jan Leijenhorst opent de avond meestal met een stukje bezinning. Oftewel: Jan leest een paar zinnen uit de Bijbel of uit een ander boek om over na te denken. Dit keer ging het over dat we onszelf vaak suf prakkiseren. In Matthéüs staat geschreven dat we er geen "el" langer door leven. Het helpt door dingen meteen te doen en niet te laten opstapelen, en het geeft meestal ook nog een goed gevoel als we zaken meteen afhandelen en het geeft ook minder stress.

\* De zomeringdienst op 9 augustus zal worden verzorgd door de kerkenraadsleden; Hermien, Carla, Rita en Gert.

\* De Barchkerk is binnenkort aan de beurt voor de vierjaarlijkse visitatie. Een afvaardiging van twee personen van het regionaal college voor de visitatie in de provincie Gelderland zal vóór het gesprek met de kerkenraad een "spreekuur" houden voor gemeentelieden die een beroep op hen willen doen. En ook vindt er een gesprek plaats met onze pastor.

\* Omdat Gersina Tessemaker bezig is met het erediensrooster voor 2016 nemen we de lijst van voorgangers door en vullen die aan.

\* De diakenen melden dat bij Attent producten voor de voedselbank ingeleverd kunnen worden. Iedere vrijdagochtend worden ze daar opgehaald. De producten die bij de kerk ingeleverd zijn, worden daar ook aan toegevoegd.

\* De kerkrentmeester meldt dat de opbrengst (2014) van de oliebollenactie er nog staat. Het zou besteedt worden aan buitenverlichting, maar bij nader inzien werd dit

gezien als overbodig. De vergadering gaat akkoord om het geld te reserveren voor de kerkinrichting. Van de opbrengst 2013 zullen door René Bruns 2 bankjes gemaakt worden van het hout van de acaciaboom uit het plein.....echter, nog even geduld, het hout droogt 1 cm per jaar en moet minimaal 3 jaar drogen.

\* Classis: Op 22 april jl. zijn 2 afgevaardigden van de Barchkerk naar Geesteren geweest voor de classisvergadering waar Ds. Plaisier uitleg gaf over zijn 7 geschreven ambtsbrieven.

Ook vertelde hij dat de Synode bezig is met het grote vraagstuk: "Waar staan we als kerk na 2025?"

\* De kerkenraad geeft akkoord aan uitnodiging voor het Apostolisch genootschap om lid te worden van de Raad van Kerken Laren-Lochem-Barchem. Andere leden zijn: Remonstrantse- Katholieke- en de Protestantse kerken.

\* De kranslegging op 4 mei is heel goed verlopen, namens de gezamenlijke kerken Barchem is een krans gelegd. Jan Leijenhorst deed het slotwoord, waarin vermeld werd dat de scholieren de oorlogsgraven adopteren.

\* Het voorstel is om het kruis voorin de kerk van hout uit de natuur en versierd met bloemen, te laten hangen. We besluiten de vergadering met het "Onze Vader"..

*Joke Bannink*

# Van de kerkenraad (vervolg)

## **Actie Kerkbalans.**

Als kerkrentmeesters zijn wij lid van de "Vereniging voor kerkrentmeesterlijkbeheer" en daarom krijgen wij elke maand het blad Kerkbeheer. Hier staan zeer regelmatig erg lezenswaardige artikelen in. Zo ook in de maand april van dit jaar: (het artikel gaat over geldwerving)

"Een plaatselijke gemeente, die om een bijdrage van haar gemeenteleden vraagt, stapt met die vraag een wereld binnen die door anderen zeer professioneel bewerkt wordt. Als één te midden van vele organisaties en goede doelen probeert de plaatselijke gemeente haar leden te overtuigen van de noodzaak om voor de instandhouding van de gemeente bij te dragen"

Wij vragen u ook om bij te dragen aan de instandhouding van onze gemeente. Dat doen wij aan het begin van elk jaar door de actie kerkbalans. Met behulp van vele vrijwilligers wordt in de maand januari onze brief gebracht en daarna uw toezegging weer opgehaald. De totale toezegging over het jaar 2015 bedroeg € 55.079. Dat is ongeveer 5% minder dan de toezegging over 2014. Samen met Annemarie Platerink (kerkadministratie) hebben we nog gekeken waardoor deze daling veroorzaakt wordt. Het blijkt, dat 84% van de toezegging gelijk waren aan 2014, 8% heeft meer toegezegd en 8% heeft minder toegezegd. De daling wordt daar niet zozeer door veroorzaakt. De belangrijkste reden van de daling is het aantal toezeggers (van 411 naar 399)

Het artikel in Kerkbeheer sluit af met het volgende:

"Tegelijkertijd dient bij kerkelijke geldwerving bedacht te worden, dat geld en bezit voor de kerk nooit een doel in zichzelf zijn, maar altijd een middel ter verwerkelijking van de eigenlijke opdracht: getuige te zijn van de liefde van God, die zich in woord en daad tot de mensen heeft gewend en hen in Jezus Christus menselijk nabij is gekomen.

De kerkelijke bijdrage komt niet in de eerste plaats de gever, maar allereerst de kerkelijke gemeenschap ten goede. Door de bijdrage maakt de gever het mogelijk, dat ook anderen- die veel minder of niet (kunnen) bijdragen- voluit delen in de mogelijkheden binnen de kerkelijke gemeente. Er ligt -als het goed is- geen aantoonbare relatie tussen (de omvang van) het bedrag en de aandacht, die de gever vanuit de kerkelijke ge-

meente ontvangt. Samen en solidair dragen de gemeenteleden de lasten met elkaar"

Gelukkig is dat laatste bij ons in Hervormd Barchem ook het geval.

Vacatures: Op dit moment hebben wij twee kerkrentmeesters, Gert Tessemaker en Gerrit Stegeman. Beiden hebben er aan het eind van het jaar twee termijnen opzitten en ook aangegeven er mee te stoppen. Gert Tessemaker stopt, omdat hij zijn inzet als kerkrentmeester en tevens voorzitter van de kerkenraad niet langer kan combineren met zijn bedrijf en gezin. Gerrit Stegeman stopt ermee omdat hij er dan inmiddels ook twee perioden op heeft zitten en het tijd vindt voor een nieuwe lichter bestuurders.

Er zijn al een aantal mensen benaderd, maar dat heeft niet tot succes geleid. Van daar onze oproep:

## **Gezocht: Kerkrentmeesters.**

Omdat blijkt dat de naam "kerkrentmeester" nogal afschrikt geven we onderstaand een overzicht van de werkzaamheden.

Kort gezegd is het min of meer regelmatig bezoeken van de kerkenraadsvergadering het belangrijkste deel van de werkzaamheden, maar dat is met onze kerkenraad geen straf. Het is een enthousiaste groep mensen, die elke maand op een heel plezierige manier met elkaar overleggen.

Daarnaast draaien de kerkrentmeesters mee in een dienstenrooster waarbij er periodiek een kerkdienst wordt meegedraaid op de zondagmorgen.

Onze gemeente heeft een aantal mensen, die allerlei werkzaamheden doen. Eén daarvan is Annemarie Platerink en zij verzorgt de gehele administratie (financieel, innen actie kerkbalans, loonadministratie, betalingen). Daar heeft een kerkrentmeester dus helemaal geen werk mee. Zo'n twee keer per jaar vergaderen de kerkrentmeesters. Dan gaat het over de jaarstukken, die door Dinand Luesink samengesteld zijn en over de verdere voortgang. Omdat de kerkrentmeesters verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid, zijn zij ook het aanspreekpunt voor organisten, kosteren en beheerders/huurders van de gebouwen. Met onze pastor Jan Leijenhorst moet elk jaar een jaargesprek gevoerd worden.

## Van de kerkenraad (vervolg)

Omdat ook de gebouwen onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters vallen, moeten er zo nu en dan dingen geregeld worden als er iets aan de hand is met de panden. Veelal is dat het benaderen van de benodigde bedrijven om het probleem op te lossen. Ook is er contact met Monumentenwacht over de onderhoudstoestand van de Barchkerk. Voor veel mensen blijkt ook de verantwoordelijkheid voor geldzaken een hoge drempel te zijn voor een kerkrent-

meester. Maar die verantwoordelijkheid ligt niet bij de kerkrentmeesters alleen. De gehele kerkenraad draagt namelijk hierin bij. Met elkaar worden er besluiten genomen en de grote lijnen uitgezet. Dit is een belangrijk gegeven omdat zo de "last" over vele schouders wordt verdeeld. Voelt u er iets voor of wilt u eerst nog meer informatie, benader dan Gert Tessemaker of Gerrit Stegeman. Zij willen u er graag alles over vertellen en uitlegen.

*De kerkrentmeesters*

## ZWO



### **Inzamelen van producten voor de voedselbank**

We zijn heel blij dat verschillende mensen regelmatig verpakte voedselproducten voor de Voedselbank in de kratten achter in de kerken doen. Fijn dat u de Voedselbank steunt. Het aantal cliënten van de voedselbank blijft echter stijgen, ook in Lochem. In de regio Zutphen zijn er momenteel meer dan 450 personen, die bij de voedselbank aankloppen omdat ze in financiële problemen zijn gekomen. Hieronder zijn 189 kinderen jonger dan 18 jaar. Men komt pas in aanmerking voor een voedselpakket als het netto inkomen (bruto inkomen minus vaste lasten) van bijvoorbeeld een echtpaar minder is dan € 240 per maand. Hier moeten dan voedsel, kleding, reiskosten, enz. van betaald worden. Als alleenstaande is dit bedrag € 180,- per maand en per kind € 50,- extra. Het inzamelen van voedselproducten is een

toenemend probleem. Enerzijds door het stijgende aantal mensen die financieel in de knel komen en hierdoor een beroep op de voedselbank doen en anderzijds doordat er minder voedselproducten aangeleverd worden door o.a. supermarkten.

Graag doen wij als team die de contacten met het uitgiftepunt van de voedselpakketten in Lochem verzorgt, een beroep op u ons te blijven steunen om de mensen in financiële problemen wekelijks te kunnen steunen met een voedselpakket. Dit kan door producten af te geven op zondag in de Barchkerk of bij Attent in Barchem, waar u natuurlijk tijdens de openingstijden altijd terecht kunt. Hier staat een krat voor de voedselbank waarin u uw gaven kunt doen. Deze worden elke vrijdagmorgen vroeg opgehaald. De voedselbank heeft geadviseerd de volgende producten te geven:

Koffie gemalen, suiker, macaroni/rijst, jam, blik groente, blik fruit, blikje vis, blik soep, pak toast, tomatenpuree, pastasaus, mayonaise, ketchup, hagelslag, bouillonblokjes, ontbijtkoek, pak frisdrank, shampoo en wasmiddelen.

Diaconie Barchkerk

### **Fietstocht ZWO**

Op zondag 17 mei j.l. was het weer zover: de jaarlijkse fietstocht, georganiseerd door de ZWO commissie van de PKN Ruurlo-Barchem en de Barchkerk. De weersvoorspellingen waren goed. Er meldden zich 63 deelnemers aan voor de tocht van 32 km. Zij kwamen uit alle richtingen: personen uit Laren en Borculo, tot zelfs vakantiegangers uit Epse en Brummen die het in de krant hadden gelezen.



## Van de ZWO (vervolg)

Langs allerlei binnenwegen en paadjes ging het van Lochem naar Almen. Vandaar weer richting Lochem en via Zwiep terug naar de Wingerd. Daar stond de thee en koffie met zelfgebakken boterkoek en diverse soorten cake klaar. Eén man strandde met pech aan zijn fiets bij de Hoofdige Boer in Almen. Hij is door één van de leden van de ZWO commissie met een auto met fietsendrager opgehaald en naar huis gebracht. Men was heel enthousiast over de route die leidde over paadjes waar je normaal niet komt. Compliment aan de 2 dames die de route hebben uitgezet! De opbrengst van deze middag, bestemd voor ons project in Cambodja, bedraagt € 225. Voorwaar een mooi bedrag. Wil iemand alsnog de route fietsen,

dan is de beschrijving à € 3,50 (bestemd voor het project) te verkrijgen bij één van de leden van de ZWO commissie. Namens de ZWO commissie,

*Mieke Landman*



## Van de jeugdraad



Met de groep tieners van de tienernevendienst hebben we al een poosje een WhatsApp groep. Via deze weg krijgen de tieners de uitnodigingen voor de tienernevendiensten en af en toe gebruiken we deze app voor andere dingen. Bijvoorbeeld de spanning voor de examens én het wachten op de uitslag!!! We hopen dat alle tieners die examens moesten doen binnenkort hun diploma op mogen halen. Sterkte met wachten.

Natuurlijk krijgen de ouders (en tieners) ook een mail met de diverse data en gebeurtenissen, zodat iedereen tijdig op de hoogte is. Bovendien zijn de meeste data in het kerkblad terug te vinden.

De komende periode staan er een aantal dingen in de planning:

6 juni is de EO jongerendag. Met een aantal tieners en jongeren gaan we samen op pad om nog veel meer jongeren te ontmoeten en samen het geloof te beleven. In een eerdere uitgave van dit blad hebt u daar wat over

kunnen lezen. Enkele tieners hadden hier een stuk over geschreven.

14 juni gaan we samen naar de oecumenische dienst in Lochem. Onze pastor Jan Leijenhorst zal hier ook aan meewerken. We hopen op goed weer, zodat we naar het openluchttheater kunnen!

28 juni willen we een slotavond organiseren voor de tieners. Het idee is een soort midzomernacht met veel gezelligheid en ...? En daarna VAKANTIE!

20 september startdienst. We zitten al na te denken over de invulling van de startdienst. Wij vonden afgelopen keer de meebrengerechten na de dienst in ieder geval een groot succes. Jullie ook? Wie weet gaan we dit weer organiseren.

11 oktober de eerste tienernevendienst van het nieuwe seizoen. Vanaf dan weer elke 2de zondag van de maand tienernevendienst.



# Personalia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

## Wij feliciteren:

17-06 mw. G.J. Rietman-Pardijs, Lochemseweg 17	85 jaar
19-06 mw. F.L. Kolkman-Schulenbarg, Borculoseweg 4H,	92 jaar
29-06 dhr. J. Kerkwijk, Borculoseweg 4K,	85 jaar
02-07 dhr. H.W. Hissink, Vordenseweg 2,	81 jaar
03-07 mw. J. Dinkelman-Rekers, Francois Ballochilaan 67, Lochem,	85 jaar
05-07 dhr. J. Rietman, Lochemseweg 17,	85 jaar
09-07 mw. H.J. Boersma-Meutstege, Flierdijk 3,	82 jaar
09-07 mw. G.A. Warnshuis-Hietbrink, Ruurloseweg 24,	75 jaar

## Huwelijksjubilea:

20-06 fam. Groot Wassink, Vrochterdijk 6,	40 jaar getrouwd
24-06 fam. Bannink, Wildenborgseweg 4,	66 jaar getrouwd

## Bloemengroet:

De bloemen gingen de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar:

26-04 mw. G. Dinkelman, Schuppert	26-04 fam. Rietman, Lochemseweg
03-05 mw. D. Arfman, Borculoseweg	03-05 mw. A. Luesink, Schoolstraat
10-05 dhr. J. Dinkelman, Schuppert	10-05 dhr. M. Mulderije, Hardermaat
17-05 mw. R. Schot, Zuiderwal, Lochem	17-05 mw. A. Rouhof, Ruurloseweg
17-05 dhr. G.Haijtkink, Hazelberg	

# Collecten & giften

Collecten: 1e collecte	bestemd voor	2e collecte	
Datum		diaconie	kerkvoogdij
26-04 21,60	Eredienst en Kerkmuziek	11,40	11,40
03-05 90,00	Noaberhulp	21,50	21,50
10-05 12,85	St. Hulpv. Loch.Kerken	6,15	6,18
17-05 29,40	Plaatselijke Diaconie	<u>14,00</u>	<u>14,00</u>
€ 153,85		€ 53,05	€ 53,08

## Giften:

voor diaconie en kerkvoogdij: dhr. H. M, €20.00; nn. €10.00  
voor onderhoud kerk: nn. € 10.00; nn. € 5.00; nn. € 50.00; dhr. J. B. € 25.00;  
fam. L. € 50.00  
voor bloemengroet: nn. €20.00  
voor herinrichting: nn. €10.00; nn. €10.00

## MUTATIES vanaf 1 mei 2015

Vertrokken:	van:	naar:
dhr. H.J.G. ten Velde	Hietland 4	Apeldoorn
mevr. H.C. de Savornin Lohman- van Dijk	Dennenlaan 4	Vorden

## Agenda

10-06 20.00 u. kerkenraad, Wingerd  
11-06 16.45 u. kerkdienst Hogeweide  
22-06 20.00 u. werkgroep boek Barchem, Wingerd  
27-06 17.00 u. eindavond tienernevendienst  
2-5 juli Boekenmarkt in de Barchkerk

 **Oproep voor de Barchemse boekenmarkt**  
Tijdens het tweede lustrum van de Barchemse wandelvierdaagse (2 t/m 5 juli) organiseert de Barchkerk een boekenmarkt. Zo zal het aantrekkelijk zijn voor bewoners en gasten van Barchem om tijdens die dagen ook een kijkje in de kerk te nemen. Naast de boekenmarkt is er ook fotowerk van Lyde de Graaf te zien met als onderwerp "boerschuren op erf en land"  
Er is een gevarieerd aanbod van verkoopbare boeken binnengekomen.  
Heeft u tijd en zin om te helpen sorteren en/of in de kerk verkopen, dan horen wij dat graag.  
*Margreet Arendsen Raedt*

## Tegeltjeswijsheid



## Adressen

Voorzitter kerkenraad:  
Dhr. Gert Tessemaker,  
Ruurloseweg 47, 7244 PC Barchem,  
tel. 0573 441146,  
voorzitter@kerkbarchem.nl.

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,  
Ruurloseweg 12, 7244 AV Barchem,  
tel. 0573 402102,  
(alleen in noodgevallen: 06 40549583)  
Reguliere werkdagen: dinsdag,  
woensdag en donderdag,  
jan@leijenhorst.nl.

Scriba: Mw. Erika Kok,  
Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT  
Barchem, tel. 0575 556878,  
scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,  
Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem,  
tel. 0573 441786,  
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaardiensten  
tevens uitvaarkoster:  
Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31  
7244 NM Barchem, 0573 441741  
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:  
José Esselink, Brinkerinkweg 2  
7244 RT Barchem, tel. 0573 441822  
esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:  
Dhr. Douwe Mik ,  
Van Tuijll van Serooskerkenweg 19  
7261 NK Ruurlo, tel. 0573 452600,  
douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,  
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem,  
tel. 0573 254705,  
wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,  
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem  
tel: 0573 441783.  
jbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:  
Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34  
Diaconie / Plaatselijke Zendingscom.  
Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder  
Wingerd: fam. H.J. Nijenhuis,  
Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,  
tel. 0573 459652 of 06 81714788

# Kerkdiensten

## Zondag 7 juni

**10.00 uur**      **Barchkerk**      Ds. K. Brevet, Lochem  
Lezingen: Psalm 130; Marcus 3:20-35  
Diaconale collecte: KiA werelddiaconaat

10.00 uur      Hoeksteen      Ds. H. Breunisse, Leersum  
10.00 uur      Dorpskerk      Mw. Ds. W.E. Onderwaater, Aalten

## Zondag 14 juni

### Oecumenische dienst in openluchttheater

**13.30 uur**  
**Openluchttheater**      Ds. J.W. Drost en Dhr. J.H. Leijenhorst  
Thema: Meer kan het niet zijn.

10.00 uur      Dorpskerk      Ds. T. Gaastra

## Zondag 21 juni

**10.00 uur**      **Barchkerk**      Dhr. J.H. Leijenhorst  
Lezingen: Job 30:15-26; Marcus 4:35-41  
Diaconale collecte: ZWO Ruurlo-Barchem

10.00 uur      Hoeksteen      Mw. Ds. A. Meurs-de Vries, Ruurlo  
10.00 uur      Dorpskerk      Ds. W. Meijles, Arnhem

## Zondag 28 juni

**10.00 uur**      **Barchkerk**      Dhr. H. Dijkman, Vorden  
Lezingen: Jesaja 3:25-4:6  
Diaconale collecte: Plaatselijk jeugdwerk

10.00 uur      Hoeksteen      Ds. F. Borger, Amsterdam  
10.00 uur      Dorpskerk      Ds. T. Gaastra

## Zondag 5 juli

**10.00 uur**      **Barchkerk**      Dhr. J.H. Leijenhorst  
Lezingen: Ezechiël 2:1-7; Marcus 6:1-6  
Diaconale collecte: Jeugdwerk

10.00 uur      Dorpskerk      Mw. Ds. H.W. Bouwman, Borculo

## Zondag 12 juli

**10.00 uur**      **Barchkerk**      Ds. E. Tessemaker, Oene  
Lezingen: Jesaja 52:1-6; Marcus 6:6b-13  
Diaconale collecte: Stg. Vrienden van de Bundeling

10.00 uur      Dorpskerk      Ds. T. Gaastra, Maaltijd van de Heer

**In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.**