



Barchkerkblad

In dit nummer

Column
Bijbelbrieven, brieven van Paulus (1)
Pastorpraat
In memoriam
Van de voorzitter
Hoe houden we de 'Barchkerk' in ons
midden
Diaconie
Voor de jeugd
BiM
HVD
Personalia
Agenda
Kerkdiensten



foto: Hans Menop

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
lied 712:1

51ste jaargang no.9
november 2017



Lid van de PKN

Colofon

'Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2. Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen

Annemarie Platerink-Postel, Schuppert 2, 7244 NH Barchem tel. 0573 441626, fam.platerink@hetnet.nl

Abonnementsgeld: € 15.—per jaar

Redactie: Hendrika Dijkman-Harkink, Albert Esselink, Gerrit Haijntink, Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij: fam. G. Haijntink, Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem tel. 0573 441278, ghajntink@hetnet.nl

Website: www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst:

www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst: Wilt u graag naar de kerk, maar u hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman, tel. 0573 254705.

Graag één dag van tevoren bellen.

Inleverdatum kopij voor:

donderdag 23 november 2017

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

Column

Eigen schuld?

"Wat heb ie no emaaft? Ho heb ie dat veur mekare ekregen?"

Disse vraoge verwis naor een in gips verpakte arm.

Het gesprek geet wieter met: "O, ie bunt evallen, waor van af, van 't dak, nee dat neet, op een tuinpad, was den greun en ok nog blad der op en haj de klompe an? Tjaaaaa."

Tja, dat haj kunnen wetten, greunigheid kö-j veurkommen en klompe, tjaaaa, dan kriej zo eets.

Heel bekende situatie, heel bekende constatering. Want wie wilt allemaole de vinger der op kunnen leggen, op de oorzaak en gevolg en daormet de schuld en de schuldigen anwiezen.

Want het was het weer, want het was nat. Tjaaaaaa; klimaatverandering

Wie verpest met onze leafwieze een helen hoop en wie doot der allemaole an met. 't Is ons eigen schuld.

Ok aj zeek bunt en ie komt dan bie een dokter, dan geet den opzeuk:

'He-j erookt? Hol ie van lekker etten? Sport ie neet? Tjaaaaaaa dan...'

En kunt ze het zo gauw neet vinden, gaot ze wieter wreuten: 'Hoo is oe huwelijk? Hoo is oe jeugd ewes? Vrogger neet völle 'e knuffeld? Tjaaaaaaaaaaaa, dan. Oorzaak evonnen.

En zo wot der ok vake postuum met een vinger ewezen,

Naor onze [on] schuldige olders, dee ok zo hun beste deden.

Ja wat is schuld?

En soms wot der ok bie de schuldvraag naor God ewezen.

De geleuvegen zegt: God waorumme mot mie, of den ander, dat aoverkommen?

De ongeleuvigen zekt: at der een God was, zol mie, of den ander, dat neet aoverkommen.

Maor wat lost het op? Niks allene dat wie ons beste kunt doon, ons zelf, zo min meugelijk schuldig te maken an van alles. En te vergeven zoas in "t Onze Vader" steet.

O ja en wat den arm betreft? Tjaaaaa, een betjen ongeplande röste met een schaalte zelfgekokte pudding as troost.

En wie praot der wieter neet meer oaver, oaver dat rot pad en dee klompe.

Mieme!



Bijbelbrieven

Brieven van Paulus (1)

In een vorige reeks heb ik iets verteld over de vier evangeliën, Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. De evangeliën vertellen over daden en woorden van Jezus van Nazareth, die de Messias (de Christus) genoemd wordt. Uit het geloof in hem als Messias is het christendom voortgekomen. Na de evangeliën bevat het Nieuwe Testament een geschrift over de geschiedenis van de eerste christelijke gemeenschappen en een reeks brieven op naam van apostelen (van het Griekse woord ἀπόστολος, apóstolos, "gezondene"). Het Nieuwe Testament wordt afgesloten met het boek Openbaring, waarover ik ook al eerder iets geschreven heb.

In deze reeks wil ik iets vertellen over de verzameling brieven die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Dertien brieven zijn afkomstig van Paulus (Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, brief aan de Galaten, Efeziërs, Filippiëzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus en Filemon). Verder 8 algemene brieven: de brief aan de Hebreërs, de brief van Jakobus, twee brieven van Petrus (1 Petrus en 2 Petrus), drie brieven van Johannes (1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes) en een brief van Judas (Judas).

Paulus

Ook in de tijd van Jezus waren er buiten Israël Joodse gemeenschappen. Vooral in het gebied rond de Middellandse Zee. In de gemeenschap van Tarsus (een stad in het zuiden van Turkije) wordt rond het jaar 8 na Christus Saulus geboren. Daarom is hij naast Jood ook Romeins staatsburger. Op jonge leeftijd gaat hij naar Jeruzalem en ontving daar op de school van Rabbijn Gamaliël de Oudere, als farizeeër een streng onderricht in de Joodse Wet. Na het onderricht keerde hij terug naar Tarsus. Daarom was hij niet aanwezig in Jeruzalem tijdens de openbare jaren van Jezus' onderricht.

In de jaren na Jezus' dood en opstanding keerde hij naar Jeruzalem terug en zette zich als ijverige farizeeër in bij de bestrijding van de volgelingen van Jezus, de eerste christengemeente. Van het Sanhedrin kreeg hij de taak om naar Damascus te gaan en de christenen daar gevangen te nemen (Hand 9:2). Hij kreeg die opdracht, 'omdat hij zeer ijverig was en omdat hij ten eerste gekant was tegen de godsdienst van Jezus', die zich begon uit te breiden en in steeds meer steden tot bloei kwam.

Saulus wordt Paulus

Op de weg naar Damascus, zo vertelt het boek Handelingen (9,1-19), werd Saulus plotseling door een licht omgeven, waardoor hij van zijn paard viel. Uit de hemel hoorde hij een stem zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij?". Saul was helemaal ondersteboven van wat er met hem gebeurd was. Volledig verblind begon hij toen rond zich heen te tasten. Door zijn reisgezellen werd hij naar Damascus gebracht waar hij in het huis van ene Annanías, een christen, werd opgevangen. Tijdens dit verblijf werd hij zo getroffen door de verhalen over Jezus, dat hij heel anders over de boodschap van Jezus en zijn volgelingen ging denken. Van fanatiek vervolger van de christenen werd hij een vurig verkondiger van de boodschap van Jezus. Hij werd vanaf die tijd 'Apostel van de heidenen' genoemd.



Op reis

Als Saulus begint met zijn rondreizen om de boodschap van Jezus verder te vertellen en mensen te bekeren, gaat hij zich Paulus noemen. Op zijn reizen door het gebied rond de Middellandse zee zoekt hij eerst aansluiting bij de Joodse gemeenschappen (synagogen) en begint van daaruit met het verkondigen van de Goede Boodschap van Jezus en sticht er Christelijke gemeenschappen.

Brieven

Om in contact te blijven met de gemeenschappen schrijft hij op zijn tochten brieven naar de gemeenten waarin hij antwoord geeft op hun vragen en het verder onderricht geeft in hoe hij de boodschap van Jezus begrepen heeft. Dertien van deze brieven zijn dus opgenomen in het Nieuwe Testament. De volgende keer zal ik zijn brief aan de Romeinen behandelen.

Jan Leijenhorst

Pastorpraat

Oogstdankdienst

In het vorige kerkblad konden we al aankondigen dat tijdens de Oogstdankdienst muzikale medewerking zal worden verleend door AmaZing, een fantastische groep zeer enthousiaste dames uit Barchem en Ruurlo. We hopen op een mooie en gezegende dienst waarin we God danken voor de groei- en de geestkracht die zorgen voor 'ons dagelijks brood'. Oogstdankdag is niet alleen een dag om onze dankbaarheid te delen, maar ook onze vragen en zorgen. Daarom zullen na afloop van de dienst veel HVD-ers actief zijn bij het rondbrengen van de fruitbakjes en bloemen als een groet namens onze gemeente voor hen die een positief signaal zo nodig hebben. Zo kunnen wij elkaar ook door aandacht geven tot steun zijn.



Adventslieden

Vreemd is het niet om in oktober al voorbereidingen te treffen voor Kerst. Veel winkels hebben al kerstversiering en kerstspullen zijn al volop te koop. En sommige kerstactiviteiten moeten ruim van de voren georganiseerd worden, zoals de advents- en kerstdiensten in de kerk. Ook met het kinderkerstfeest zijn we al volop bezig. Dit jaar is het vrij ingewikkeld om een goede balans op de vierde zondag van advent te vinden. De vierde advent valt namelijk op 24 december. Dit betekent dat kerstavond ook op 24 december valt en dat we de volgende morgen (25 december) het kerstfeest vieren. Drie diensten in 24 uur. Daarom hebben we besloten om de ochtendienst op 24 december iets anders in te vullen door er een echte zangdienst van te maken. Daarom nodigen Douwe Mik en ik u uit om liederen te noemen waarvan u vindt dat we die weer eens zouden moeten zingen. En hierbij denken wij natuurlijk vooral aan adventslieden en andere liederen die in deze tijd van het jaar passen. Maar ook andere 'vergeten' liederen, liederen die we haast nooit meer zingen, zijn van harte welkom. Tot en met zondag 10 december kunt u een briefje met uw keuzeliederen inleveren in de doos die in het portaal van de kerk staat.

De klok van de kerk

De klok van de kerk loopt niet gelijk met de klok van de jaarkalender. Die begint op 1 januari en loopt af op 31 december. De klok van de kerk begint op de eerste zondag van advent en loopt tot en met de laatste zondag van het kerkerlijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd.

Op deze zondag noemen wij de namen van onze gemeentelieden, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Een hele bijzondere kerkdienst, sober, maar niet somber. Want wij weten hen thuis bij God, opgenomen in zijn verhaal van altijd.



Dat belijden wij door bij iedere genoemde naam, aan het licht van de paaskaars, een kaarsje in onze gedenkwaard aan te steken. Ook is er de mogelijkheid om in het liturgische bloemstuk een lichtje te ontsteken voor hen die in onze gedachten zijn, of voor onszelf.

Advent

De volgende zondag is de eerste van de vier adventszondagen. Daarin bereiden we ons voor op het vieren van de geboorte van Jezus. Wij bereiden ons altijd gezamenlijk voor met de kinderen van de nevendienst, door hun project als leidraad in onze diensten te gebruiken. Dit jaar met als thema: Een boek vol verwachting. De Bijbellezingen van deze periode komen uit het boek Jesaja. Hij schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek. Het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit 'dagboek' is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag. Hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat hij zal komen om zijn volk te redden. In de kerk komt een heus verhalenboek te liggen en we zingen samen het projectlied.

Ik wens u Gods vrede en alle goeds

Jan Leijenhorst

In memoriam



Doodgaan is niet zo erg,
kan zelfs bevrijdend zijn.
Afscheid nemen van allen,
die je liefhebben dat doet pijn.

Op donderdag 7 september 2017 is op 92-jarige leeftijd overleden GERDA MARIA BRUNSVELD-REGELINK (Marie). Ze woonde sinds 2007 op de Hogeweide. Marie Regelink werd op 27 maart 1925 geboren op Nijland in de Wildenborch. Ze was de oudste van 6 kinderen, vijf meisjes en een jongetje. Na de lagere school volgde ze nog de kook-en naaischool in Lochem. Ze hielp thuis mee in de huishouding en op de boerderij. Op 14 juli 1944 trouwde ze Gert Brunsveld uit Varssele en zij vonden een plaatsje in haar ouderlijk huis. Op Nijland werden ook de eerste kinderen geboren. Nadat ze nog een paar jaar in Varssele hadden ingewoond, verhuisden ze naar Leesten. Na de geboorte van het dertiende kind werd het huis te klein en verhuisden ze naar de Boekhorst in Klein Dochteren. Daar werden de andere van de in totaal 18 kinderen geboren. En Marie was thuis druk in de weer, met het huishouden, maar ook met het melken, varkens voeren en natuurlijk de moestuin. Ze was vindingrijk en samen met Gert re-

gelde ze het drukke huishouden. Ze wisten van kleine dingen iets groots te maken. Vooral in het samen, het samen met de kinderen. In 1972 konden ze het huis aan de Schoneveldsdijk kopen. Marie leefde voor de kinderen, was gastvrij en zorgde. Vriendjes en vriendinnetjes en later de vrienden en vriendinnen en weer later de verkeringen, de partners, allemaal van harte welkom. Er is immers toch genoeg voor allemaal. Naast alle drukke werkzaamheden vond ze tijd om met haar man tochtjes op de brommer te maken, naar de vrouwenvereniging te gaan, kegelen, de boerendansers. En natuurlijk op zondag naar de kerk. Daar vierde ze haar geloof en vertrouwen in God. Dat betekende heel veel voor haar, zeker ook in de moeite van het leven, de spanning als een van de kinderen ziek was, als er ongelukken gebeurden, het steeds slechter kunnen zien, en vooral bij het afscheid moeten nemen van haar zoon Henk, haar man Gert en haar dochter Gerrie. Ze wist ten diepste dat zij, wij allemaal, in Gods liefde bewaard zijn. Zo is zij in het bijzijn van haar geliefden rustig ingeslapen. Dankbaar voor het vele dat zij voor ons heeft mogen betekenen hebben wij haar op 28 september in de Barchkerk herdacht en afscheid van haar genomen.

Jan Leijenhorst

Van de voorzitter

Op een dag twittert onze Pastor Jan; "De beste manier om te beginnen is op te houden met praten en beginnen."

Nu houd ik zelf ook nogal van aanpakken, maar voor sommige dingen moeten de zaken eerst goed doorgepraat worden voordat er definitieve beslissingen vallen. Als u het artikel in dit kerkblad leest van de inrichtingscommissie, dan weet u waar ik op doel. En, gemeente van de Barchkerk, het is nu aan jullie om bijgepraat te worden en mee te praten zodat er daarna samen over gepraat kan worden. De beslissing om de Barchkerk te herinrichten is nogal ingrijpend en daarom is het van het grootste belang om uw stem te horen.



Ook gemeenteleden die niet regelmatig in de kerk komen zullen toch zeker met ons mee willen denken over de toekomst van de Barchkerk. Een veel gehoord geluid is dat het kerkje behouden moet blijven! Maar alleen met de buitenkant en een tuin die op orde gehouden wordt ben je er niet. Het kerkje heeft na 50 jaren van binnen een opfrisbeurt nodig! Ook sluiten wij ons op deze manier aan bij het Dorpsontwikkelingsplan 2016-2026 waarin ambitieuze plannen gepresenteerd zijn voor Barchem en Zwiëp. Want als er geen plannen meer gemaakt worden wordt het stilstaan, en stilstaan is achteruit gaan. Nieuwsgierig geworden naar de plannen voor de herinrichting?

Van de voorzitter (vervolg)

Woensdag 15 november om 20.00 uur zal de inrichtingscommissie in de Wingerd het vernieuwde plan presenteren. Beste gemeenteleden van de Barchkerk, hierbij doe ik een nadrukkelijk verzoek om, voor zover als

mogelijk, naar deze bijpraatavond te komen.

Graag tot ziens op 15 november, de koffie staat klaar.

Joke Bannink

HOE HOUDEN WE “DE BARCHKERK” IN ONS MIDDEN

Onder dit motto heeft de herinrichtingcommissie de plannen voorgelegd aan de kerkenraad. Het eerste plan (2014) heeft het niet gehaald om twee redenen: het was erg ambitieus met de daarbij behorende kosten en de verwachte provinciale subsidie werd niet toegekend, zodat het financieel niet haalbaar was. Dit voorjaar hebben we het plan weer opgepakt, nu met een wat sobere, maar wel functionele uitvoering. Het voornaamste doel van de herinrichting is: van de huidige Barchkerk een functioneel gebouw te maken dat in de toekomst gebruikt blijft als kerk, maar daarnaast een toegankelijke / functionele ruimte wordt voor condoleances, eventuele concerten en andere voorstellingen. De commissie is van mening, dat de Barchkerk in ons midden kan blijven, als de Barchkerk kan worden gebruikt door alle Barchemers. De plannen houden in dat de vloer, die nu nogal variaties in hoogte laat zien, een vlakke vloer wordt. Om er verder een flexibele ruimte van te maken, is besloten om het orgel naar “boven” te verplaatsen. We zullen dan het orgel, dat ons vorig jaar geschonken is door “de Hoeksteen” hier een plek geven. (suggesties voor herbesteding van het huidige orgel zijn van harte welkom) Er zullen andere stoelen aangeschaft gaan worden, die gemakkelijk in verschillende opstellingen te plaatsen zijn. Dit alles om er een ruimte van te maken die heel divers gebruikt kan worden. Verder zal de consistoriekamer een kleine aanpassing vragen voor het gebruik als opbaarkamer tijdens condoleances, zodat de bezoekers langs de baar kunnen lopen en in de zaal de familie kan condoleren. Al met al is er een plan gepresenteerd, dat de functionaliteit van het gebouw zeker ten goede komt en dat, ook zeker belangrijk, betaalbaar is. Aan de hand van een langere

termijn begroting is hier naar gekeken. Het herinrichtingsplan en de financiële gevolgen die dit mee brengt, zijn gepresenteerd aan de kerkenraad en deze heeft het plan goedgekeurd en er mee ingestemd dat wij als commissie verder kunnen met het uitwerken hiervan. We gaan vanaf nu dan ook aan de slag om de gemaakte plannen uit te werken en de mogelijkheden te onderzoeken van het beschikbaar zijn van de verschillende subsidies. Wanneer u gevraagd wordt om ons te helpen met de uitvoering hiervan, hopen we natuurlijk dat u daar positief op reageert. Want het is bij de kerk niet anders dan bij andere verenigingen, zonder vrijwilligers zijn dit soort werkzaamheden niet te realiseren. De gehele commissie heeft er zin in om met dit project aan de slag te gaan. De commissie bestaat uit: Gerritta Arfman, Erik Goetheer, Jos Korpadi, Henk Stegeman, Gert Tessemaker, Albert Wonnink, Jochum van der Zaag en Bennie Hengeveld.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig geworden bent naar deze plannen, u bent van harte uitgenodigd op de bijpraat/gemeenteavond op 15 november a.s. waar dit wordt gepresenteerd. Meer informatie over deze avond kunt u elders in dit blad lezen.

Namens de commissie,

Bennie Hengeveld



Diaconie

Het Seniorenreisje 2017 naar Garderen.



Op 3 oktober heeft het jaarlijkse ouderenreisje, georganiseerd door de diaconie, weer plaats gevonden. Ruim 40 mensen uit Barchem en Lochem zijn mee geweest. De bus was voorzien van een lift waardoor ook mensen met een rollator en rolstoel mee konden. De bestemming was "t Veluws Zandsculpturen Festijn" in Garderen. We hebben daar na de koffie met heerlijk appelgebak mogen genieten van de vele kunstobjecten. Het



thema voor dit jaar was: "Er op uit in eigen land". Dat was ook duidelijk herkenbaar aan de prachtige gebouwen (Gelderse kastelen), de mooie streken (Veluwe)

en de bekende attracties (dierentuin Burgers Zoo). Maar er was natuurlijk veel meer te zien. Allemaal uitgebeeld in indrukwekkende vormen gemaakt van zand.

Binnen stonden nog een tiental bekende gebouwen uitgebeeld zoals: het Binnenhof, de Martinitoren en de St. Jan in Den Bosch. Die gebouwen waren voorzien van verlichting wat in de schemerige omgeving veel sfeer maakte.

De zandsculpturen waren prachtig omringd door vele bloemen en planten die er zeer verzorgd bij stonden.

In een van de overdekte ruimtes stonden vele zandsculpturen die verschillende gezelschapsspellen uitbeelden. Hier was een puzzel aan verbonden wie de meeste spellen herkende. Dat gaf een leuk gesprek door de vele meningen.

Daarnaast was ook nog andere kunst te zien, namelijk schilderijen. Enerzijds waren dat aquarellen van koeien gemaakt door Wiebe van de Zee, maar anderzijds waren er ook replica's van onze "grote meesters" waaronder de Nachtwacht en de Stier van Potter.

Tussen alle bezienswaardigheden door hebben we genoten van een goede lunch en gezelligheid.

Op de terugreis is er nog een rondje gemaakt met de bus over de Veluwe met onder meer een bezichtiging aan de Ginkelse Heide.

Al met al was het een zeer geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Jan Dinkelman



Voor de jeugd

Het is november, het is herfst. De blaadjes vallen van de bomen. De dagen worden korter: het is steeds eerder donker.

De kindernevendienst is bezig met het voorbereiden van advent en kerst. Het worden mooie vieringen.

Advent is een Latijns woord en betekent "komst", God komt naar ons toe. Als christenen vieren wij dat God naar ons toekomt in zijn zoon Jesus Christus. Met kerst vieren wij de geboorte van Jesus, het Licht van de wereld.

Dit jaar vieren we kerst zeer waarschijnlijk in samenwerking met Crescendo. Details volgen nog, maar het wordt een gezellige kerst bij Landgoedhotel Woodbrooke. Noteer alvast: zondag 17 december vanaf 16:00 uur.

Bij advent horen kaarsen. Op de eerste zondag van het advent wordt de eerste kaars aangestoken. Iedere adventszondag wordt een extra kaars aangestoken. Dit laat zien dat we steeds dichterbij kerst komen: het feest van het Licht.



et mooie gevallen blaadjes kun je een leuk kaarsje maken. Of 4 stuks voor advent!

Wat heb je nodig?

bladeren (van dezelfde boom of juist verschillende vormen en kleuren)

een grote glazen vaas of kleinere pot

modpodge (dit is lijm die onzichtbaar opdroogt, deze is ook makkelijk zelf te maken: 1 deel witte hobbylijm en 1 deel water in een potje en goed schudden)

eventueel touw, raffia of lint

Hoe ga je te werk?

Ontvet de vaas of pot die je wilt gaan beplakken.

Smeer modpodge op het glas en plak de bladeren erop.

Als je klaar bent met plakken, smeer je de gehele vaas of pot nogmaals in met een laag modpodge en laat je alles uitharden.

Om de rand van de vaas of pot kunt je evt een stuk touw, raffia of een gekleurd lint binden.

Als je in de pot of vaas een waxinelichtje of kaarsje zet, heb je een schitterend sfeerlicht voor advent en als de dagen weer wat donkerder worden.

Namens de kindernevendienst,

groeten Wieneke



BiM

MUZIKAAL VERTEL THEATER MET 'ARJEN' IN BARCHKERK



Zondag 12 november heeft de Barchkerk in Barchem een bijzondere voorstelling binnen haar muren. Onder de naam Het Muzikaal Vertel Theater brengt Thea Rijsewijk uit Gorssel de literaire vertelling Arjen, gebaseerd op het gelijknamige boek van Cor Bruijn.

Net als Sil de strandjutter, een nog bekendere roman van Cor Bruijn, speelt Arjen op het Waddeneiland Terschelling.

Arjen is de oudste zoon van een boerenweduwe. Hij is een echte vrijbouter en voelt niets voor het geregelde leven op de boerderij. Hij leert Japke kennen en zweert haar trouw, maar zijn hart klopt sneller als Jiltje, het famke van zijn broer, in de buurt is...

Thea Rijsewijk heeft de tekst van het boek zo bewerkt dat er een boeiende vertelling is ontstaan, waarbij de schoonheid van de taal en het karakter van het verhaal volledig behouden zijn gebleven.

Door de vertelling heen weeft violist Gerbrand Dijkstra

passende muziek.

De voorstelling in de Barchkerk begint op 12 november om 14.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro (incl. koffie/thee in de pauze). Kaartverkoop: telefonisch bij Dirk Rossel (0573-441642) en Gerrit Stegeman (0573-252489) en op de dag van de voorstelling in de entree van de kerk.



HVD

Oliebollenactie.

Als ik dit stukje schrijf is het buiten 23 graden en dat in oktober. Wie denkt er dan al aan oliebollen. Wij als de hvd groep, zijn al druk met de voorbereiding van de jaarlijkse oliebollenactie.

Op zaterdagmorgen 9 december tussen 10 uur en 12 uur zullen onze oliebollenverkopers weer bij u aan de deur komen.

Evenals voorgaande jaren staat Bakkerij Jansen en zijn medewerkers weer garant voor een topkwaliteit oliebollen. Elk jaar hebben we een bestemming voor de opbrengst. Bij de sluiting van de Hoeksteen is het orgel overgedragen aan de Barchkerk en op die manier voor Barchem behouden gebleven. De opbrengst van deze oliebollenactie willen wij spenderen aan de kosten van het opbouwen van het orgel in de Barchkerk.

Een zak oliebollen kost € 7.50. In een zak zitten 10 oliebollen.

Als u met gepast geld betaalt, doet u de verkoper/verkoopster een groot plezier.

De hvd.

Mini Nijenhuis, Annie Kok, Rikie Morgenstern, Jo Bannink en Janny Sligman.



Personalia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

15-11 mw. G. Schutte-Schepers, De Weverij 23, 7271 KH, Borculo	90 jaar
15-11 mw. A.L. Ligtenbarg-Imenkamp, Borculoseweg 4C 7244 AS	96 jaar
23-11 mw. M.A. Piersen-Hopman, Schoolstraat 1, 7244 BG	81 jaar
28-11 dhr. E.W. Teunissen, Borculoseweg 4D, 7244 AS	81 jaar
05-12 dhr. H. Harkink, Omloop 7, 7244 AD	80 jaar
05-12 dhr. G.H. Hogevoonder, De Weverij 31, 7271 KH, Borculo	90 jaar
06-12 mw. J. Langenberg-Sleumer, Vrochterdijk 9A, 7244 PH	80 jaar
13-12 dhr. J.W. Markink, Schuppert 3, 7244 NH	83 jaar
13-12 dhr. H.J. Klokman, Zwiepseweg 34, 7244 NA	75 jaar

Huwelijksjubileum:

15-12 fam. Stegeman, Haytinksdijk 2, 7244 NZ	40 jaar getrouwd
----------------------------------------------	------------------

Bloemengroet:

24-09 mw. D. Kornegoor, Wiechersweg	01-10 dhr. H. Hissink, Vordenseweg
24-09 dhr. H. Nieuwenhave, Larikslaan	08-10 fam. Brunsveld, Schoneveldsdijk
01-10 Buurtzorg Lochem-Barchem	08-10 dhr. B. Bannink, Lochemseweg
01-10 dhr. G. Boeyink, Zijlandstraat, Borculo	

Overleden:

15-10 mw. H.H. Strikwold-Schieven, Zwiepseweg 107, 7241 GR Lochem

Collecten:

Datum	1e collecte: bestemd voor:	2e collecte:
		diaconie
		kerkvoogdij
24-09	43,84 St. de Hoop	16,70
01-10	57,20 Kerk en Israël	26,30
08-10	<u>31,75</u> ZWO Ruurlo/Barchem	<u>9,90</u>
	€ 132,79	€ 52,90
		€ 52,95

Giften:

Onderhoud kerk: nn. € 10,00; mw. D.R. € 15,00; dhr. G.t.H. € 15,00; nn. € 10,00; dhr. D.S. € 20,00; nn. € 10,00; nn. € 20,00; mw. J.B.-E. € 10,00

Mutaties vanaf 01 mei 2017

Vertrokken:	van:	naar:
hr. C.A. Hamoen	Barchem	Arcen
Ingekomen:	van:	naar:
hr. G.H. Camperman	Eibergen	voorkeurlid van onze gemeente
hr. en mw. Haitink – Altena	Lochem	voorkeurliden van onze gemeente

Kerkdienst in de streektaal

Op zondagmorgen 19 november a.s. wordt er in de Dorpskerk, Kerkplein 1 in Ruurlo een dialectdienst gehouden. Voorganger zal zijn Marian Storteler-Wopereis uit Ruurlo. De dienst begint om 10.00 uur. Het thema

zal zijn; "Gods droom is ons spoor?" Medewerking wordt verleend door de Cantorij van Geesteren olv. Willemien Zieverink Organist is Gerard Wesselink.

Agenda

di 07-11	19.30 uur	werkgroep boekBarchem, Wingerd
wo 08-11	20.00 uur	kerkenraad, Wingerd
zo 12-11	14.30 uur	BiM met Thea Rijsewijk en Gerbrand Dijkstra
ma 13-11	19.00 uur	BiM, Wingerd
di 14-11	19.30 uur	werkgroep boekBarchem
wo 15-11	20.00 uur	Bi'jpraotaovend over kerkherinrichting kerk, Wingerd
ma 20-11	20.00 uur	Raad van Kerken Lochem-Barchem
do 23-11	hele dag	kopij-inleveren BarchKerkblad
	10.00 uur	koffiemorgen, Wingerd



Diensten PGRB

- 05-11ds. T. Gaastra
- 12-11ds. T. Gaastra
- 19-11Mw. M.J. Storteler-Wopereis, dienst in de streektaal
- 26-11ds. T. Gaastra
- 03-12ds. J. Hazeleger
- 10-12mw. P.J.D. Kramer.

Adressen

Voorzitter kerkenraad:

Mw. Joke Bannink-Kok, Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem,
tel. 0573 441783, jbannink@kickmail.nl

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,

Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo, tel. 0573 402102 of
06 40549583.

Reguliere werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag,
jleijenhorst@gmail.com

Scriba: Dhr. Freek Schutte,

Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT Barchem,
tel. 0545 273211 scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,

Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem, tel. 0573 441786,
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaardiensten tevens

uitvaarkoster: Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31,
7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:

José Esselink, Brinkerinkweg 2, 7244 RT Barchem,
tel. 0573 441822, esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:

Dhr. Douwe Mik, Van Tuijll van Serooskerkenweg 19,
7261NK Ruurlo, tel. 0573 452600, douwemik@concepts.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,

Stuwdijk 6, 7244PW Barchem,
tel. 0573 254705, wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,

Scholtenhof 6, 7244AX Barchem,
tel: 0573 441783. jbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:

Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscom:

Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder Wingerd:

fam. H.J. Nijenhuis, Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,
tel. 0573 459652 of 06 81714788

Kerkdiensten

- Zondag 5 november
10.00 uur
dhr. J.H. Leijenhorst, Oogstdankdienst
Lezingen: Ezechiël 18:1-19, Johannes 4: 47-54
Diaconale collecte: Oogstdankdienst
- Zondag 12 november
10.00 uur
Mevr. N. Hengeveld, Eibergen
Lezingen: Jesaja 48:1-11, Mattheus 24:15-28
Diaconale collecte: KiA, binnenlands diaconaat (kindervakantieweken)
- Zondag 19 november
10.00 uur
Mevr. J. Ruiterkamp, Vorden
Lezingen: Genesis 18:22-33, Mattheus 25:31-46
Diaconale collecte: KiA: Najaarszendingsweek (China)
- Zondag 19 november
Dorspkerk Ruurlo
10.00 uur
Mevr. M. Storteler-Wopereis,
Dienst in de streektaal
- Zondag 26 november
10.00 uur
Dhr. J.H. Leijenhorst, Voleindingszondag, laatste zondag kerkelijk jaar
Lezingen: Jesaja 41:1-4, Marcus 4:26-29
Diaconale collecte: Stg Noaberhulp
- Zondag 3 december
10.00 uur
Dhr. J.H. Leijenhorst, Eerste zondag van Advent
Lezingen: Jesaja 40:1-11, Mattheus 21:1-9
Diaconale collecte: Pax Kinderhulp
- Zondag 10 december
10.00 uur
Dhr. J.H. Leijenhorst, Tweede zondag van Advent
Lezingen: Jesaja 2:2-5, Lucas 21:25-33
Diaconale collecte: Kia: Collecte pastoraat

Tenzij anders vermeld vinden de kerkdiensten plaats in de Barchkerk.

In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.

