

Column

Pastorpraat

In memoriam

Van de voorzitter

Van de kerkenraad

BiM

HVD

Voor de jeugd

Varia

Wijkindeling ouderlingen

Personalia

Collecten en giften

Agenda

Komende diensten



Herfst

De herfst heeft zijn intrede gemaakt,
 dus de zomer is afgehaakt.
 Vele mensen vinden dat niet zo fijn,
 want ze willen vaak buiten zijn!

Nu heb je met de herfst ook vaak dagen dat je buiten kan zijn,
 alleen zal je de dagen uit moeten kiezen,
 en heb je soms kans dat het ook nog eens lichtjes kan gaan vriezen.
 Je kunt je daar wel op kleden,
 dat is zeker waar,
 ook in het herfstgetijden jaar.
 De bladeren en kastanjes vallen van de bomen
 je kunt wel zeggen,
 ik heb dat mooi waargenomen.
 Geniet van de herfstklanken dan kan je na een bepaalde tijd,
 dat jaargetijde ook bedanken.

Colofon

Het "Barchkerkblad" verschijnt 10 maal per jaar en is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkgebouw staat in het centrum van Barchem, Borculoseweg 2. Het "Barchkerkblad" wordt één maal per jaar (december/januari nummer) gratis bezorgd bij alle inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen

Annemarie Platerink-Postel
Schuppert 2, 7244 NH Barchem
tel. 0573 441626
adm@kerkbarchem.nl

Abonnementsgeld

€ 15.—per jaar

Redactie

Hendrika Dijkman-Harkink
Albert Esselink
Gerrit Haijtkink
Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij

fam. G. Haijtkink,
Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem
tel. 0573 441278,
redactie@kerkbarchem.nl

Website

www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst

www.kerkdienstgemist.nl

Ophaaldienst

Wilt u graag naar de kerk, maar u hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman
tel. 0573 254705.
Graag één dag van tevoren.

Inleverdatum kopij voor:

donderdag 26 november 2015
december/januarinumnummer Bkb

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij te redigeren.

Column

Lange tene

Heb iele daar ok wel is last van, last van lange tene? 't Is een heel gemeen ongemak en vake kriej het a-j ok nog met het verkeerde been uut bedde bunt estapt.

Ok anderen kunt der last van hebben en daorumme heit ik in het kerkblad ok Miemel. Want ie wet, ik heite anders. Maor at iele der achter komt hoe ik warkelijk heite, kan ik neet meer veilig naor de bakker of Attent.

En at ik dan naor de kerke gao, gaot ze achter mien rugge um fluusteren: daar ja daar, op de viefde riege van achteren, daar zit dén, dén het dech te wetten. En den van alles maor schrif.

Want laote wie aerlijk waen, ok in de kerke zit vaste mensen met lange tene. En at ie daar op gaot staon bunt de rapen of mangels gaar. Deze andoening is der altied al e-wes, maor vrogger zeiden de leu neet alles en schrieven was veur weinigen vot eleg en columns hadden ze nog neet uut evonnen. Maor noe in een wereld waar alles ezeg mag worden, zit wie der maor mooi met.

Lange tene, der wot soms dinge ezeg, dee oe letterlijk zeer kunt doen. Aover oew uterlijk, aover oe laevenswieze. Aover van alles. Want dat mag. A-j wat denkt hol i'j het neet veur oe, maor gooit het der uut.

Dat mot good wean volgens therapeuten, maor dan hej 't probleem van de lange tene. Hoe kom ie daar vanaf. Gao het uut de weg, hol oe doof, bunt zo maor wat oplossingen.

Maor soms beledig ie iemand tot op het bot. En dat doot wie allemaol wel is. Neet bedoeld of per ongeluk.

A-j oe met een hamer op de vingers slaot, of ie kriegt een steen op oe bloten teen en gao zo maor deur.

Maor zollen regeringsleiders, dee in naam van de Allerehoogste de vreselijkse oorlogen voert, der ok wel is bie stille staon, dat ze op de tene staot van een heleboel mensen, dee geleuft en wet dat dat nooit de bedoeling is um in naam van..., andere mensen naor het leven te staon.

Maor ik drieve weer af, laot ik mien eigen völs te lange tene maor proberen in te trekken en ok proberen neet op dee van oele te gaon staon. En at het ooit gebeurd, een groten schep zolt kan ok helpen.



Pastorpraat



Lege dozen, volle vensterbank



Nog niet alle dozen die we vanuit Barchem naar Ruurlo meegenomen hebben zijn leeg. We moeten toch nog heel wat uitpakken en een plaatsje geven in ons nieuwe huisje. Het wordt, zo vinden wij, heel gezellig aan de Margrietlaan 20. De verhuizing is heel goed gegaan, met hulp van onze kinderen en lieve vrienden. Zodra we alles op orde hebben, houden we een keer open huis, zodat ook u kunt zien hoe we erbij zitten.

Heel bijzonder is dat de vensterbank helemaal vol staat met kaartjes van mensen uit Barchem en Ruurlo en verder weg, waarop ons, in vaak persoonlijke woorden, een hele goede tijd in Ruurlo gewenst wordt. Iedereen heel hartelijk dank voor de lieve wensen en alle hulp.

Deze boom is beeldbepalend voor de straat en zo weet ook iedereen ons te vinden. Voor de volledigheid hier ons nieuwe adres: Margrietlaan 20 7261 CD Ruurlo. Telefoon en emailadres blijven gelijk.

Mijn werktijden als pastor van de gemeente van de Barchkerk, dinsdag, woensdag en donderdag, blijven ongewijzigd. Dinsdagmorgen en het begin van de dinsdagmiddag geef ik les op de Barchschole. De andere dagen zal ik de kerk en de Wingerd als 'uitvalsbasis' nemen voor het (bezoek)werk in Barchem..

Eeuwigheidszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Deze zondag noemen we de namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn en ontsteken wij



een lichtje voor hen aan het licht van de paaskaars.

In de bijbel is het woord eeuwigheid niet zozeer een aanduiding van tijd, maar meer van kwaliteit. Eeuwigheid vertelt van wat echt is, wat stand houdt. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vertelt van Zijn betrouwbaarheid door alle tijden heen. Samengevat in de naam 'JHWH, ik ben, ik zal met je zijn. Dat willen we samen vieren door te weten wat echt is en wat blijft; de liefde en de trouw die we deelden en delen.

Advent/kerstproject 2012

Samen met de kinderen van de kindernevendienst bereiden we ons ook deze advent weer voor op het vieren van de geboorte van Jezus in ons leven. We hebben gekozen voor het project van Kind op Zondag: Hoe laat is het? Die vraag is de rode draad door het project. Een hele alledaagse vraag waar heel concreet antwoord op gegeven kan worden. Maar wie verhalen uit de bijbel hoort, weet ook op een andere manier hoe laat het is. Het is tijd om te verwachten, tijd om te luisteren en te leren, tijd om te zingen van het licht in ons leven. Licht dat alle duisternis verdrijft en hoop doet leven.



Vrede en alle Goeds

Jan Leijenhorst

In memoriam



Op 23 september 2015 is op 87 jarige leeftijd overleden ALBERTHA GERDINA VRUGGINK-TRAGTER. Op 9 oktober 1927 werd Bertha Tragter geboren op de Gulker aan de Wildenborchseweg in Ruurlo. Toen ze nog maar acht jaar oud was, overleed haar vader. Dit heeft grote indruk op haar gemaakt. Ze ging naar de dorpsschool in Ruurlo en volgde daarna lessen op de huishoudschool. Op jonge leeftijd ging zij aan het werk bij Larenschot en bij Reurink. Na de crisis diende de Tweede Wereldoorlog zich aan die zij heel bewust heeft meegemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze altijd angstig bleef voor vliegtuigen. Op 10 december 1948 is ze getrouwd met Gerrit Vruggink en verhuisde ze van Ruurlo naar de Bosheurne in Barchem. Werken op de boerderij was haar passie. Het met de hand melken van de koeien, het voeren van de varkens en het schoon maken van de eieren van de kippetjes. Het was wel hard werken. Zoals het spreekwoord zegt een vrouwenhand en een paardetand mogen niet stil staan. Daarnaast hielp ze opa Vruggink geregeld met het tim-



Na een leven van hard werken, vol zorg en toewijding voor allen die haar dierbaar waren, is op 1 oktober 2015 volkomen onverwacht op 81-jarige leeftijd overleden GESIENA HENDRIKA JOHANNA ARENDSSEN RAEDT-VRIELINK (Siena). Siena Vrieling werd op 4 juni 1934 geboren op Vrieling in Laorne als de tweede van de vier kinderen van Johan en Marie Vrieling en ze ging naar de Laornse schole aan de Deventerweg. De oorlog heeft diepe indruk op haar gemaakt, ze heeft veel ellende gezien en dit heeft haar bepaald bij de betekenis van het leven. Leven dat zo kwetsbaar, zo kostbaar is. Na de lagere school volgde zij de HBS in Zutphen. Daarnaast volgde zij nog een cursus voor coupeuse. Na haar studie kwam zij thuis op de boerderij. Het leren hoefde voor haar even niet meer zo. Ze genoot van het werken op de boerderij en ook van de gezelligheid van het dorpsleven. Tijdens een dansavond leerde zij Hendrik Scholten van Soerink in Barchem ken-

merwerk, zoals het schaven van de planken en het slijpen van de beitels aan de slijpsteen. Zij draaide de slijpsteen. Het timmerwerk zat blijkbaar nog in de genen, haar opa was immers ook timmerman. Na het overlijden van Gerrit in 1986 is het boerenbedrijf beëindigd en heeft zij een andere invulling aan haar leven gegeven. Als eerste is ze met handwerken begonnen. Ook bezocht ze iedere morgen trouw haar buurman Jan Hietbrink, even zien of alles nog goed is. Veel plezier beleefde ze ook met de kleinkinderen. Spelletjes spelen en balspellen. Badminton vond ze ook een mooi spel. Bertha was actief in het kerkgebeuren. Ging zoveel mogelijk iedere zondag naar de kerk en had daar haar vaste plekje. Bezocht de dinsdagmorgengroep en hielp mee met de oliebollenactie van de kerk, deed mee met de HVD activiteiten en was lid van de plattelandsvrouwen. De laatste jaren ging ze geestelijk achteruit en na een periode op de Molenberg in Groenlo vond ze een thuis in de woongroep de Gavel in Ruurlo. Op 23 september hebben wij haar in de Barchkerk herdacht en uitgeleide gedaan.

nen. Op 17 mei 1958 traden zij in het huwelijk en Siena trok in op Soerink. In 1959 werd hun dochter Annemarie geboren. Toen Annemarie net drie jaar oud was, overleed Hendrik na een week van ziek geweest te zijn. Een zware tijd volgde. Door goede familiecontacten kreeg ze kennis aan Gerrit Arendsen Raedt, van Groot Leunk in Barchem. Op 27 november 1964 traden ze in het huwelijk en Gerrit trok in op Soerink, bij Siena en opa en opoe Scholten. Daar werden hun in 1965 dochter Henny en in 1968 zoon Hendrik Jan geboren. De gymnastiek liep als een rode draad door haar leven. Zelf gymnastieken en ook de verantwoordelijkheid nemen om actief mee te werken in de organisatie, in het bestuur, in het wedstrijdgebeuren. Ook bij andere verenigingen was ze actief, zoals de vereniging Contact, de plattelandsvrouwen, de kerkenraad. In 1983 werd er in verband met de ruilverkaveling een nieuw bedrijf opgezet aan de Tobbert. Gerrit, Hendrik Jan en Siena verhuisden naar de Tobbert, Annemarie en Henny bleven bij opa en opoe op Soerink. In 1994 deden Siena en Gerrit de boerderij over aan

In memoriam (vervolg)

Hendrik Jan en zijn vrouw Gery en verhuisden naar Soerink. In 2010 verhuisden Siena en Gerrit naar de Bergweg, waar ze samen nog goede jaren mochten beleven, hun vijftigjarig huwelijksfeest vieren en de 80-ste



Dankbaar voor alle liefde en zorgzaamheid en trots op haar enorme doorzettingsvermogen hebben we op donderdag 8 oktober 2015 afscheid moeten nemen van LAMMERDINA JOHANNA LUESINK-HAMER. Dinie overleed op zaterdag 4 oktober op 60-jarige leeftijd. Dinie Hamer werd op 27 augustus 1955 geboren in Ruurlo. Na de Kerst Zwartschool volgde ze de opleiding aan de huishoudschool in Borculo. Op 14 april 1977 trouwde ze in het gemeentehuis van Ruurlo met Henk Luesink uit Barchem. De kerkelijke bevestiging en inzegening vond plaats in de Herv. kerk van Barchem waar ds. Barnard voorging in de dienst. Zij gingen wonen aan de Heidehoflaan. Daar werden hun werden twee kinderen geboren, Mark en Henk Jan. Later verhuisden ze naar de Beukenlaan en de Eekvenne. Stil zitten was niet haar sterkste eigenschap, met veel plezier en groot enthousiasme heeft zij zich naast haar werk en zorgen thuis, ingezet voor het vrijwilligerswerk. Ze heeft in diverse verenigingen bestuurlijke functies bekleed en zich op een andere manier voor de Barchemse gemeenschap ingezet. Onder andere voor het Kruiswerk, het Centraal Bestuur, Vrouwen van Nu, de wandelvierdaagse, het Barchems-



Na een lang en intens beleefd leven overleed op vrijdag 23 oktober 2015 op 99-jarige leeftijd MARIE YVONNE DE BEAUFORT-BOSCH VAN ROSENTHAL. Zij woonde de laatste jaren in de Tusselerhof in Lochem. Marie Bosch van Rosenthal is geboren aan de IJsselkade in Zutphen. Vervolgens heeft ze in veel verschillende plaatsen gewoond, waaronder Brummen, Groningen, Den Haag, Utrecht, Arnhem, dit i.v.m. het beroep van haar vader die burgemeester was. Tijdens de periode in Utrecht leerde ze tijdens een studentenfeest Jan Willem de Beaufort kennen en het klikte meteen. In

verjaardag van Siena. Op 6 oktober hebben wij haar in de Barchkerk herdacht en aansluitend begeleid naar het crematorium de Omarming in Zutphen, waar we afscheid van haar genomen hebben.

feest. En vooral ook niet te vergeten in de kerkgemeenschap als jeugdouderling, scriba, lid van de dialectdienstcommissie en ZWO-commissie en ze gaf godsdienstles op de Barchschole. Lange tijd was zij de motor binnen de kerkgemeenschap. Het verhaal van de Emmaüsgangers was daarbij voor haar een bron van inspiratie. Op 23 maart 2015 kreeg ze het vreselijk nieuws te horen dat er bij haar longkanker was geconstateerd. Ze zou nog maar enkele maanden te leven hebben. Toen begon haar grote strijd. Ze wilde er alles aan doen om de geboorte van haar vijfde kleinkind mee te kunnen maken. Ze pakte het leven aan, deed samen met Henk en de kinderen en kleinkinderen nog zoveel mogelijk leuke en fijne dingen. Ze heeft haar kleinzoon nog in haar armen gehad en de fles kunnen geven. Op 4 oktober is zij in het bijzijn van haar geliefden overleden. Haar leven lang heeft zij veel steun gehad aan haar geloof. Het betekende voor haar dan ook heel veel dat de paaskaars uit de kerk bij haar ziekbed heeft mogen branden. Deze heeft ook gebrand toen ze thuis opgebaard was. Tijdens de herdenkingsdienst lazen we het verhaal van de Emmaüsgangers en aan het licht van de paaskaars hebben we een lichtje aangestoken bij haar naam in onze gedenkband.

1942 traden ze in het huwelijk en gingen in Arnhem wonen waar haar man toen werkzaam was bij het chef-kabinet van de commissaris van de koningin van Gelderland. Daar werd ook hun dochter Louise geboren. Vanwege de slag om Arnhem moest het gezin tijdelijk onderdak zoeken op Beekzicht in Voorst. Daar werd zoon Willem geboren. In 1953 werd Jan Willem burgemeester in Ruurlo. Marie zette zich, naast de verplichtingen die het beroep van haar man ook voor haar meebracht, in voor het vrijwilligerswerk. Ze bekleedde een heel aantal bestuurlijke functies. In 1978 toen haar man met pensioen ging, verhuisden ze naar Barchem, naar de Soerinkweg.

In memoriam (vervolg)

Ze hebben een hele goede tijd gehad in Barchem, genoten van de sociale contacten en Marie bleef actief in het vrijwilligerswerk. Zo had ze zitting in het bestuur van de Tusselelhof. In 2001 overleed Jan Willem en beleefde ze een zware periode. Gelukkig vond ze een nieuw thuis in de Tusselelhof. Daar kon ze weer actief zijn, zich inzetten voor de gezamenlijke bibliotheek en bewonersactiviteiten organiseren. Marie leefde intens, hield graag de teugels in handen, was gedreven en durfde vrij te denken. Ze liet zich niet

met algemeenheden afschepen, maar dacht serieus over de dingen na. Ze bleef verbonden met de kerkgemeenschap van de Barchkerk en durfde het geloofsgesprek vrijmoedig aan te gaan. Op woensdag 28 oktober hebben wij haar in uitvaartcentrum Monuta Kamperman herdacht en uitgeleide gedaan. Tijdens de plechtigheid hebben we het gedicht gelezen dat vertelt van haar geloven: Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is.

Van de voorzitter



Wie is er verantwoordelijk?

We komen de vraag bijna dagelijks tegen in de media en in ons dagelijks leven. Te vaak wordt er geprobeerd om verantwoordelijkheden af te schuiven op anderen, vooral nadat er zaken niet lopen zoals ze hadden moeten lopen. Soms lijkt het wel of mensen hun eigen verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Wel commentaar op een ander geven, maar zelf buiten schot willen blijven. Liever bekijk ik het vanuit een ander perspectief. Onze maatschappij kan immers niet functioneren zonder mensen die verantwoordelijkheid (willen) dragen. En dat is helemaal niet erg. Sterker nog, ik zou zeggen; gelukkig maar! Verantwoordelijkheden geven immers ook een sterkere binding met familie, bedrijf, instelling, vereniging of kerk. Ja, ook binnen de kerk zijn er mensen nodig die verantwoordelijkheden willen dragen. En daar zit nu juist het pijnpunt dat ik aan de orde wil brengen. Er ontstaan de komende tijd een vijftal vacatures in onze kerkenraad. Na een periode waarin we als kerkenraad eigenlijk boventallig waren, dreigen we nu toch een onderbezetting te krijgen. En wel zodanig, dat er een keuze gemaakt moet worden, welke taken nog wel en welke taken niet meer uitgevoerd kunnen worden. Kern van het probleem is dat er geen mensen te vinden zijn, die een langere periode willen meehelpen en verantwoordelijkheid willen dragen om onze kerk te laten zijn, zoals we gewend zijn. Natuurlijk hebben, buiten de kerk om, heel veel verenigingen en organisaties hier mee te maken. Het zal niet meer vanzelfsprekend zijn, dat het kerkenwerk blijft lopen zoals het de laatste ja-

ren gelopen heeft. Kortom, de kerkenraad moet hierin keuzes maken en prioriteiten stellen. Het wordt een uitdaging om daaraan invulling te geven en stiekem komt hiermee de positieve aard in mij naar boven. Ik wil het zien als een uitdaging! Noodzakelijke veranderingen kunnen ook kansen brengen doordat het je dwingt na te denken waarom zaken lopen zoals ze lopen. Vaak vanuit gewoonte en/of traditie. Daardoor blijven nieuwe ideeën wellicht te lang ongebruikt. In heel veel kerkelijke gemeenten wordt er gewerkt met een kleine kerkenraad, die ondersteund worden door een aantal werkgroepen. Elk met een eigen vakgebied. Het vergt een andere werkwijze als dat we gewend zijn, zeker op het communicatieve vlak. Het is immers belangrijk dat de werkgroepen niet langs elkaar heen werken.

Misschien brengt deze gedachte u wel tot inspiratie en ideeën. Misschien scheidt het wel een beeld van vrijheid, het loslaten van oude gedachten waardoor u zegt: Dat lijkt me leuk om er over mee te denken en te praten!

Alstublieft, laat u horen! Laat het weten aan een van de kerkenraadsleden of aan onze pastor Jan Leijenhorst.

Gert
Tessemaker



Van de kerkenraad

Voor hetzelfde geld geeft u meer.

Steun ons met een periodieke gift. Inmiddels is Annemarie al weer begonnen met de voorbereiding van de actie Kerkbalans 2016 en in dat kader vragen wij u aandacht voor onderstaande: Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan ons onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60.00) en tot en maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook wij bieden u die mogelijkheid.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maxi-

mum. Kiest u ervoor om dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Op de site www.protestansekerk.nl/schenkcalculator kunt u berekenen welk bedrag u van de belastingdienst terug ontvangt bij een periodieke gift. Deze schenkcalculator laat u ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met uw gemeente sluiten neem dan contact met Gert Tessemaker (441146) of met mij (252489)

Gerrit Stegeman



Kinderbijbelverhalen in het Achterhoeks Streektaal?

Is dat niet iets van vroeger, van en voor oudere mensen? Om die gedachte te weerleggen heeft de werkgroep Dialect en Religie de uitdaging opgepakt om op eigentijdse wijze een aantal kinderbijbelverhalen uit te geven in de Achterhoekse streektaal. Dat dit kan is eerder aangetoond door de Achterhoekse uitgave van de bekende Nijntje boekjes, door Arie Ribbers.

De werkgroep Dialect en Religie verbonden aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) vond in de Internationale Bijbelbond (IBB) een enthousiaste medestander. De serie B-boekjes leende zich uitstekend voor een eigen Achterhoekse variant.

Wat zou het mooi zijn om als (groot)ouders samen met (klein)kinderen te kunnen kijken naar enkele leuke Bijbelverhalen.

Het resultaat is een drietal kleine boekjes over de drie christelijke feesten: Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Met kleurrijke afbeeldingen en korte toegankelijke teksten zijn het heerlijke bladerboekjes geworden, voor jong én oud! De boekjes zijn bijzonder geschikt als geschenk.

Op 8 november hebben we in onze Barchkerk deze uitgave het levenslicht laten zien door het eerste exemplaar aan te bieden aan Arie Ribbers. De uitgave is gewoon te bestellen bij de boekhandel en bij mij.

Jan Leijenhorst

BiM

Jan Vayne met piano-improvisaties in de Barchkerk

Barchem – Zondagmiddag 22 november komt de beroemde pianist Jan Vayne naar Barchem om het publiek in de Barchkerk te laten genieten van zijn improvisaties. Virtuoso improviseren kunnen maar weinig pianisten. Jan Vayne beheerst dit aspect als geen ander. In de jaren negentig verwierf hij landelijke bekendheid door zijn bewerking van onder meer het repertoire van Queen. Ook tijdens het concert in Barchem zal hij het publiek versteld laten staan van zijn muzikale vondsten uit de populaire en klassieke muziek en alles wat er tussen zit. De Zwollenaar speelt dit jaar de hoofdrol in The Classical Proms, het grootste klassieke muziekfestival van Nederland dat op verschillende locaties, waaronder het Concertgebouw in Amsterdam, wordt uitgevoerd. Het concert in Barchem begint om 14.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 10.00 euro (incl. koffie/thee in de pauze). Kaarten zijn telefonisch te bestellen bij Dirk Rossel (0573-441642) en Gerrit Stegeman (0573-252489) en – indien nog voorradig – op de dag van het concert in de entree van de Barchkerk.



HVD



De tijd gaat snel, want het is in december alweer een jaar geleden dat wij onze jaarlijkse oliebolnactie hadden. Om 'bij de tijd' te blijven is de opbrengst van deze oliebolnactie dit jaar voor de aanpassing van de kerkklok. Op 12 december kunt u weer de vrijwilligers van de Barchkerk aan uw deur verwachten om zoveel mogelijk olieboln te verkopen. De olieboln worden ook dit jaar weer gebakken door Bakkerij Jansen. Een zak olieboln kost zes euro vijftig (€ 6.50)

Het wordt zeer op prijs gesteld als u met gepast geld betaalt.
Met vriendelijke groet,

namens de HVD,
Jo Bannink, Annie Kok, Rikie Morgenstern,
Mini Nijenhuis, Janny Sligman



Voor de jeugd

In november hebben we in de kerk weer oogstdankdienst gehouden. De oogst is (bijna) achter de rug, de winter staat voor de deur. We danken God voor wat Hij ons dit jaar geschonken heeft. "Het land heeft weer vrucht gedragen" wordt er gezegd.

We hebben dit keer voor jullie een mooie kleurplaat gekozen die daarmee te maken heeft. Hoeveel soorten vruchten zie je daarop? Veel plezier met het kleuren!

De Kindernevendienstcommissie



Varia

Eenzame Kerst



Wij (familie van Dijk en campinggasten van de Heksenlaak) hebben naar aanleiding van kerst 2014, terwijl we gezellige zaten te eten beseften we dat er op dat moment vele ouderen eenzaam thuis zitten. Ouderen met familie die ver weg woont, of geen familie (meer) hebben om de kerstdagen te vieren, het plan opgevat om deze mensen een gezellige middag aan te bieden.

Ons idee is:

Een gezellige middag aan te bieden op 1e kerstdag. Vanaf ± 14.30-15.00 uur ontvangst.

Een voorgerecht,
Stamppotbuffet

En aansluitend een heerlijk toetje

Dit alles onder genot van een drankje.

Dit dus voor alle ouderen die niet alleen willen zijn met de kerst.

Van en door gasten van de Heksenlaak.
Geen kosten, wel gezelligheid
Vervoer kan eventueel geregeld worden.

We horen graag of hier behoefte aan is.
Opgave verloopt via Rita Asselman,
telefoonnr. 0573-441721
Of per mail: info@woonplusbarchem.nl

Met vriendelijke groet,
Wilco en Annemiek van Dijk
www.heksenlaak.nl
0573-441306



Die mooie herfst,

Het is weer genieten van de mooie herfstkleuren.....maar op een gegeven moment waaien al die mooie kleurtjes zomaar bij de kerk op het gras, in het grint en op de stoepen. En dan wordt het tijd om ze op te ruimen. Ze vallen echter niet vanzelf in de bladkorf, die nu gelukkig dicht bij de kerktuin staat. Het zou zo mooi zijn als er een paar mensen bereid zouden zijn in het najaar een

paar uurtjes te helpen met het blad opruimen.

Ook zoeken we iemand die af en toe het grint om de kerk wil harken. Op zich hebben we een heel fijn ploegje, dat de kerktuin onderhoudt, maar ook bij hen moet het plezier erin blijven. En dan geldt ook nu weer: "Vele handen maken licht werk". Wie geeft zich op bij Joke Bannink 441783?



Varia (vervolg)

Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken



De stichting is een samenwerkingsverband binnen de "Raad van kerken Lochem" voor individuele financiële hulpvragen. Tegenwoordig blijken er steeds meer nijpende situaties te ontstaan, waarin ook de burgerlijke gemeente niet altijd een oplossing kan bieden. Mensen met een bijstandsuitkering, ouderen met alleen AOW, mensen met hoge ziektekosten enz. hebben het niet gemakkelijk. De stichting wil deze mensen tot hulp zijn. Die hulp kan bestaan uit een lening, een gift of goederen in natura. Daarbij kan de stichting helpen contacten te leggen met hulpinstanties, zoals de sociale dienst van de gemeente.

Door samen te werken kunnen wij de hulpverlening verbeteren, professionaliseren en efficiënter maken. Iedereen in de plaatsen Lochem, Laren(gld.), Barchem en het buitengebied daarvan (het gebied van de "oude" gemeente Lochem) die in financiële nood verkeert en om bepaalde redenen geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen, kan financiële hulp krijgen.

Hulp vragen is niet altijd makkelijk. Wij behandelen elke aanvraag discreet. Uw privacy wordt daarbij gegarandeerd. De stichting is er om financiële steun te geven als u die hulp nodig heeft.

Als u in een situatie bent dat u financiële bijstand nodig heeft of wanneer u wilt weten of u daar voor in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de stichting.

Verder is het mogelijk met ons in contact te komen op advies van het maatschappelijk werk (Sensire) of de afdeling "Werk en inkomen" van de gemeente Lochem.

Financiële hulp vragen is niet altijd gemakkelijk. Zien dat er behoefte aan hulp is in uw omgeving, kan voor u een reden zijn om anderen op ons bestaan te attenderen.

Uw privacy is gewaarborgd.

Contact

Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken
06-17180390



Goede doelen kerstmarkt

Op 11 en 12 december wordt de Gudulakerk in Lochem omgetoverd in een goede doelen kerstmarkt. Tijdens deze goede doelen kerstmarkt informeren vrijwilligers u graag over het goede doel dat zij vertegenwoordigen. Daarvoor verkopen zij de meest uiteenlopende dingen zoals prachtige artikelen uit landen van hun goede doel, maar ook andere leuke, nuttige, originele en smakelijke waren. Bezoekers kunnen ondertussen, onder het genot van een kop koffie met iets lekkers, genieten van uiteenlopende muzikale optredens van verschillende (ook Lochemse) artiesten. Voor de kinderen is er een speurtocht in de kerk.

U bent van harte welkom bij deze unieke kerstmarkt in de Gudulakerk op de Markt in Lochem. De toegang is gratis!

Vrijdag 11 december 16.00 – 21.00 uur

Zaterdag 12 december 11.00 – 17.00 uur

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot mevr. I. Hekkelman: evin4u@gmail.com of mevr. T. Beltman:

trees.beltman@gmail.com – tel.nr. 0573 – 251645.

Nadenkertje

Zussen

Op een dag zat een jonge vrouw bij haar moeder thee te drinken. Ze spraken over het leven, het huwelijk, over de verantwoordelijkheden in het leven en de verplichtingen die volwassenheid met zich meebrengt. De moeder roerde in de thee en zei bedachtzaam tegen haar dochter:
Vergeet je zusters niet.

Ze worden steeds belangrijker naarmate je ouder wordt. Hoeveel je ook van je man houdt, hoeveel je ook van de kinderen die je misschien zult krijgen zult houden, je zult altijd je zusters nodig hebben. Denk eraan zo af en toe met ze mee te gaan en dingen met ze te doen. En onthoud dat "zusters" alle vrouwen betekent.

Je vriendinnen, je dochters, je collega's en al je vrouwelijke familieleden. Je hebt vrouwen nodig. Zo is het met vrouwen. Wat een grappig advies, dacht de jonge vrouw. Ik ben een pasgetrouwde vrouw.

Mijn man en het gezin dat we zullen stichten zal zeker alles zijn dat ik nodig heb om mijn leven waardevol te maken. Toch luisterde ze naar haar moeder. Ze hield contact met haar zusters en maakte ieder jaar meer vriendinnen. Naarmate de tijd verstreek, kwam ze er langzamerhand achter dat haar moeder wist waar ze het over had. Als door de tijd en het leven veranderingen en mysteries in een vrouw groeien zijn "zusters" de steunpilaren in haar leven.

De tijd verstrijkt
Het leven gebeurt
Afstand scheidt
Kinderen groeien op
Liefde groeit en vergaat

Geliefden overlijden
Harten breken
Ouders sterven
Loopbanen eindigen

Maar zusters zijn er, tijd en afstand maken niet uit. Een vriendin is altijd binnen bereik als je haar nodig hebt.

En als je alleen door dat eenzame dal moet gaan, zullen vrouwen in je leven aan de

rand staan om je aan te moedigen, voor je te bidden, ten gunste van je tussenbeiden te komen en je aan het eind met open armen te ontvangen.

Soms lappen ze regels aan hun laars en lopen ze naast je. Of komen ze om je eruit te tillen. Vriendinnen, dochters, kleindochters, schoondochters, zusters, schoonzusters, moeders, grootmoeders, tantes, nichten en buurvrouwen, allemaal zegenen ze je leven.

De wereld zou niet hetzelfde zijn zonder deze verbondenheid tussen vrouwen.

Toen we dit "avontuur", genaamd vrouw-zijn begonnen, hadden we geen idee van de ongelooflijke vreugde die en verdriet dat ons te wachten zou staan.

Noch wisten we hoe we elkaar nodig zouden hebben en nog steeds nodig hebben. Vertel dit aan alle vrouwen die je leven betekenis geven. Ik heb dit zojuist gedaan.

Doen hè. En laat het me weten!

Laat me weten wat er gebeurt de ochtend nadat je dit verhaal leest .

Het is een ongewoon verhaal.

Laten we eens zien of het werkt.

GUARDIAN ANGEL Engelbewaarder



Wijkindeling ouderlingen

Wijk 1: ouderling Janny Sligman-Bannink,

Stuwdijk 6 – 7244 PW Barchem, tel. 254705, e-mail: wimsligman@kpnmail.nl
Brinkerinkweg, Doktersdijk, Enkweg, Flierdijk, Lochemseweg 30 – 35 t/m 40, Looweg, Schoneveldsdijk 1 t/m 21, Tobbert, Vrochterdijk, Wiersserbroekweg, Winkelsdijk, Woodbrookersweg, Zwarteweg.

Wijk 2: ouderling Ria Breukink-Olijdam,

Zwiepseweg 166 – 7241 PV Lochem, tel. 251989, e-mail: riabreukink@gmail.com
De Heest, Hessenweg, Hofmanssteeg, Lindeboomsweg, 't Overlaar, Rammelgoor, Wengersteeg, Witzand, Zwiepse Horstweg, Zwiepseweg van bord bebouwde kom (dorp) t/m 167.

Wijk 3: ouderling Hermien Bannink-Eggink,

Lochemseweg 6 – 7244 AB Barchem, tel. 461311, e-mail: bbannink@kpnmail.nl
Bekenschot, Bergweg, Bosweg, Bremstraat, van Damstraat, Heidehof, Heidehoflaan, Lochemseweg, Omloop, Ruurloseweg, Vennemansweg.

Wijk 4: ouderling Mina Markink-Klumper,

Schuppert 3 – 7244 NH Barchem, tel. 441322, e-mail: ernamenop@hotmail.nl
Beekvliet, Borculoseweg (zonder "Het Station"), Enteldijk, Hazelberg, Scholtenhof, Schuppert, Zwiepseweg t/m 14 in de bebouwde kom (dorp).

Wijk 5: ouderling Joke Bannink-Kok,

Scholtenhof 6 – 7244 AX Barchem, tel. 441783, e-mail: jbannink@kickmail.nl
Barchvenne, Borculoseweg 4 ("Het Station"), Bosheurneweg, Dammerweg, Dennenlaan, Eekvenne, Groenehof, Haytinksdijk, Hietland, Lenderiet, Maandagsdijk, Molenweg, Muldersweg, Palsenborgweg, Platvoetsdijk, Sleumersteeg, Soerinkweg, Sparrenlaan, Wiechersweg.

Wijk 6: ouderling Bertha Welbergen-Wentink,

Schoneveldsdijk 12 – 7244 RP Barchem, tel. 441219, e-mail: bertha.welbergen@gmail.com
Dollehoedsdijk, Hardermaat, Loerhaze, Maatweg, Mosselseweg, Nijlandweg, Oude Ruurloseweg, Polsteeg, Schoneveldsdijk vanaf 22, Stuwdijk, Vordenseweg, Wildenborgseweg, Zwarteveenweg.

Wijk 7: ouderling Janny Sligman-Bannink,

Stuwdijk 6 – 7244 PW Barchem, tel. 254705, e-mail: wimsligman@kpnmail.nl
Beukenlaan, Kerklaan, Larikslaan, Schoolstraat, Wiedemhof.

Wijk 8: tijdelijk andere ouderlingen, contactpersoon Janny Sligman-Bannink

Diverse adressen in Ruurlo en bebouwde kom Borculo.

Overige gemeenteleden buiten Barchem, worden bezocht door de ouderling van de wijk in Barchem, waar ze gewoond hebben.



Personalia

Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan uw wijkouderling.

Wij feliciteren:

15-11 mw. G. Schutte-Schepers, De Weverij 23, Borculo,	88 jaar
15-11 mw. A.L. Ligtenbarg-Imenkamp, Borculoseweg 4C	94 jaar
01-12 dhr. B. Welbergen, Schoneveldsdijk 12,	75 jaar
05-12 dhr. G.H. Hogevoonder, De Weverij 31, Borculo,	88 jaar
13-12 dhr. J.W. Markink, Schuppert 3,	81 jaar

Huwelijksjubilea:

24-11 fam. Brinkerhof, Eekvenne 46,	50 jaar getrouwd
28-11 fam. Nijenhuis, Dollehoedsdijk 3B,	40 jaar getrouwd
13-12 fam. Beuting, Woodbrokersweg 6A,	25 jaar getrouwd

Bloemengroet:

De bloemen gingen de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar:

27-09 fam. W. Platerink, Schuppert	27-09 dhr. H. Dijkman, Hazelberg
04-10 mw. G. Nijhof, Hofmanssteeg	04-10 dhr. J. Hietbrink, Hoge Weide
11-10 fam. G.H. Vrugink, Muldersweg	18-10 dhr. G. Arendsen-Raedt, Bergweg
18-10 dhr. H. Luesink, Eekvenne	

Collecten & giften

Collecten: 1e collecte	bestemd voor	2e collecte	
Datum		diaconie	kerkvoogdij
20-09	144,14	Vredeswerk	46,30
			46,29

Giften:

voor kerkvoogdij: nn. € 10.00

voor onderhoud kerk en diaconie: mw. J. E. € 10.00; fam. B. € 20.00; dhr. H. N. € 15.00; dhr. D. S. € 20.00; nn. € 10.00; nn. € 20.00; nn. € 30.00; nn. € 20.00; nn. € 20.00; nn. € 50.00; nn. € 10.00

voor bloemenpotje: nn. € 10.00; nn. € 5.00

voor Dankdag Gewas: van de Zonnebloem, € 30,00

Overleden:

mw. J.A. de Leeuw-Veldink
dhr. G.H. Imenkamp

Beukenlaan 6
Ruurloseweg 17

Barchem
Barchem

Diensten PGRB

08-11	Hoeksteen	10.00 uur	Ds. L. van Wijk, Lochem
08-11	Dorpskerk	10.00 uur	Ds. H. Gijsen, Holten
15-11	Dorpskerk	10.00 uur	Ds. T. Gaastra
22-11	Dorpskerk	10.00 uur	Ds. T. Gaastra
29-11	Dorpskerk	10.00 uur	Ds. T. Gaastra
06-12	Hoeksteen	10.00 uur	Ds. T. Gaastra
06-12	Dorpskerk	10.00 uur	Ds. A.J. Plaisier, Amersfoort
13-12	Dorpskerk	10.00 uur	Ds. T. Gaastra

Agenda

10-11 20.00 u. werkgroep boek Barchem, Wingerd
11-11 20.00 u. kerkenraad, Wingerd
19-11 10.00 u. koffiemorgen, Wingerd
22-11 14.30 u. Jan Vayne, Barchkerk
02-12 20.30 u. moderamen



Tegeltjeswijsheid



Adressen

Voorzitter kerkenraad:
Dhr. Gert Tessemaker,
Ruurloseweg 47, 7244 PC Barchem,
tel. 0573 441146,
voorzitter@kerkbarchem.nl.

Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,
Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo,
tel. 0573 402102,
(alleen in noodgevallen: 06 40549583)
Reguliere werkdagen: dinsdag,
woensdag en donderdag,
jan@leijenhorst.nl.

Scriba: Mw. Erika Kok,
Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT
Barchem, tel. 0575 556878,
scriba@kerkbarchem.nl.

Koster: Mw. Joke Klein Geltink,
Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem,
tel. 0573 441786,
j.kleingeltink@hetnet.nl.

Contactpersoon uitvaartdiensten
tevens uitvaartkoster:
Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31
7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl

Contactpersoon kindernevendienst:
José Esselink, Brinkerinkweg 2
7244 RT Barchem, tel. 0573 441822
esselink.a@planet.nl

Contactpersoon organisten:
Dhr. Douwe Mik ,
Van Tuijll van Serooskerkenweg 19
7261 NK Ruurlo, tel. 0573 452600,
douwemik@conceptns.nl

Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem,
tel. 0573 254705,
wimsligman@kpnmail.nl

Giften: Mw. Joke Bannink,
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem
tel: 0573 441783.
jbbannink@kickmail.nl

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:
Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34
Diaconie / Plaatselijke Zendingscom.
Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

Contactadres bezorging/beheerder
Wingerd: fam. H.J. Nijenhuis,
Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,
tel. 0573 459652 of 06 81714788

Kerkdiensten

Zondag 15 november

10.00 uur **Barchkerk** Ds. J. Jonk, Geesteren
Lezingen: Exodus 30:11-16; Marcus 12:38-13:2
Diaconale collecte: KiA Binnenlands diaconaat

Zondag 22 november

Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur **Barchkerk** Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezingen: Psalm 13:1-6, 13-16; Mattheus 5:1-12
Diaconale collecte: Plaatselijke diaconie

Zondag 29 november

1e Advent

10.00 uur **Barchkerk** Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezingen: Psalm 50:1-6; Lucas 1:5-25
Diaconale collecte: Stg. Vrienden van Gudula



Zondag 6 december

2e Advent

10.00 uur **Barchkerk** Ds. K. Brevet, Lochem
Lezingen: Psalm 126; Lucas 1:26-38
Diaconale collecte: Collecte pastoraat



Zondag 13 december

3e Advent

10.00 uur **Barchkerk** Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezingen: Psalm 85; Lucas 1:39-56
Diaconale collecte: SHKL



In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.

